

Playlist με τίτλο: Βαλσάκια

Δημιουργήθηκε από reloronnisios στις 21 Απριλίου 2017

Ας μην ξημέρωνε ποτέ :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1948

Αριθμός δίσκου: 74148

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=561>

Ας μην ξημέρωνε ποτέ

Ας μη φύγει αυτό το βράδυ πού 'μαστε μαζί

Γιατί μέσα στο σκοτάδι, ω, ω, ω, ω

η αγάπη ζει

Πόσα δεν έχω να σου πω

να σε κάνω να με νιώσεις μες στη σιγαλιά

Να σου δώσω, να μου δώσεις, ω, ω, ω, ω

χάδια και φιλιά

Ας μη ξημέρωνε ποτέ

Και οι δυο θα πικραθούμε, θα 'ρθει το πρωί

Τέτοιο βράδυ δεν θα βρούμε, ω, ω, ω, ω

σ' όλη τη ζωή.

Έλα να πάμε τσάρκα :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1947

Αριθμός δίσκου: B-74089

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16562>

Έλα να πάμε τσάρκα μια βραδιά,
η βάρκα μας προσμένει στην ακροθαλασσιά
που ο βοριάς φυσάει, τι έμορφη βραδιά!

Έγια-μόλα, έγιαλό!

Γιαλό-γιαλό!

Με τα κουπιά μας και μ' αγκαλιές,
στο Φάληρο να πάμε, πέρα στις Τζιτζιφιές,
ν' ακούσουμε μπουζούκια και όμορφες πενιές!

Έγια-μόλα, έγιαλό!

Γιαλό-γιαλό!

Έχασα τα μάτια τα ωραία (Έχασα τα μάτια που αγαπούσα) (Βράδια αξημέρωτα) :: Χιώτης Μ. - Νίνου Μ.
:: 1950

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2948

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2433>

Έχασα τα μάτια π' αγαπούσα,
που γι' αυτά στον κόσμο μόνο ζούσα,
[βράδια αξημέρωτα, μού 'φερναν τον έρωτα,
μες την πληγωμένη μου καρδιά!] x2

Έχασα τα μάτια τα ωραία,
χρόνια που μου κάνανε παρέα,
[μάτια που γελούσανε κι όταν με κοιτούσανε,
ξέχναγα τον κάθε μου καημό!] x2

Τα' χα συνηθίσει τόσα χρόνια
κι όμως μ' άφησαν χωρίς συμπόνια
[κι είμαι τώρα μόνος μου, δεν περνά ο πόνος μου,
ψάχνω σαν τρελός για να τα βρω!] x2

Η Μαριώ Μαμζέλ Μαρί :: Περιστέρης Σ. - Λαμπίρη Ε. :: 1948

Αριθμός δίσκου: GA-7463

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5484>

Απ' το χωριό η Μαργιώ έφυγε μικρή
και μ' ένα όνειρο πάει στην Αμερική
να γίνει αστέρι η Μαργιώ τώρα λαχταρεί,
να τη φωνάζουν Μαρί.

Τώρα μαμζέλ Μαρί
τη λένε σαν χαζοί
στη Λόντρα, Παρίσι, στη Βιέννη,
για ένα της φιλί,
για μια ματιά θολή
χαλάει ο κόσμος, πεθαίνει.

Άστρο λαμπρό στο χορό έγινε γοργά,
με καστανιέττες τρελές όλους τους μεθά,
έγινε φίρμα τρανή, μάρκα διεθνής
που απορείς σαν την δεις.

Τώρα μαμζέλ Μαρί
τη λένε σαν χαζοί
στη Λόντρα, Παρίσι, στη Βιέννη,
για ένα της φιλί,
για μια ματιά θολή
χαλάει ο κόσμος, πεθαίνει.

Μέσα στα λούσα κι αν ζει και μεσ' στα μπιζού
κι αν τραγουδάει μπιγκίν και καλαμαζού,
πάλ' η ψυχή της ποθεί τ' όμορφο χωριό,
στάνη, φλογέρα, βουνό.

Σχόλια[επεξεργασία]

- Μ. Μαργαρίτης: Ψευδώνυμο του Μίνωα Μάτσα.

Στέλλα, μωρ' Στέλλα :: Τσιτσάνης Β. - Πολυμέρης Φ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: GA-7378

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9813>

Στέλλα μωρ' Στέλλα, κακιά κοπέλα,

δεν τό' πραξες καλά.

[Παράτησες τον άντρα σ', μωρ' Στέλλα,

πέρα στα Δολιανά!] x2

Καρότσα στολισμένη, μωρ' Στέλλα,

με τέσσερ' άλογα.

[Ήρθαν για να σε πάρουν, μωρ' Στέλλα,

μες στα χαράματα!] x2

"Δε φταίω γω μάνα'μ, μάνα'μ, μωρ' μάνα'μ,

η άπιστη καρδιά.

[Π' αγάπησε με μπέσα, με μπέσα,

μέσα στα Δολιανά!"] x2

Πάει' σαν οι πάπιες, πάει' σαν οι χήνες,

πάει' σαν κι οι κλωσσαριές.

[Κι η Στέλλα, η χαδιάρρα, χαδιάρρα,

είναι στις ρεματιές!] x2

Η φουσαρμόνικα :: Παγιουμτζής Σ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1946

Αριθμός δίσκου: DG-6639

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6064>

Ξεχνάω πίκρες και καημούς, που 'χω στα σωθικά μου,
[σαν παίζω τα ρεμπέτικα στη φουσαρμόνικά μου] x2
ξεχνάω πίκρες και καημούς, που 'χω στα σωθικά μου.

Είν' η ζωή μας όμορφη, μόνο σαν τραγουδάμε,
[και με τραγούδια έξυπνα τα νιάτα μας γλεντάμε] x2
είν' η ζωή μας όμορφη, μόνο σαν τραγουδάμε

Τα μάτια που αγάπησα και τα 'χω στην καρδιά μου,
[θα τραγουδώ τσαχπίνικα στη φουσαρμόνικά μου] x2
τα μάτια που αγάπησα και τα 'χω στην καρδιά μου.

Το ρολογάκι που φορείς :: Τούντας Π. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1940

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2665

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15151>

[Το ρολογάκι που φορείς και το κοιτάς με χάρη,] x2

[δώρο πρωτοχρονιάτικο επέρσυ στο 'χα πάρει.] x2

[Το 'χω πληρώσει με καημούς, με χίλια-δυο φαρμάκια,] x2

[κι είναι ο λεπτοδείκτης του, γιομάτος βασανάκια.] x2

[Σαν την καρδιά μου, τικι-τικι-τακ, χτυπάει πονεμένα,] x2

[κι αν είχε στόμα θα 'λεγε τι τράβηξα για σένα!] x2

[Κι αν τώρα μας χωρίσανε, ποτέ να μην το χάσεις,] x2

[να με θυμάσαι και να κλαις, την ώρα σαν κοιτάζεις.] x2

Μάτια τσακίρικα (Ζαχαροπλάστη είχες μπαμπά) :: Περιστέρης Σ. - Λαμπίρη Ε. :: 1949

Αριθμός δίσκου: B-74152

B-74157

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5588>

Δυο μάτια είδα μια βραδιά τσακίρικα, μεγάλα

[και απο τότε η καρδιά να δει δε θέλει άλλα.]x2

Ωωω, ζαχαροπλάστη

ωωω, είχες μπαμπά

ωωω, κι έφτιαξε μάτια

μάτια τόσο γλυκά.

Γι' αυτά εγώ πίνω και μεθώ για κείνα αλητεύω

[και σαν ζητιάνα η φτωχιά το βλέμμα τους γυρεύω.]x2

Ωωω, ζαχαροπλάστη

ωωω, είχες μπαμπά

ωωω, κι έφτιαξε μάτια

μάτια τόσο γλυκά.

Μάτια τσακίρικα, γλυκά, περήφανα κι ωραία,

[ποιά μάνα σας εγέννησε σκερτσόζα και μοιραία.]x2

Ωωω, ζαχαροπλάστη

ωωω, είχες μπαμπά

ωωω, κι έφτιαξε μάτια

μάτια τόσο γλυκά.

Πάμε μια βόλτα :: Περιστέρης Σ. - Σάμης Π. :: 1950

Αριθμός δίσκου: B-74181

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2561>

Πάμε μια βόλτα, εγώ κι εσύ, θέλω απόψε να πιω κρασί,
να πάρω θάρρος απ'το πιωτό, φως μου και να σου 'πω.

Μαζί μου σα βρεθείς, μια καρδιά θες να 'δεις,
πόσο για σε καρδιοχτυπά, πόσο τρελά σ'αγαπά.

Τρέχω τα βράδια στα ταβερνιά, να 'βρω βοτάνι για την καρδιά,
μα της καρδιάς μου το γιατρικό το βρήσκω σα σε 'δω.

Μαζί μου σα βρεθείς, μια καρδιά θες να 'δεις,
πόσο για σε καρδιοχτυπά, πόσο τρελά σ'αγαπά.

Άλλοι τον πόνο μου συμπονούν, άλλοι με βλέπουν και με γελούν,
μα δε με νοιάζει κι αδιαφορώ, φτάνει που σ'αγαπώ.

[Μαζί μου σα βρεθείς, μια καρδιά θες να 'δεις,
πόσο για σε καρδιοχτυπά, πόσο τρελά σ'αγαπά.]x2 |

Πληγωμένο χελιδόνη :: Παπαϊωάννου Ι. - Ντάλια Ρ. :: 1951

Αριθμός δίσκου: DG-6939

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5648>

Πλήγωμένο χελιδόνη ήρθε κι έστησε φωλιά,
στης καρδιάς μου το μπαλκόνι για να βρει παρηγοριά.

Στη φωλιά με φιλιά
θα σε κάνω να ξεχνάς,
κάθε πίκρα παλιά,
για να πάψεις να πονάς.

Με στοργή και με λαχτάρα θα σου κάνω ό,τι μπορώ,
γιατί στη ζωή και μένα μού' τυχe να πληγωθώ.

Στη φωλιά με φιλιά
θα σε κάνω να ξεχνάς,
κάθε πίκρα παλιά,
για να πάψεις να πονάς.

Μη φοβάσει μη δειλιάζεις με κελαΐδισμα γλυκό,
την πληγή σου θα γιατρέψω με τη λέξη σ' αγαπώ.

Στη φωλιά με φιλιά
θα σε κάνω να ξεχνάς,
κάθε πίκρα παλιά,
για να πάψεις να πονάς.

Στο γλυκοχάραμα :: Περιστεύρης Σ. - Περδικόπουλος Δ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: GA-7404

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2629>

Χτυπά η ώρα, είναι δυο, εσύ δε βγαίνεις, να σε δω,
[μ' αφήνεις πάλι μ' απονιά, να ξενυχτώ στην παγωνιά.]]

Κοίτα, οι ώρες πως περνούν, φεύγουν τα νιάτα δε γυρνούν,
[προτού η φλόγα μας σβηστεί, έλα ν' αλλάξουμε φιλί.]]

Σβήνουνε τ' άστρα κι η αυγή, γλυκοχαράζει μέσ' στη γη,
[άκου τ' αηδόνια κελαηδούν κι αυτά γι' αγάπη συζητούν.]]

Έλα κι η ώρα φτάνει οχτώ, δώσ' μου το πια, που στο ζητώ,
[δώσ' μου απόψ' ένα φιλί έτσι για προκαταβολή.]x4

Έμαθα που μου πηγαίνεις :: Κατσαρός Γ. - Κατσαρός Γ. :: 1931

Αριθμός δίσκου: VI-58082

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2509>

Έμαθα πως μου πηγαίνεις
μέσα εις τον καφενέ
το να πόδ' απάνω στ' άλλο
και μου φουμάρεις αργιλέ.

Όταν μπω μες την ταβέρνα
μέσα στο καφέ-αμάν
μα τον κάπελα διατάζω
και τη γκόμενα κερνάω.

Τότ' αυτή παίρνει χαμπάρι
πως τον έχω τον παρά
και στα ζάρια έχω ρεφάρει
μου 'ρχετε σιγά σιγά.

Τότ' αυτή παίρνει χαμπάρι
πως τον έχω τον παρά
και τ' αλόγατα έχω πιάσει,
μου επέφτει από κοντά.

Έμαθα πως μου πηγαίνεις
μέσα εις τον καφενέ
και τον καφετζή διατάζεις
έναν καφέ κι εν' αργιλέ.

Όταν μπω μες την ταβέρνα
μέσα στο καφέ-αμάν
μα τον κάπελα διατάζω

και τη γκόμενα κερνάω.

Τότ' αυτή παίρνει χαμπάρι
πως τον έχω τον παρά
και στα ζάρια έχω ρεφάρει
μου 'ρχεστε σιγά σιγά.