

Playlist με τίτλο: R

Δημιουργήθηκε από Tzitzis στις 19 Σεπτεμβρίου 2016

Στης Σαλονίκης τα στενά :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939

Αριθμός δίσκου: GA-7182

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17607>

Θυμήθηκα τα μέρη μου τα βράδια που γυρνούσα

[στης Σαλονίκης τα στενά, εκεί που τραγουδούσα.]x2

Εκεί που μ' αγαπούσανε γλυκιές προσφυγοπούλες,

[γαλανομάτες, καστανές και φίνες μοδιστρούλες.]x2

Προσφυγοπούλα μου γλυκιά, ξανθιά γαλανομάτα,

[ξέρεις, για σένα γίνομαι σαρανταδυό κομμάτια.]x2

Κατηγορώ την κοινωνία :: Τσιτσάνης Β. - Παπαδόπουλος Γ. :: 1952

Αριθμός δίσκου: GA-7670

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17602>

Κατηγορώ τη μοχθηρή κακούργα κοινωνία,
που ρίχνει πάντα τον φτωχό στη μαύρη δυστυχία.

[Για την κατάσταση αυτήν και την αιτία,
κατηγορώ κατηγορώ την κοινωνία.] x2

Κατηγορώ τον άνθρωπο με την σκληρή καρδιά του,
τη συμφορά του αλλουνού την έχει για χαρά του.

Για την κατάσταση αυτήν και την αιτία,
κατηγορώ κατηγορώ την κοινωνία.

Κατηγορώ τη προστυχιά και την πλεονεξία,
το προσωπείο της ψευτιάς, τη μαύρη προδοσία.

Για την κατάσταση αυτήν και την αιτία,
κατηγορώ κατηγορώ την κοινωνία.

Ηλιοβασίλεμα σωστό :: Λάυκας Γ. - Κρεούζης Ο. :: 1950

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2915

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4904>

Ηλιοβασίλεμα σωστό την ώρα που νυχτώνει

{τραβώ σκυφτός το δρόμο μου, δρόμο μου

καημός με μαραζώνει} (2x)

Γκρίζα γινήκαν τα μαλλιά λύγισε το κορμί μου

{και το μαράζι ρίζωσε, ρίζωσε

βαθιά μες τη ψυχή μου} (2x)

Πόνοι με δέρνουνε πολλοί καημοί με βασανίζουν

{και κάθε μέρα που περνά, που περνά

τα νιάτα μου τσακίζουν} (2x)

Τα νιάτα τα μπερμπάντικα :: Τσιτσάνης Β. - Ευγενικός Α. :: 1952

Αριθμός δίσκου: GA-7657

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5180>

Τα νιάτα τα μπερμπάντικα γλέντα τα στον καιρό τους,
γιατί η μπαμπέσα η ζωή θα κόψει τον ανθό τους.

Τα μπερμπάντικα τα νιάτα, γλέντησε τα στα γεμάτα.

Τώρα που καις σαν τη φωτιά, τώρα που έχεις ρέντα,
μεσάνυχτα και χαραυγές, με την ψυχή σου γλέντα.

Τα μπερμπάντικα τα νιάτα, γλέντησε τα στα γεμάτα.

Τα νιάτα τα μπερμπάντικα να μην τα χαραμίσεις,
όσο μπορέσεις έξυπνα, μποέμικα να ζήσεις.

Τα μπερμπάντικα τα νιάτα, γλέντησε τα στα γεμάτα.

Ψεύτη ντουινιά :: Χατζηχρήστος Α. - Ευγενικός Α. :: 1951

Αριθμός δίσκου: B-74227 Od-275321

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15295>

Μαράθηκε η καρδούλα μου, μ' αυτή την αδικία!

[Παλιοζωή, ψεύτη ντουινιά και παλιοκοινωνία!] x2

Πάψε καρδιά μου, να πονάς, να λιώνεις μ' αγωνία!

[Για τον παλιόκοσμο να κλαις, την παλιοκοινωνία!] x2

Αγάπησα και πόνεσα κι η φτώχεια είναι αιτία!

[Παλιοζωή, ψεύτη ντουινιά και παλιοκοινωνία!] x2 |

Φτωχέ διαβάτη :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1952

Αριθμός δίσκου: Β-74287

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9633>

Η κοινωνία βαριά στενάζει,
σκληρά η φτώχεια την εσπαράζει.
[Τι θ' απογίνει μ' αυτό το χάλι,
αυτός ο δρόμος, πού θα μας βγάλει;] x2

Η δυστυχία μας κουρελιάζει,
απ' τις πληγές μας, το αίμα στάζει.
[Τι μαύρα χρόνια, καταραμένα,
τα νιάτα φεύγουν, πάνε χαμένα.] x2

Φτωχέ διαβάτη, με τον καημό σου,
εγώ τον ξέρω τον σπαραγμό σου.
[Δεν είσαι μόνος στην Οικουμένη,
υπάρχουν κι άλλοι βασανισμένοι.] x2

Κάποια μάνα αναστενάζει :: Τσιτσάνης Β. - Χασκίλ Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: B-74100

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5297>

Κάποια μάνα αναστενάζει, μέρα-νύχτα ανησυχεί,

[το παιδί της περιμένει, που έχει χρόνια να το δει.] x2

Μέσα στην απελπισιά της, κάποιος την πληροφορεί,

[ότι ζει το παλικάρι και οπωσδήποτε θα' ρθει.] x2

Με υπομονή προσμένει, με λαχτάρα στην καρδιά,

[ο λεβέντης να γυρίζει απ' τη μαύρη ξενιτιά.] x2 |

Το παράπονο του ξενητεμένου (Σαν απόκληρος γυρίζω) :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1950

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2995

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3245>

Σαν απόκληρος γυρίζω,
στην κακούργα ξενητιά,
περιπλανώμενος δυστυχισμένος,
μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά.

Κλαίνε τα πουλιά γι' αέρα,
και τα δέντρα για νερό,
κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα,
που έχω χρόνια για να σε δω.

Πάρε χάρε την ψυχή μου,
ησυχία για να βρω,
αφού το θέλησε η μαύρη μοίρα
μεσ' στη ζωή μου να μη χαρώ.

Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι :: Καλδάρας Α. - Χασκήλ Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: GA-7385

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3605>

Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι,
το σκοτάδι είναι βαθύ.
[Κι όμως ένα παλικάρι,
δε μπορεί να κοιμηθεί.] x2

Άραγε τι περιμένει,
όλη νύχτα ως το πρωί,
[στο στενό το παραθύρι,
που φωτίζει με κερί.] x2

Πόρτα κλείνει, πόρτα ανοίγει,
με βαρύ αναστεναγμό.
[Ας μπορούσα να μαντέψω,
της καρδιάς του τον καημό.] x2

Στα πεύκα και στα έλατα (Τα νιάτα δεν τα χόρτασα) :: Παπαϊωάννου Ι. - Μοσχονάς Ο. :: 1947

Αριθμός δίσκου: DG-6640

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5524>

Τα νιάτα δεν τα χόρτασα

δεν θέλω να πεθάνω

σαν τον ανθό μαράθηκα

μανούλα μου και δεν μπορώ να γειάνω.

Βλέπω τα φυλλά απ' τα κλαδιά

να πέφτουν μαραμένα

κι όταν τα βλέπω σκέφτουμε

μανούλα μου, πως μοιάζουν σαν και μένα.

Στα πεύκα και στα έλατα

μού'πανε πως θα γειάνω,

γι' αυτό πήγα στην Πάρνηθα, μανούλα μου

τον πόνο μου να γειάνω

γι' αυτό πήγα στην Πάρνηθα, μανούλα μου

και στην κορφή απάνω

Πάνω σ' ένα βράχο (Σ' ένα βράχο φαγωμένο) :: Καλδάρας Α. - Παγιουμτζής Σ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: GA-7476

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=956>

Σ' ένα βράχο φαγωμένο από κύμα αγριωπό,
ένα σούρουπο είχα κάτσει, λίγο να συ, συλλογιστώ,
ένα σούρουπο είχα κάτσει, λίγο να συ, συλλογιστώ.

Κάθε βήμα στην ζωή μου είναι πόνος και συμφορά,
θέλω ο δόλιος να πετάξω, μα δεν έχω τα φτερά,
θέλω ο δόλιος να πετάξω, μα δεν έχω τα φτερά.

Έτσι μ'έχει καταντήσει μιας γυναίκας η οργή,
στρώμα να'χω τα χορτάρια και προσκέφαλο τη γη,
στρώμα να'χω τα χορτάρια και προσκέφαλο τη γη.

Φτωχόπαιδο :: Τσιτσάνης Β. - Νίνου Μ. :: 1953

Αριθμός δίσκου: MG-017

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16032>

Φτωχόπαιδο με γνώρισες κι από μικρό στην πιάτσα,
[παλεύω με τα μπράτσα στα σίδερα στα γράσα,
κι όπου νυχτώσω και βρεθώ.] χ2

Κι αν κάθε βράδυ ξενυχτώ στη ρόδα στο τιμόνι,
[μη μου παραπονιέσαι και μη στενοχωριέσαι,
που μένεις πάντα μοναχή.]χ2

Σ' αυτή τη δύσκολη ζωή δεν λείπουν τα στραπάτσα,
[γι' αυτό κι εγώ στην πιάτσα παλεύω με τα μπράτσα,
για σένα αγάπη μου γλυκιά.]χ2

Το καπηλειό :: Μητσάκης Γ. - Μητσάκης Γ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: 2760

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2587>

Η νύχτα είναι παγερή

και λιγοψιχαλίζει

[κι απ' την απέναντι γωνιά,

το καπηλειό, το καπηλειό φωτίζει.] χ2

Κι ένας απένταρος μπεκρής,

έξω απ' το ταβερνάκι,

[συλλογισμένος κάθεται,

στο χαμηλό, στο χαμηλό πορτάκι.] χ2

Θέλει να μπει κι αυτός εκεί,

ν' αρχίσει και να πίνει,

[μα είναι φτωχό το καπηλειό

και βερεσέ, και βερεσέ δεν δίνει.] χ2

Κάνε υπομονή (Μην απελπίζεσαι) :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: DG-6747

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6302>

Μην απελπίζεσαι
και δε θ' αργήσει
κοντά σου θα 'ρθει
μια χαραυγή.

Καινούργια αγάπη
να σου ζητήσει
κάνε λιγάκι υπομονή [X2]

Διώξε τα σύννεφα
απ' την καρδιά σου
και μες στο κλάμα
μην ξαγρυπνάς.

Τι κι αν δεν βρίσκεται
στην αγκαλιά σου,
θα 'ρθει μια μέρα
μην το ξεχνάς! [X2]

Γλυκοχαράματα
θα σε ξυπνήσει
κι ο έρωτάς σας
θ' αναστηθεί.

Καινούργια αγάπη
θα ξαναζήσει,
κανε λιγάκι υπομονή. [X2]

Περιπλανώμενη ζωή :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1954

Αριθμός δίσκου: GA-7789

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=375>

Περιπλανώμενη ζωή, περιπλανώμενο κορμί,
απ' τις βαθιές μου τις πληγές, το αίμα αργοσταλάζει
και τώρα που ζητώ στοργή, κανείς δε με κοιτάζει.
Περιπλανώμενη ζωή, περιπλανώμενο κορμί.

Τον πόνο έχω αδελφό, μα τον κρατώ βαθιά κρυφό,
δεν έχω φίλους για να πω το ντέρτι που με καίει,
να ξαλαφρώσω την καρδιά που μέρα-νύχτα κλαίει.
Περιπλανώμενη ζωή, περιπλανώμενο κορμί.

Που είσαι μάνα να με δεις, να κλάψεις, να με λυπηθείς,
απόκληρος μες στη ζωή κι απ' όλους ξεχασμένος,
να περπατώ και να πονώ, είμαι καταραμένος.
Περιπλανώμενη ζωή, περιπλανώμενο κορμί.

Τέτοια ζωή με βάσανα (Τέτοιοι καημοί και πόνοι) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: GA-7424

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6263>

Κάθε βραδάκι μια φωτιά, το στήθος μου φουντώνει

|κι αδιάκοπα με τριγυρνούν, πικρές, καημοί και πόνοι x2

Τέτοια ζωή με βάσανα, κανένας δεν την έχει

|να τρέχουνε τα μάτια μου, σαν τη βροχή που βρέχει x2

Φαίνεται μαραζώσανε, το άμοιρο κορμί μου

|κι ο χάρος είν' στα πρόθυρα να πάρει τη ψυχή μου x2

Πολλά είδανε τα μάτια μου :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1954

Αριθμός δίσκου: GA-7812

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16510>

[Πολλά είδανε τα μάτια μου και έχω περάσει μπόρες,|
μονάχος μου που γύριζα μέσα σε ξένες χώρες.][

[Πάντα μονάχος μα κανείς δε βρέθηκε για μένα,|
που είχα τόσα βάσανα στο στήθος μου κρυμμένα.][

[Τη μάνα μου θυμόμουν και έχυνα μαύρο δάκρυ,|
στην έρημή μου ξενιτειά ποτέ δε βρήκα άκρη.][

[Μου έλεγε, παιδάκι μου, είναι βαριά τα ξένα |
κι εγώ που σε μεγάλωσα διπλός καημός για μένα.][

Το σβηστό φανάρι :: Μητσάκης Γ. - Μπέλλου Σ. :: 1949

Αριθμός δίσκου: 113

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6352>

Κάτω απ' το, κάτω απ' σβηστό φανάρι,

κοιμάται κάποιος, κάποιος παλικάρι.

[Με δίχως φράγκο, φράγκο μες την τσέπη

τι όνειρο, τι όνειρο, άραγε να βλέπει.] x2

Ξένος όπου, όπου κι αν γυρίσει,

όποια πόρτα, πόρτα κι αν χτυπήσει.

[Δεν έχει μάνα, μάνα, να πηγαίνει,

τα ρούχα του, τα ρούχα του τουλάχιστον να πλένει.] x2

Έχει σπίτι το σβηστό φανάρι

και για λάμπα, λάμπα το φεγγάρι.

[Κι εσείς διαβάτες, διαβάτες που περνάτε,

τον ύπνο του, τον ύπνο του, να μην του τον χαλάτε.] x2

Όποιος ορφάνεψε μικρός (Από μικρός ορφάνεψα) :: Περιστέρης Σ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: GA-7306

Od-275164

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8670>

Από μικρός ορφάνεψα δεν γέλασα μια μέρα

{Ο δόλιος δεν εγνώρισα μανούλα και πατέρα} (2x)

Βλέπω μανούλες και παιδιά και καίγετ' η καρδιά μου

{Κι από τα δόλια μάτια μου τρέχουν τα δάκρυά μου} (2x)

Όποιος ορφάνεψε μικρός είναι του κόσμου θύμα

{Σαν βάρκα στον ωκεανό που την χτυπάει το κύμα} (2x)

Ο χαλκός είναι βαρύς :: Μπακάλης Μ. - Μπέλλου Σ. :: 1955

Αριθμός δίσκου: B-74360

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9426>

Έχω αλυσίδες στην καρδιά,
χαλκάδες στο κορμί μου
και ξεσηκώνουν το ντουιιά,
οι αναστεναγμοί μου.

Σαν περπατώ τραντάζει η γης,
γιατί ο χαλκός, γιατί ο χαλκός είναι βαρύς.

Βραδιάζει και παρακαλώ,
να μην χαράξει η μέρα,
γιατί έχω βάσανα πολλά
και δεν τα βγάζω πέρα.

Σαν περπατώ τραντάζει η γης,
γιατί ο χαλκός, γιατί ο χαλκός είναι βαρύς.

Ένα κρεβάτι ορφανό,
με καρτερεί το βράδυ,
χωρίς γυναίκας αγκαλιά,
χωρίς μανούλας χάδι.

Σαν περπατώ τραντάζει η γης,
γιατί ο χαλκός, γιατί ο χαλκός είναι βαρύς.

Τα νιάτα μου δεν χάρηκα :: Παπαϊωάννου Ι. - Μαγκίδου Β. :: 1951

Αριθμός δίσκου: Κα1-302

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5658>

Σαν το λουλούδι μάνα μου, μαράθηκα και σβήνω

[κι όλοι οι γιατροί μ'αφήσανε, μανούλα τι θα γίνω.]x2

Τα νιάτα μου δε χάρηκα, γι'αυτό παραπονιούμαι,

[το κουρασμένο σώμα μου, αχ, ας μη μου τυραννούνε.]x2

Πάψε μανούλα και μη κλαις, σταμάτα να χτυπιέσαι,

[εγώ ζωή δεν έχω πιά, αχ κι αδίκως τυραννιέσαι.]x2 |

Σαν της ορφάνειας τον καημό :: Παγιουμτζής Σ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου:

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4816>

Σαν της ορφάνειας τον καημό δεν έχει ξαναγίνει,
στον κόσμο τ' ορφανό παιδί πολλά φαρμάκια πίνει
στον κόσμο τ' ορφανό παιδί πολλά φαρμάκια πίνει.

Από μικρό ορφάνεψα προτού στον κόσμο να 'μπω,
γι' αυτό με δέρνουν οι καιροί σαν καλαμιά στον κάμπο
γι' αυτό με δέρνουν οι καιροί σαν καλαμιά στον κάμπο.

Σαν της ορφάνειας τον καημό στον κόσμο δεν είν' άλλος,
πικρός σα δηλητήριο κι ακόμη πιο μεγάλος
πικρός σα δηλητήριο κι ακόμη πιο μεγάλος.

Η καταιγίδα :: Χάρμας (Τόλης και Λίτσα) - Μπέλλου Σ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: DG-6767

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5554>

Τί συμφορά σε βρήκε τώρα,

τί συμφορά, τί συμφορά;

[Η καταιγίδα, που φοβόμουν, σ' έχει πάρει

και σ' έχει πάει μακριά απ' τη χαρά.] x2

Σου το' χα πει και μού γελούσες,

σου το' χα πει, σου το' χα πει!

[Ότι η εύκολα ζωή θα σε βουλιάξει

κι ότι θα ζήσεις βουτηγμένη στη ντροπή!] x2

Τώρα μην κλαις για το χαμό σου,

τώρα μην κλαις, τώρα μην κλαις.

[Να υποστείς με ψυχραιμία το γραπτό σου,

το μυστικό σου σε κανένανε μη λες!] x2

Τ' ορφανό παιδί :: Μητσάκης Γ. - Μητσάκης Γ. :: 1950

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2968

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7340>

Εγώ είμαι τ' ορφανό παιδί, το παραπονεμένο

[και μέσ' στον κόσμο μοναχό, ψεύτη ντουινιά,
γυρίζω το καημένο.]]

Κι αυτό ακόμα το κρασί που λένε πως ζαλίζει,

[όταν το πίνω μόνος μου, ψεύτη ντουινιά,
ορφάνια μου θυμίζει.]]

Εγώ είμαι τ' ορφανό παιδί, με τον μεγάλο πόνο,

[που αν πονώ ή χαίρουμαι, ψεύτη ντουινιά,
εγώ το ξέρω μόνο.]]

Πέφτουν της βροχής οι στάλες :: Τσιτσάνης Β. - Τσαουσάκης Π. :: 1947

Αριθμός δίσκου: DG-6659

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6359>

Πέφτουν της βροχής οι στάλες

κι εγώ κάθομαι στις σκάλες.

Θά' θελα να μπω σαν πρώτα,

[μα κρατάς κλειστή την πόρτα.] x2

Τί τη θέλεις και την κλείνεις,

να μπω μέσα δε μ' αφήνεις!

Είναι συννεφιά και μπόρα

[και τί θ' απογίνω τώρα;] x2

Απορώ τί σου' χω φταίξει,

άνοιξε, άνοιξε θα βρέξει.

Πέφτουν της βροχής οι στάλες

[κι εγώ κάθομαι στις σκάλες.] x2

Μεσ' την παγωνιά :: Μπακάλης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1950

Αριθμός δίσκου: 74214

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4974>

Μέσα στο κρύο, τη βροχή,
γυρνάς κι αναστενάζεις,
[πίνεις το δάκρυ για κρασί,
και μεθάς, στιγμή δεν ησυχάζεις.] x2
Μεσ την παγωνιά!

Μα ποιός να είναι ο πόνος σου,
ποιό να' ν' το μυστικό σου,
[μήπως στα ξένα έχασες,
έχασες κι εσύ τον άνθρωπό σου.] x2
Και γι' αυτό πονάς!

Μήπως η μοίρα σ' έριξε,
μακριά απ' τους δικούς σου,
[τι άλλος πόνος πιο βαρύς,
πιο βαρύς, σου τυραννά το νου σου!] x2
Μεσ την παγωνιά!

Της φτώχειας τα κουρέλια :: Τσιτσάνης Β. - Χασκήλ Σ. :: 1952

Αριθμός δίσκου: Β-74271

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17487>

Φτώχεια που με κουρέλιασες
με νύχια ματωμένα,
μες στα πολλά σου θύματα
γράψε ακόμα ένα.

[Φτώχεια κι αν έχεις θύματα,
κρύβεις ψυχές μ' αισθήματα.]]

Φτωχολογιά στον πόνο σου
ποτέ σου δεν δειλιάζεις
και τα κουρέλια που φορείς
με γέλιο τα σκεπάζεις.

[Φτώχεια κι αν έχεις θύματα,
κρύβεις ψυχές μ' αισθήματα.]]

Μέσα στην φτώχεια τον μπαξέ
είμαι κι εγώ λουλούδι
που θρέφομαι με δάκρυα
και με πικρό τραγούδι.

Φτώχεια κι αν έχεις θύματα,
κρύβεις ψυχές μ' αισθήματα.

Ως πότε ο μάγκας σου :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1953

Αριθμός δίσκου: B-74296

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=369>

Ως πότε ο μάγκας σου θα σου 'ξηγείται
στα λούσα και στα γούστα σου,
ως πότε, μάγισσα, θα τον κοιμίζεις με παραμύθια, με φιλιά,
μέσ' στη μπαμπέσσα σου, μπαμπέσσα αγκαλιά.

Αργά ο δύστηχος θα καταλάβει, ποια είσαι και που έπεσε
κι όσο να καίγεται δε θα μπορέσεις, να τον κρατήσεις άλλο πια,
μέσ' στη μπαμπέσσα σου, μπαμπέσσα αγκαλιά.

Η ώρα έφτασε να σταματήσεις το πονηρό παιχνίδι σου,
γιατί, βρε μάγισσα, τα θύματά σου, που τα βασάνισες σκληρά,
θα σου την κάνουνε μια μέρα τη ζημιά.

Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός :: Τατασόπουλος Ι. - Τσαουσάκης Π. :: 1954

Αριθμός δίσκου: DG-7060

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9427>

Γλυκοχαράζει ο Αυγερινός και 'γω ειμ' ακόμα ζωντανός,
το πονεμένο μου κορμί βαρύ χτικιό το δέρνει,
τρεις νύχτες τώρα ξεψυχώ κι ο Χάρος δε με παίρνει,
γλυκοχαράζει ο Αυγερινός και 'γω ειμ' ακόμα ζωντανός.

Έρημος, ξένος και φτωχός χαροπαλεύω μοναχός
και μια ψυχή που μ' έφερε σ' αυτή τη μαύρη θέση,
ποτέ δεν ήρθε να με δει και να με συμπονέσει,
γλυκοχαράζει ο Αυγερινός και 'γω ειμ' ακόμα ζωντανός.

Σκάφτε το μνήμα μου βαθύ, δεν θέλω δάκρυ να χυθεί
κι ο θάνατος που λαχταρώ, αν δείτε πως θ' αργήσει,
να 'ρθεί η γυναίκα π' αγαπώ, τα μάτια να μου κλείσει,
γλυκοχαράζει ο Αυγερινός και 'γω ειμ' ακόμα ζωντανός.

Σαν τον εξόριστο περνώ :: Μπακάλης Μ. - Μπέλλου Σ. :: 1955

Αριθμός δίσκου: GA-7817

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8316>

Σαν τον εξόριστο γυρίζω μεσ' στα ξένα
περιπλανιέμαι ο φτωχός εδώ κι εκεί
σαν το πουλάκι το τρομαγμένο
που του γκρεμίσαν τη φωλιά του κεραυνοί.

Στα μαύρα ξένα που γυρνώ
αχ, σαν τον εξόριστο περνώ.

Μέρα και νύχτα στα σκοτάδια βουτηγμένος
με περιζώνουν πάντα σύννεφα βαριά
ποτέ δε βγήκε για μένα ήλιος
ποτέ τα μάτια μου δεν είδαν ξαστεριά.

Στα μαύρα ξένα που γυρνώ
αχ, σαν τον εξόριστο περνώ.

Σαν τον εξόριστο γυρίζω μεσ' στα ξένα
ούτε χλωρό κλαρί δεν βρίσκω να σταθώ
όλα τα όνειρα που έπλαθα χαθήκαν
στους μαύρους τόπους που παντέρημος γυρνώ.

Στα μαύρα ξένα που γυρνώ
αχ, σαν τον εξόριστο περνώ.