

Playlist με τίτλο: κομμάτια που δεν βρήκα στο youtube

Δημιουργήθηκε από liaskouei στις 7 Αυγούστου 2016

Η λιτανεία του μάγκα (Ο αρχάγγελος) :: Τσιτσάνης Β. - Τσιτσάνης Β. :: 1983

Αριθμός δίσκου: VENUS SV 75

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2067>

---

[Σαν χριστιανός κι ορθόδοξος σ' αυτή την κοινωνία,  
εβάλθηκα, βρε μάγκες μου, να κάνω λιτανεία.][

[Εμάζεψα τα σέα μου κι ένα κομμάτι μαύρο  
και ξεκινώ, βρε μάγκες μου, να πάω στον Άγιο Μάμο/Παύλο.][

[Ανάμεσα στην εκκλησιά στις στρογγυλές καμάρες,  
ανάψαμε τον αργιλέ, σαν να 'τανε λαμπάδες.][

Νάσου κι ο αρχάγγελος με μια μεγάλη φούρια,  
απ' τα ντουμάνια τα πολλά τον έπιασε η μαστούρα,  
μου λέει άκου, χριστιανέ, δεν είναι αμαρτία,  
που μπήκες μες στην εκκλησιά να κάνεις λιτανεία.

Μα ξάφνου ένας καλόγερος μου λέει τράβα πίσω,  
γιατί κι εγώ έχω σειρά καμιά για να ρουφήξω.

Το μορτάκι :: Θάνος Ζ. - Ιωαννίδης Ι. :: 1928

Αριθμός δίσκου: 56124-F

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=756>

---

-Αααχ, κόσμε ψεύτη και Χάρε κλέφτη

Αι βάρα λέω αλογόμυγες και καταφτάνει ο νταλκάς

απ' το μπαρμπέρικο του Βάγγου, εντάξει,

με τα μαλλάκια αλά γκαρσονιέρα

-Κόφτο, βρε πατημένο σαμιαμήδι και τα παραλές.

Ήτανε καλά, ρε, Τζίμπο.

Δε μοιάζω τώρα με τα κομμένα μαλλάκια

και τον ξουρισμένο σβέρκο σαν Απάχισσα

από πατούρα των Παρισίωνε;

-Στάσου να σε επιθεωρήσω και να σου πω σαν τι μοιάζεις.

-Λέγε λοιπόν.

-Γεια σου αλανιέρα μου, της ψυχής μου καρδιοκλέφτρα

και του Ψυρρή μπουγαδοκλέφτρα.

-Αχ, Τζίμπο μου.

Είμ' τ' αλάνι το γνωστό, κρυφόμαγκας, μορτάκι,

μονάχα σαν τσουρουφλιστώ σαν το φραμπαλαδάκι.

Κοντομαλλούσα 'γώ μικρή, τσαχπίνα, παιχνιδιάρα,

λιώνω τον άντρα σαν κερί, γιατί 'μαι αλανιέρα.

Αλάνικο μικρό με τσαχπινιά,

πειράζεις όλους πάντα και γελάς

κι αν μυριστείς καμιά στη γειτονιά,

της ριχνεσαι και γίνεσαι μπελάς.

Αλάνικο μικρό με τσαχπινιά,

τρέχεις με δίχως έννοιες μες στον νου,

Ξυπόλητο γυρνάς μες στον ντουινιά

κι έχεις για σκεπή τ' άστρα τ' ουρανού.

Το καντήλι τρεμοσβήνει :: Μπιθικώτσης Γ. - Καλφοπούλου Σ. :: 1949

Αριθμός δίσκου: B-74173

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=13>

---

Το καντήλι τρεμοσβήνει σε μια κάμαρα φτωχή

[και μια μάνα σιγολιώνει στο κρεβά-, κρεβάτι μοναχή.]]

Ξένοι πια την παραστέκουν για στερνή της συντροφιά,

[έφαγε την κόρη αρρώστια και τον γιο, τον γιο η ξενιτιά.]]

Έσβησε πια το καντήλι κι η μανούλα πάει μαζί,

[μοναχή σ' αυτό τον κόσμο τι το ή-, το ήθελε να ζει.]]