

Playlist με τίτλο: επιλογές υπόψη

Δημιουργήθηκε από Σπήλιος στις 14 Μαΐου 2016

Ρούμπα ο ντεκές :: Κυπαρίσσης Ι. - Κίτσα Κ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: GA-1767

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16158>

---

Όλα τα φαρμάκια μου κι όλα τα μεράκια μου

πνίγω με το χασίς,

παύω να στοχάζομαι και ποτέ δε νοιάζομαι

όσο κι αν με μισείς.

Τι στιγμές γλυκές μεθυστικές

και μαγικές που κρύβει ο ντεκές,

τι στιγμές γλυκές μαγευτικές

και μαγικές που κρύβει ο ντεκές.

Αχ, αχ, αχ του ναργιλέ μου η φωτιά

αχ, πάει να σβήσει, αχ μωρέ ντερβίση.

Στα πολλά μου όνειρα άλλα κουτοπόνηρα

κι άλλα νοσταλγικά,

βλέπω τα ματάκια σου και τα δυο χειλάκια σου

να με φιλούν γλυκά.

[Διώχνει απ' το νου μου τα παλιά

με μια σταλιά, με κάνει βασιλιά] 2χ

Αχ, αχ, φέρε μου από 'κείνη μια ματιά

αχ αν την ανάψω, αχ κι αυτή θα κάψω.

Βεδουίνα :: Χιώτης Μ. - Λαζαρίδου Θ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: Β-74149

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6459>

---

Με μαγεμένη την καρδιά, μπροστά στ' αστέρια,  
έχει ο νιος παραδοθεί, στα δυο της χέρια.

[Βεδουίνα, Βεδουίνα, μελανψή μου αραπίνα,  
δωσ' μου πίσω την καρδιά,  
που μου πήρες μια βραδιά,  
πίσω απ' την χουρμαδιά.] δις

Όπως την είχε αγκαλιά και τη φιλούσε,  
ένα αράπικο σκοπό, της τραγουδούσε.

[Βεδουίνα, Βεδουίνα, μελανψή μου αραπίνα,  
δωσ' μου πίσω την καρδιά,  
που μου πήρες μια βραδιά,  
πίσω απ' την χουρμαδιά.] δις

Στα μπουζούκια θα τα φάμε :: Χιώτης Μ. - Χρυσάφη Α. :: 1954

Αριθμός δίσκου: GA-7791

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5601>

---

Κάθε μέρα που περνάει

σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και πιο πολύ

και με τρώει το μαράζι

κ' η καρδιά, κ' η καρδιά μου με πονεί.

Θέλω να σε κάνω ταίρι κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και τα τάλιρά μου όλα, στα μπουζούκια θα τα φάμε

θέλω να σε κάνω ταίρι κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και την προίκα μου ρε μάγκα, στα μπουζούκια θα τη φάμε.

Έχω σβήσει, έχω λιώσει

δεν αντέ- δεν αντέχω, δε βαστώ

για χατήρι σου κοιμάμαι

με σαρά- με σαράντα πυρετό.

Θέλω να σε κάνω ταίρι κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και την προίκα μου ρε μάγκα, στα μπουζούκια θα τη φάμε

θέλω να σε κάνω ταίρι κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και τα τάλιρά μου όλα, βρε στο Χιώτη θα τα φάμε.

Απ' το ντέρτι το δικό σου

που 'χω με- που 'χω μέσα στην καρδιά

όταν δε σε αποκτήσω

θα πεθά- θα πεθάνω μια βραδιά.

Θέλω να σε κάνω ταίρι κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και την προίκα μου ρε μάγκα, στα μπουζούκια θα τη φάμε

θέλω να σε κάνω ταίρι κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και τα τάλιρά μου όλα, βρε στο Χιώτη θα τα φάμε.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά :: Χιώτης Μ. - Ζωή Νάχη :: 1954

Αριθμός δίσκου: GA-7793

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5889>

---

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά μη μου μιλάς για τα παλιά  
και μην ζητάς να βγάλεις τώρα κάθε άχτι  
[τώρα που σ' έχω αγκαλιά να με τρελάνεις στα φιλιά  
το παρελθόν μου ας καεί κι ας γίνει στάχτη] 2χ

Κι αν σου 'χω κάνει κάτι τις  
μην ψάχνεις να 'βρεις το γιατί  
η ιστορία μου αυτή σε 'χει πεθάνει  
[ένα φιλάκι μου γλυκό, ωραίο και μεθυστικό  
κάθε λαχτάρα της καρδιάς σου θα γλυκάνει] 2χ

Μην αμφιβάλεις μην πονάς και το μυαλό σου τυραννάς  
παραπονιάρια μου κάτσε μην κάνεις κι έτσι  
[σου το 'πα και θα σου το πω εσένα μόνο αγαπώ  
θέλω αγάπη μου αυτό να το πιστέψεις] 2χ

Θέλω να σε κάνω ταίρι μου :: Χιώτης Μ. - Καβουράκης Θ. :: 1955

Αριθμός δίσκου: Κα1-323

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10283>

---

Κάθε μέρα που περνάει

σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και πιο πολύ

και με τρώει το μαράζι

κι η καρδιά κι η καρδιά μου με πονεί

Θέλω να σε κάνω ταίρι

κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και τα τάλιρά μου όλα

στα μπουζούκια θα τα φάμε

Έχω σβήσει, έχω λιώσει

δεν αντέ, δεν αντέχω δε βαστώ

για χατίρι σου κοιμάμαι

με σαρά-, με σαράντα πυρετό

Θέλω να σε κάνω ταίρι

κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και τα τάλιρά μου όλα

στο Βρεττάνια θα τα φάμε

Απ' το ντέρτι το δικό σου

που 'χω με, που 'χω μέσα στην καρδιά

όταν δε σε αποκτήσω

θα πεθά-, θα πεθάνω μια βραδιά

Θέλω να σε κάνω ταίρι

κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και την προίκα μου ρε μάγκα

στα μπουζούκια θα τη φάμε

Θέλω να σε κάνω τσίρι

κι όπου θέλεις θα γυρνάμε

και τα τάλιρά μου όλα

βρε στο Χιώτη θα τα φάμε

Οι φωτογραφίες :: Χιώτης Μ. - Λύδια Γ. :: 1957

Αριθμός δίσκου: DG-7359

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16097>

---

Αφού εμείς χωρίσαμε τι θέλεις, τι ζητάς  
και τις φωτογραφίες μου  
γιατί μου τις κρατάς,  
γιατί δεν τις ξεσκίζεις, γιατί δεν τις πετάς

Δεν θα στις δώσω πίσω και ούτε θα τις σκίσω  
θα τις κρατήσω αγάπη μου  
να βλέπω τη μορφή σου  
γι' ανάμνηση που έζησα και γλέντησα μαζί σου

Τη βέρα μου στο χέρι σου δεν πρέπει να φοράς  
δεν έχεις πια δικαίωμα  
να λες πως μ' αγαπάς  
τι θέλεις από μένα, γιατί με κυνηγάς

Την βέρα δεν τη βγάζω και σε καταδικάζω  
γιατί 'σαι εσύ η ένοχη  
και έχεις την ευθύνη  
και όπως παν τα πράγματα δεν ξέρω τι θα γίνει