

Playlist με τίτλο: Απάτηδες

Δημιουργήθηκε από houdini.colpo-grosso στις 17 Απριλίου 2016

Για κράτησε τον όρκο σου :: Σέμσης Δ. - Καλλέλη Ν. :: 1939

Αριθμός δίσκου: AO-2590

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10431>

[Επτά φορές μ' ορκίστηκες,]] επτά μ' έχεις γελάσει,
μ' αν δε σε κάνω ταίρι μου, ο κόσμος θα χαλάσει.

[Άλλαξε πια τους τρόπους σου]] κι άσε τη μπαμπεσιά σου,
για δεν ταιριάζει στην καρδιά, ούτε στην ομορφιά σου.

[Θα 'ρθει καιρός να μαραθούν,]] οι ομορφιές, τα κάλλη,
σκέψου το πριν να 'ναι αργά κι έλα κοντά μου πάλι.

[Για κράτησε τον όρκο σου]] κι άσε τη μπαμπεσιά σου,
κάνε και την καρδούλα σου όπως την ομορφιά σου.

Δεν με θέλεις πια :: Σέμσης Δ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2123

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17241>

Ξημερώνει και βραδιάζει και με τρώει το μαράζι,
μα εσένα δε σε νοιάζει, γέννηκες κακιά.

Σαν περνώ απ' τη γειτονιά σου, βλέπω στα παράθυρά σου
και μου λέγεις άντε χάσου, δεν σε θέλω πια.

Σ' αγαπώ κι εσύ θυμώνεις κι όλο θες να με μαλώνεις,
δε λυπάσαι που με λιώνεις, αχ, δεν θυμάσαι τα παλιά μας,
τα λυσσάρικα φιλιά μας, τα μεθύσια τα τρελά μας, αχ,
όλα ήτανε ψευτιά και δε με θέλεις πια.

Ποιος σε έχει ξεμυαλίσει κι από με σ' έχει χωρίσει
να το ξέρεις δεν θα ζήσει, μα την Παναγιά!

Το μπελά σου μη γυρεύεις, θα' ρθει η μέρα που θα κλαίγεις
σαν ακούγω όταν μου λέγεις δεν σε θέλω πια.

Εσύ είσαι τρελοκόριτσο :: Σέμσης Δ. - Αμπατζή Ρ. :: 1938

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2483

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5026>

Εσύ είσαι τρελοκόριτσο

ωσάν την Άννη Όντρα

{κι όποιος σου πει να μ'αγαπάς,αχ κούκλα μου

όλο πηγαίνεις κόντρα} (2x)

Τα μάτια σου που λάμπουνε

σαν τ'ουρανού τ'αστέρια

{όποιος τα δει τον σφάζουνε,μικρούλα μου

σαν κοφτερά μαχαίρια} (2x)

Έτσι και μένα σφάξανε

μικρή μου πεισματάρα

{και μπερδεμένος βρίσκομαι,αχ κούκλα μου

με σένανε γρινιάρια} (2x)

Ζηλιάρια μου :: Σέμσης Δ. - Στίνη Χ. :: 1938

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2518

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9758>

Έλα ζηλιάρια μου, τη ζήλια παράτα,
περνούνε, γρήγορα και φεύγουν, τα νιάτα,
άσ', τα καμώματα και τα μαλώματα
και μην χάνεις άδικα, καιρό.

Απ' τα νάζια, με 'χεις αρρωστήσει,
μέσ' στα μάτια, όταν σε κοιτώ,
σε αγαπώ πολύ, τσαχπίνα μου τρελή
και χάνουμαι για ένα σου φιλί.

Θέλω τη μαύρη σου ελιά, να την φιλήσω,
τον έρωτά σου, να χαρώ κι ας ξεψυχήσω,
γιατί με σκλάβωσες και με παλάβωσες
και δεν ξέρω, πως να γιατρευτώ.

Μη με τυραννείς χωρίς αιτία,
μόνο, την αγάπη σου, ζητώ,
[παράτα τις ψευτιές, τις άστατες ματιές
και σβήσε τις καρδιάς μου τις φωτιές.]]

Μπερμπάντης :: Ατραΐδης Δ. - Ατραΐδης Δ. ::

Αριθμός δίσκου:

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2872>

Νέα χήρα :: Ατραΐδης Δ. - Ατραΐδης Δ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2216

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2831>

Βρε, χήρα μου, καμωματού, θέλω σένα γιαβουκλού,
ααχ, στον σεβντά σου μπερδεύτηκα, για σέ' χήρα, μαγεύτηκα.

Μέρα-νύχτα, μες στις μπύρες ξενυχτάω ο κακομοίρης,
ααχ, χήρα, πίνω και μεθάω και τον πόνο μου ξεχνάω.

Τα δυο μαύρα ματάκια σου και τα μαύρα μαλλάκια σου,
ααχ, μου 'χουν κάψει την καρδιά μου και πονούν τα σωθικά μου.

Αμάν, αμάν, γιάρ', αμάν, αμάν, 'μάν.

Ξελογιάστρα :: Ατραΐδης Δ. - Ατραΐδης Δ. :: 1931

Αριθμός δίσκου: DG-0124

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16742>

Ξελογιάστρα μου, τσαχπίνα πού γυρνάς
μ' όλους παίζεις, βρ' αλανιάρρα, κι όλους τους γελάς
τους αδειάζεις την παντόφλα
και τους παρατάς, γιάλα
δεν ξηγιέσαι φίνα, άχου, βρε, τσαχπίνα
θα σε πάρουν πρέφα μέσα στην Αθήνα
δεν ξηγιέσαι φίνα, άχου, βρε, τσαχπίνα
θα σε πάρουν πρέφα μέσα στην Αθήνα
Ξελογιάστρα έχεις μάθει στον παρά
και πηγαίνεις μ' άλλους και τους παίρνεις τα λεφτά
αλανιάρρα μάς ξηγιέσαι πονηρά
γιάλα
δεν ξηγιέσαι φίνα, άχου, βρε, τσαχπίνα
θα σε πάρουν πρέφα μέσα στην Αθήνα
δεν ξηγιέσαι φίνα, άκου, βρε, τσαχπίνα
θα σε πάρουν πρέφα μέσα στην Αθήνα
-Γεια σου Μήτσο μου, γεια σου Ατραΐδη μου!
έχω μάθει αλανιάρρα, μπελαλού
και μ' αρέσουν τα σαντούρια να 'μαι μερακλού
να ξηγιέμαι με τους μάγκες
να 'μαι χασικλού, γιάλα
έτσι θα ξηγιέμαι να μη συλλογιέμαι
μερακλού θα είμαι κι ό,τι θέν' ας λένε
έτσι θα ξηγιέμαι να μη συλλογιέμαι
μπελαλού θα είμαι κι ό,τι θέν' ας λένε
-Ααχ, αχ!

Πειραιώτισσα τσαχπίνα :: Ατραΐδης Δ. - Ατραΐδης Δ. :: 1931

Αριθμός δίσκου: DG-0124

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16741>

Ένα βράδυ στον Περαία, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
τα 'μπλεξα με μια μικρή, αχ, αχ, αχ, αμάν,
τα 'μπλεξα με μια μικρή, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν.

Ήταν κούκλα, εμορφη, αχ, αχ, αχ, αμάν,
υψηλή, μελαχροινή, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
υψηλή, μελαχροινή, γιάρ, γιάρ, γιάρ, αμάν.

Αχ, με μια ματιά της, μ' έχει, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,

αχ, αλάνη και μπεκρή, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
αχ, αλάνη και μπεκρή, αχ, αχ, αχ, αμάν.

Στις ταβέρνες να γυρίζω, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
να ζητάω το κρασί, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
να ζητάω το κρασί, αχ, αχ, αχ, αμάν.

Κι όταν πίνω και μεθώ, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
τρέχω πια να τη ζητώ, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
τρέχω πια να τη ζητώ, αχ, αχ, αχ, αμάν.

Δε μου ρίχνει μια ματιά, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
να μου γιάνει την καρδιά, αχ, αχ, αχ, αμάν,
να μου γιάνει την καρδιά, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν.

Κι όταν πίνω και μεθώ, αχ, αχ, αχ, αμάν,
τρέχω πια να τη ζητώ, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
τρέχω πια να τη ζητώ, αχ, αχ, αχ, αμάν.

Να μου ρίξει μια ματιά, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
να μου γιάνει την καρδιά, αχ, αχ, αχ, αμάν,
να μου γιάνει την καρδιά, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν.

Ένα βράδυ στον Περαία, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
τα 'μπλεξα με μια μικρή, αχ, αχ, αχ, αμάν,
τα 'μπλεξα με μια μικρή, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν.

Ήταν κούκλα, έμορφη, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν,
υψηλή, μελαχροινή, αχ, αχ, αχ, αμάν,
υψηλή, μελαχροινή, βάλι, βάλι, βάλι, αμάν.

Τα έρημα τα ξένα :: Ατραΐδης Δ. - Μηττάκη Γ. :: 1946

Αριθμός δίσκου: GA-7337

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3343>

[Από μικρός,]] αχ, ορφάνεψα, αχ, ορφάνεψα,
στα έρημα τα ξένα, αμάν, δεν τα 'χα μαθημένα
και τι θα γίνω τώρα, αμάν, μέσα σε ξένη χώρα.

[Βαριά κι αμάν,]] αρρώστησα, αχ, αρρώστησα,
βαριά για να πεθάνω, αμάν, δεν ξέρω τι να κάνω
και τι θα γίνω τώρα, αμάν, μέσα σε ξένη χώρα.

[Ούτε γιατρός,]] αχ, δε βρέθηκε, αχ, δε βρέθηκε,
να γιάνει την πληγή μου, αμάν, π' έχω μες στο κορμί μου
και τι θα γίνω τώρα, αμάν, μέσα σε ξένη χώρα.

[Κι η μάνα που,]] αχ, με γέννησε, αχ, με γέννησε,
κλαίει κι αναστενάζει, αμάν, παιδάκι μου, φωνάζει
και τι θα γίνω τώρα, αμάν, μέσα σε ξένη χώρα.