

Playlist με τίτλο: Κυριακή πρωί με κλαρίνα

Δημιουργήθηκε από κώστας2111970 στις 6 Φεβρουαρίου 2016

Περιγραφή: δημοτικά τραγούδια χορευτικά και μη

Στυλιανή :: \_ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2119

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4790>

---

Σιγά-σιγά κι αμάν-αμάν,  
σιγά-σιγά σαν περπατείς.

Λεβέντισσα μου, Στυλιανή  
και τη μεσούλα σου κρατείς.

Είσαι νεράι- κι αμάν-αμάν,  
είσαι νεράιδα ζηλευτή.

Ρε, Στυλιανή, μες το χορό,  
συ είσαι από όλες ξακουστή.

Όποιος σε ειδεί κι αμάν-αμάν,  
όποιος σε ειδεί ζαλίζεται.

Αρχοντοπούλα Στυλιανή,  
με σένα ξεμυαλίζεται.

-Γεια σου, Γιαούζο! Γεια σου, Ρίτα, γεια σου, παιδί μου! (φωνή Ρίτας Αμπατζή)

Κλέψαν τη Βασιλική :: \_ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ - Αμπατζή Ρ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2314

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4595>

---

Μπήκαν κλέ-, μωρέ ρούσα μου, μπήκαν κλέφτες στην αυλή,  
μπήκαν κλέφτες στην αυλή, κλέψαν την Βασιλική.

Και την πή-, μωρέ ρούσα μου, και την πήγαν και την πάνε  
και την πήγαν και την πάνε στα βουνά την γκιζεράνε.

Αχ, περπά-, μωρέ Κούλα μου, αχ, περπάτα γρήγορα,  
αχ, περπάτα γρήγορα, μην μας πιάσουν σίγουρα.

Δεν μπορώ, μωρέ ρούσα μου, δεν μπορώ να περπατήσω,  
δεν μπορώ να περπατήσω, τα βουνά να γκεζερίσω\*.

-Γεια σου, Ρίτα! (φωνή Ρίτας Αμπατζή)

Λιώσανε, μωρέ ρούσα μου, λιώσαν τα παπούτσια μου,  
λιώσαν τα παπούτσια μου, πατάει η πατούσα μου.

Έλα πά-, μωρέ ρούσα μου, έλα πάρε τα δικά μου,  
έλα πάρε τα δικά μου κι ακολούθησε κοντά μου.

-Γεια σου, Καρακώστα! (φωνή Ρίτας Αμπατζή)

Γκιζερίζω ή γκεζερίζω = Γυρίζω εδώ κι εκεί.

Μανουσάκια - Μανουσάκια :: \_ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου:

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8530>

---

Μιάς χήρας θυγατέρα :: Σέμσης Δ. - Αμπατζή Ρ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2330

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2323>

---

[Στο πάνω, μάνα, το χωριό,] χ3

στην εκκλησιά πιο πέρα,  
μου' χει πληγώσει την καρδιά,  
μιας χήρας θυγατέρα.

[Στη βρύση κάποιου σούρουπο,] χ3

που γέμιζε τη στάμνα,  
ένα κλωνάρι μου' βαλε,  
στην τσέπη ματζουράνα.

[Να πας, μανούλα, να τη βρεις,] χ3

στη γειτονιά την πάνω  
και να της πεις αν μ' αρνηθεί,  
θα πέσω να πεθάνω.

[Θα τη γνωρίσεις, μάνα μου,] χ3

μες στα κορίτσια τ' άλλα,  
από τα φρύδια τα σμιχτά,  
τα μάτια τα μεγάλα.

[Και στο δεξί της μάγουλο,] χ3

που ροδοκοκκινίζει,  
έχει κατάμαυρη ελιά,  
πολλές καρδιές ραίζει.

-Όπα, όπα! Να χαρώ εγώ όμορφα! Γεια σου, Σαλονικιέ μου! Γεια σου κι εσένα, Ρίτα! (φωνή Ρίτας Αμπατζή)

Κόρη που υφαίνεις αργαλειό :: \_ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: 2195

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5230>

---

Κόρη που υφαίνεις στ' αργαλειό  
και φαίνεις και ξεφαίνεις  
και το νου μου ξετρελαίνεις  
και φαίνεις και ξεφαίνεις  
και το νου μου τον επαίρνεις.

Μεταξωτό είναι το πανί,  
[μεταξωτό το χτένι  
και η κόρη που το υφαίνει.] χ2

-Όπα, όπα! Να ζήσει που το φαίνει! (ανδρική φωνή)  
-Μπράβο, Ρίτα μου! (ανδρική φωνή)

Ας πάνε όσα δούλεα,  
[κι όσα 'χω δουλεμένα,  
κόρη εγώ για σένα.] χ2

-Γεια σου, Σαλονικιέ μου! (φωνή Ρίτας Αμπατζή)

Μιανής βραδιάς αγκάλιασμα,  
[όλα ξεχρεωμένα.] χ2

Πάρε Μαριώ τη ρόκα σου,  
[κι έλα το φράχτη-φράχτη,  
βάσανα που' χει η αγάπη.] χ2

Κι ας σε ρωτήσει η μάνα σου,  
[τι το' κανες τ' αδράχτι.] χ2

Περιβόλι μου οργωμένο :: Μαργέλης Χ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου:

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4695>

---

Περιβό, περιβολάκι μου,  
περιβόλι μου οργωμένο.

Περιβόλι μου οργωμένο,  
μαργαριταροσπαρμένο.

Έχεις γύ-, περιβόλι μου,  
έχεις γύρω-γύρω αλτάνες.

Έχεις γύρω-γύρω αλτάνες  
και στη μέση ματζουράνες.

Έχεις μια, περιβόλι μου,  
έχεις μια μηλιά στη μέση.

Έχεις μια μηλιά στη μέση  
που περβολογάει να πέσει.

-Γεια σου, Χαράλαμπε Μαργέλη! Να ζήσει το Μεσολόγγι! (φωνή Ρίτας Αμπατζή)

Το κλήμα Μάρω μ' :: \_ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ - Αμπατζή Ρ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2363

38-3115

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3558>

---

[Το κλήμα, Μάρωμ', πο' χεις στην αυλή,] χ2

[ν' ανθίσει, να καρπίσει και να βλαστολογήσει.] χ2

[Το κλήμα, Μάρωμ', θέλει κλάδεμα,] χ2

[ν' ανθίσει, να καρπίσει και να βλαστολογήσει.] χ2

[Εσύ να γίνεις, Μάρωμ', λεμονιά,] χ2

[και γω να' μαι το κλήμα, Μάρωμ', γιατί είναι κρίμα.] χ2

[Να κρεβατόσουμε, Μάρωμ', τα δυο,] χ2

[ψηλά στην κρεβατίνα, γοργά αυτό το μήνα.] χ2

-Γεια σου, Ρίτα! (φωνή Ρίτας Αμπατζή)

[Ν' απλώνω, Μάρωμ', το χεράκι μου,] χ2

[να κόβω λεμονάκια, αχ κι εσύ σταφυλάκια.] χ2

Σημείωση[επεξεργασία]

Δημοτικό τραγούδι με σαφώς αλληγορικό νόημα, γεμάτο ερωτικά υπονοούμενα.