

Playlist με τίτλο: Μαγκες στην Αμερική

Δημιουργήθηκε από aydin.chalourka στις 28 Ιανουαρίου 2016

Μπουκάραν μάγκες στον τεκέ :: Ροβερτάκης Γ. - Αθανασίου Θ. :: 1955

Αριθμός δίσκου: K-103

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10887>

Μπουκάραν μάγκες στον τεκέ
για να φουμάρουν αργιλέ
για ν' ακούσουνε μπαγλαμαδάκι
και πενιά από φίνο μπουζουκάκι

Χορεύαν και τα πίνανε
κι ότι είχανε τα δίνανε
στην πενιά και στο μαυράκι
για να σπάσουν νταλκαδάκι

Οι μπάτσοι τους μπλοκάρανε
τα σέα να τους πάρουνε
στη μαστούρα τους την τόση
τους την είχανε καρφώσει

Κορόιδα δεν πιαστήκανε
ευθύς την ψυλλιαστήκανε
ζούλα 'γιναν οι λουλάδες
τα μπουζούκια και οι μπαγλαμάδες

Κάτω στο Πασαλιμάνι (Χασάπικο-Σέρβικο) :: Πετσάς Π. - Μήτρου Βικτ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: P-177

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3026>

Το βράδυ, σαν πυκνώσει, την πιο καλή ωρίτσα,
πέρνουνε τον κατήφορο τα όμορφα κορίτσια,
ε ρε, τι γυναικομάνι, γύρω-γύρω στο λιμάνι,
ε ρε, τι γυναικομάνι, κάτω στο Πασαλιμάνι.

Βαράνε τα κορίτσια την ίδια πάντα βιόλα
και βρίσκουνε τ' αγόρια τους και πίνουνε απ' όλα
κι ύστερα ποτήρια σπάνε και στη Φρεαττύδα πάνε,
βάρκα 'δώ έλα βαρκάρη, πάμε τσάρκα με φεγγάρι.

Κι εκεί που ξημερώνει, η μια κρατά τιμόνι,
η άλλη νανουρίζεται, τραβά κουπί και λιώνει,
[έγια μόλα-έγια λέσα, στο Πασαλιμάνι μέσα.]]

Ε ρε, τι γυναικομάνι, κάτω στο Πασαλιμάνι.

Θα σε ξεχάσω προδότη :: Μητσάκης Γ. - Αθανασίου Θ. :: 1953

Αριθμός δίσκου: Lib-65

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=12866>

Τι σου φταίω;

Γιατί με διώχνεις και με φέρνεις στο μεράκι,

[μη θες για σένα να πίνω εγώ φαρμάκι,

γιατί με διώχνεις, αφού σε αγαπώ.]χ2

Τόσα χρόνια για την αγάπη σου τα πάντα υπομένω,

[με την ελπίδα, η δόλια, περιμένω

σαν αρραβώνα το λόγο σου κρατώ.]χ2

Κι από τόσα που μου' χεις τάξει για θυμήσου, βρε προδότη,

[τώρα με διώχνεις διπρόσωπε και μόρτη

θα σε ξεχάσω όσο κι αν σ' αγαπώ.]χ2

Δροσούλα (Μπλόκος) :: Τσιτσάνης Β. - Αθανασίου Θ. :: 1953

Αριθμός δίσκου: Lib-64

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6207>

Μπλόκος πάλι μας έγινε προχτές, μεσ' στου Σιδέρη τον παλιό τεκέ,
το πρωί με τη δροσούλα απάνω στη γλυκιά μαστούρα,
πολιτσιμάνοι μας τραβάνε και για τη στενή μας πάνε.

Κυρ αστυνόμε, βάστα να σου ειπώ και του μιλάει ο μάγκας με καημό,
το χασίσι κι αν φουμάρω, εγώ κανένα δεν πειράζω,
είμαι μάγκας και αλάνης κι ήρθα στον τεκέ χαρμάνης.

Αν θέλεις, έλα πάμε στο τεκέ, για να φουμάρουμ' έναν αργιλέ,
θα σ' αρέσει η μαστούρα με μπουζούκι και φιγούρα,
στο εξής θα μας γουστάρεις και μαζί μας θα φουμάρεις.

Δεν είσαι μπεσαλού :: Παπαϊωάννου Ι. - Παπαϊωάννου Ι. :: 1956

Αριθμός δίσκου: Lib-176

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=656>

Μ' εσένα που 'χω μπλέξει δεν ξέρω τι θα γίνω,
πολλά φαρμάκια πίνω.

Δεν είσαι μπεσαλού, δεν είσαι μπεσαλού,
έχεις το νου σου αλλού.

Πολλές θυσίες κάνω με δεν τις λογαριάζεις,
σαν ξένο με κοιτάζεις.

Δεν είσαι μπεσαλού, δεν είσαι μπεσαλού,
έχεις το νου σου αλλού.

Αν θες να χωριστούμε για πες μου το κυρα μου,
να σφίξω την καρδιά μου.

Δεν είσαι μπεσαλού, δεν είσαι μπεσαλού,
έχεις το νου σου αλλού.

Ξεφτίλης :: Χαλικιάς Ι. - Διαμαντής Μ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: Ath-1903

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8746>

- Ε! καλώς τονε τον Παντελή. Ρε, πού 'ν' η κιθάρα σου, ρε;
- Η κιθάρα ;;
- Ναι, η κιθάρα.
- Την έβαλα αδερφούλη μου στο πανεπιστήμιο του Γιουσουρούμ για να σωφρονιστεί λιγάκι.
- Και τώρα τι θα βαράμε ρε;
- Τώρα θα βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο.
- Φτού σου ρε ξεφτίλη.
- Εμένα λες ξεφτίλη ρε;
- Ναι, εσένα.
- Ρε θα φάμε τις μουστάκες μας απόψε.
- Γιατί να μη φάμε καλύτερα αυτούς τους δύο, με το μπουζούκι και με την κιθάρα;
- Γιατί αυτοί θα μας φάνε με τις γλύκες τους, ρε κορόιδο.

- Χω, χω!, Βαγγελίστρα μου, θα φάω το γελέκο μου απόψε.

Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό :: Παπαϊωάννου Ι. - Παπαϊωάννου Ι. :: 1956

Αριθμός δίσκου: Lib-176

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5378>

Δεν μπορείς να ζήσεις στη ζωή ετούτη,
αν δεν έχεις φράγκα αν δεν έχεις πλούτη.

Το λέω με παράπονο πικρό,
το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.

Όσοι έχουν μέσα πιάνουνε χρυσάφι,
μα δεν έχω τύχη κι έμεινα στο ράφι.

Το λέω με παράπονο πικρό,
το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.

Ως και την κοπέλα που τα είχα φτιάξει
ένας πού'χε φράγκα μου την έχει αρπάξει.

Το λέω με παράπονο πικρό,
το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.