

Playlist με τίτλο: Ρεμπέτικα

Δημιουργήθηκε από Πρόεδρας στις 16 Ιανουαρίου 2018

Ποιος ειμαι μη ρωτάς (Τι θες εσύ με εμε να μπλέξεις) :: Μητσάκης Γ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1946

Αριθμός δίσκου: AO-2728

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16813>

Τι θες εσύ με με να μπλέξεις, δε βρήκες άλλο να διαλέξεις,
δεν ταιριάζω εγώ για σένα, μη μου λες πως μ' αγαπάς,
δεν ταιριάζω εγώ για σένα, μη μου λες πως μ' αγαπάς.

Εσύ 'σαι μια κυρία φίνα με δυό βίλες στην Αθήνα,
τι γυρεύεις από μένα και ποιός είμαι μη ρωτάς,
δεν ταιριάζω εγώ για σένα μη μου λες πως μ' αγαπάς.

Δεν σου ταιριάζω εγώ το ξέρεις, λοιπόν γιατί να υποφέρεις,
δεν ταιριάζω εγώ για σένα, κοίταξε αλλού να πας,
τι γυρεύεις από μένα και ποιός είμαι μη ρωτάς.

Το ραντεβουδάκι :: Ρουμελιώτης Δ. - Χασκήλ Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: B-74102 / GO-3813

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15365>

Όταν περνώ τα βράδια από τη γειτονιά σου,
το παραθύρι σου το βλέπω ανοιχτό,
[σφυρίζω για να βγεις, μα βγαίνει η μαμά σου,
μες στο σκοτάδι φεύγω και παραμιλώ.] x2

Αν μ' αγαπούσες, θα 'βγαίνες κι εσύ λιγάκι,
έστω να μου μιλούσες μόνο μια φορά
[κι αν μου 'δινες ένα μικρό ραντεβουδάκι,
την πιο μεγάλη θα μου χάριζες χαρά!] x2

Αφού μου δείχνεις πως δε θες να μ' αντικρύσεις,
από τη γειτονιά σου δεν ξαναπερνώ,
[κι όταν τον πόνο στην καρδιά σου θ' αποκτήσεις,
τότε θα σέρνεσαι κι εγώ θε να γελώ.] x2

Κι όταν τον πόνο στην καρδιά σου θ' αποκτήσεις,
τότε θα σέρνεσαι κι εγώ θε να γελώ.

Φέρτε πρέζα να πρεζάρω :: Τούντας Π. - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2183

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1499>

Μη μ'αρωτάτε βλάμηδες
γιατί όλο συλλογιέμαι,
καραγιαγκίνι μες στην καρδιά
έχω και τυραννιέμαι.

Φέρτε πρέζα να πρεζάρω
και χασίσι να φουμάρω.

Μ'έχει λωλό το Ερηνάκι
με το μουσμουλί γοβάκι
βρε του μιλάω δε μου ξηγιέται
σκάει απ'τα γέλια κι όλο κουνιέται.

Φέρτε πρέζα να πρεζάρω
και χασίσι να φουμάρω.

Ο μερακλής ο άνθρωπος
πονεί μα δε το λέει,
κι αν τραγουδά ρε ψεύτη ντουινιά
μέσα η καρδιά του κλαίει.

Αχ φέρτε πρέζα να πρεζάρω
και χασίσι να φουμάρω.

Στίχοι της εκτέλεσης με τη Ρίτα Αμπατζή[επεξεργασία]

Μη με ρωτάτε βλάμηδες

γιατί είμαι λυπημένη,
καραγιαγκίνι μες στην καρδιά
έχω και με μαραΐνει.

Αχ φέρτε πρέζα να πρεζάρω
και χασίσι να φουμάρω.

□□□

Γιατί αγαπώ έν'αλανιάρη
με το μουσμουλί ζωνάρι.
Ρε του ξηγιέμαι δε μου μιλάει,
πονώ αν με βλέπει κι όλο γελάει.

□□□

Φέρτε πρέζα να πρεζάρω
και χασίσι να φουμάρω.

□□□

Η μερακλού η μόρτισσα
πονεί μα δε το λέει,
κι αν τραγουδά ρε ψεύτη ντουινιά
μες την καρδιά της κλαίγει.

Αχ φέρτε πρέζα να πρεζάρω
και χασίσι να φουμάρω.

-Αμάν πια δε μπορώ.

Στου Λινάρδου την ταβέρνα :: Τούντας Π. - Περδικόπουλος Δ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: Β-21892

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2723>

Στου Λινάρδου τη ταβέρνα βλέπεις πρόσωπα μοντέρνα

Πάνε όλοι, ένας κι ένας, οι αστέρες της ταβέρνας

Έκεί πάει ο Παπαρούνας, ο Βαρέλας κι ο Γουρούνας

Πάει ο Σκόρδος ο τεμπέλης και ο Θρούμπας ο τσιγγέλης

Πάει κι η κυρά Αγγέλω με το μαύρο της το βέλο

και η μερακλού η Φώτω που μεθάει με το πρώτο

Εκεί πάει κι η Σταμάτα, που μεθά και σπάζει πιάτα

Πάει κι η κυρά Πιπίνα, για να πει καμιά ρετσίνα

Εκεί πάει ο Νταμιτζάνας, Μαϊντανός και Μελιτζάνας

Πάει ο Ρέγγας κι ο Μπαρδάκος, Νεροχύτης και Ταμπάκος

Εκεί πάει ο Χατζημπάμιας, ο Γαρδούμπας και ο Λάμιας

Πάει κι ο Χατζηραπάνης, Παστουρμάς και Μπεχλιβάνης

Σ' ένα τέτοιο ραβαΐσι, ποιος μπορεί να μη μεθύσει

Άλλος τραγουδα, χορεύει, κι άλλος έρωτα γυρεύει

Άλλος πίνει και πληρώνει, κι άλλος ζούλα την καρφώνει

Βρε Λινάρδο ταβερνιάρη, γράφτα κάτ' απ' το σφουγγάρι

Εγώ θέλω πριγκιπέσσα :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2319

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3273>

Τραγ.: Στελλάκης Περπινιάδης

Στην Ελλάδα δε μπορώ, μια γυναίκα για να βρώ,
έχει όμορφες πολλές, μα είναι, μάνα μου, φτωχές,
εγώ θέλω πριγκιπέσσα από το Μαρόκο μέσα
να 'χει λίρα με ουρά, να γυναίκα μια φορά.

Πέρσι πέρασ' απο 'δω κι έψαχνε να βρει γαμπρό,
χωρίς να το ξέρω εγώ, μάνα μου, να σε χαρώ,
με είδε κάτω στον Πειραιά στου Τζελέπη με παρέα
κι από τότε μ' αγαπά και μου στέλνει και λεφτά.

Θα με κάνει Βασιλιά πέρα κει στην Αραπιά
κι όλα της θα τα 'χω 'γω, μάνα μου, να σε χαρώ,
δεκαοχτώ βαγόνια λίρες, κοκαίνες και νταμίρες,
κάθε είδους αργιλέ με διαμάντι όλο ντουμπλέ.

Θα μου πάρει μπαγλαμά, φίλντισι και μάλαμα
κι ότι άλλο θέλω εγώ, μάνα μου, να σε χαρώ,
πεντακόσιοι ντερβισάδες θα μας φτιάνουν τους λουλάδες,
να φουμάrouμε γλυκά στο χρυσό μας τον οντά.

Εγώ θέλω πριγκιπέσσα από το Μαρόκο μέσα
να 'χει λίρα με ουρά να γυναίκα μια φορά.

Τραγ.: Κυριαζής

Στην Ελλάδα δε μπορώ, μια γυναίκα για να βρώ,
έχει όμορφες πολλές, μάνα μου, είναι φτωχές,
εγώ θέλω πριγκιπέσσα από το Μαρόκο μέσα

να 'χει λίρα με ουρά, να γυναίκα μια φορά.

Πέρσι πέρασ' απο 'δω κι έψαχνε να βρει γαμπρό,
δίχως να το ξέρω εγώ, μάνα μου, να σε χαρώ,
μ' είδε κάτω στον Πειραιά στου Τζελέπη με παρέα
κι από τότε μ' αγαπά και μου στέλνει και λεφτά.

Θα με κάνει Βασιλιά πέρα κει στην Αραπιά
κι όλα της θα τα 'χω εγώ, μάνα μου, να σε χαρώ,
δεκαοχτώ βαγόνια λίρες, κι όσες θέλω Αραπίνες,
θα περνάμε τον καιρό με τραγούδια και χορό.

Θα με πάρει μπαγλαμά, φίλντισι και μάλαμα
κι ότι άλλο θέλω εγώ, μάνα μου, να σε χαρώ,
πεντακόσιοι ντερβισάδες θα μας κάνουν τεμενάδες
και θα φέρνουν τα πιοτά στο γλυκό μας τον οντά.

Τραγ.: Κυριακόπουλος

Στην Ελλάδα δε μπορώ, μια γυναίκα για να βρώ,
έχει έμορφες πολλές, κι είναι, μάνα μου, φτωχές,
εγώ θέλω πριγκιπέσσα, να είν' από την Πόλη μέσα
πο' 'χει λίρα με ουρά, να γυναίκα μια φορά,
ναι 'γω θέλω πριγκιπέσσα, να είν' από την Πόλη μέσα
πο' 'χει λίρα με ουρά, να γυναίκα μια φορά.

Πέρσι πέρασ' απο 'δω κι έψαχνα να παντρευτώ,
δίχως να το ξέρω εγώ, Νίνα μου, να σε χαρώ,
με κεντεί στα φλούρια πέρα μεσ' στη Χάλκη με παρέα
κι από τότε μ' αγαπά κι είν η κόρη του παπά,
με κεντεί στα φλούρια πέρα μεσ' στη Χάλκη με παρέα
κι από τότε μ' αγαπά κι είν η κόρη του παπά.

Θα με κάνει Βασιλιά στου Βοσπόρου τα χωριά

κι όλα της θα τα 'χω εγώ, Μάρω μου, να σε χαρώ,
εκατό βαγόνια λίρες κι άλλα τριάντα θα 'χουν χήρες,
με τις χήρες θα γλεντώ, δίχως να χαλώ λεφτό,
εκατό βαγόνια λίρες κι άλλα τριάντα θα 'χουν χήρες,
με τις χήρες θα γλεντώ, δίχως να χαλώ λεφτό.

(- Γειά χαρά Μήτσο μάγκα)

Στην Ελλάδα δε μπορώ, μια γυναίκα για να βρώ,
έχει άσχημες πολλές, κι είναι, μάνα μου, φτωχές,
βρε 'γω θέλω πριγκιπέσσα, να είν' από την Πόλη μέσα
πο' 'χει λίρα με ουρά, που 'ν' γυναίκα μια φορά,
ναι 'γω θέλω πριγκιπέσσα, να είν' από την Πόλη μέσα
να 'χει λίρα με ουρά, που 'ν' γυναίκα μια φορά.

Αμάν Κατερίνα μου :: Τούντας Π. - Περπινιάδης Σ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: DG-6233 και DG-6262

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2719>

1. Αμάν Κατερίνα μου - Δίσκος Columbia DG-6233 / 1936 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Στελλάκης Περπινιάδης

Όταν περνώ για να σε ιδώ, αχ πως με βασανίζεις
έχεις κεφτέδες στη φωτιά, αχ Κατερίνα μου γλυκιά
και γλυκοτηγανίζεις.

Αμάν Κατερίνα μου που 'σουν Κατερίνα μου
τα παραπονάκια μου , θέλω να στα πω εί
μάτια σαν τα κάστανα μ' έβαλαν στα βάσανα
κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ.

Έχεις τσουκάλι πήλινο και ψήνεις φασουλάδα
και 'γω απ' τη λαχτάρα μου , παίζοντας την κιθάρα μου
σου κάνω πατινάδα.

Αμάν Κατερίνα μου που 'σουν Κατερίνα μου
τα παραπονάκια μου , θέλω να στα πω εί
μάτια σαν τα κάστανα μ' έβαλαν στα βάσανα
κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ.

Κάνεις ωραία σκορδαλιά , βάζεις περίσσιο λάδι
στην ταραμοσαλάτα σου, η σάλτσα η ντομάτα σου

που βάζεις στο πιλάφι.

Αμάν Κατερίνα μου που 'σουν Κατερίνα μου
τα παραπονάκια μου, θέλω να στα πω εί
μάτια σαν τα κάστανα μ' έβαλαν στα βάσανα
κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ.

2. Αμάν Κατερίνα μου - Δίσκος Columbia DG-6262 / 1936 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Στελλάκης
Περπινιάδης |

Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί (Αν μ' αξιώσει ο Θεός) :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1935

Αριθμός δίσκου: GA-1887

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4610>

Αν μ αξιώσει ο Θεός λεφτά και αποχτήσω

θα χτίσω ένα μέγαρο τους πλούσιους να ελκύσω

Θα ρχόντουσαν πελάτες μου κορίτσια να χουν τρέλες

κι ο Βίλυ Φριτς θα σκάρωνε αφράτους αργιλέδες

Η Γκρέτα Γκάρμπο μάγκα μου θ ανάβει το τσιμπούκι

κι ο Ζακ Κιεπούρα στη γωνιά θα παίζει το μπουζούκι

Ο Τζίμι Λόντος για νταής θα κάθεται στις τσίλιες

κι η Λίλιαν η Χάρβεϊ θα διώχνει τις μπασκίνες

Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί για όλα τα δερβίσια

και με κουμπέ πολιτικό να ρχονται τα κορίτσια

Ο θερμαστής :: Μπάτης Γ. - Μπάτης Γ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2161

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4918>

Μηχανικός στη μηχανή
και ναύτης στο τιμόνι
κι ο θερμαστής στο στόκολο
μ' έξη φωτιές μαλώνει.

Αγάντα θερμαστάκι μου
και ρίχνε τις φτιαριές σου
μέσα στο καζανάκι σου
να φτιάξουν οι φωτιές σου.

Κάργα ρασκέτα, ωχ, και λοστός
τον Μπέη να περάσουν
και μες στου Κάρντιφ τα νερά
εκεί να πα ν' αράξουν.

(Γεια σου Μπάτη με τον μπαγλαμά σου)

Μα η φωτιά είναι φωτιά
μα η φωτιά είναι λάβρα
κι η θάλασσα μου τα 'κανε
τα σωθικά μου μαύρα - εχ!

Μελωδία[επεξεργασία]

Πρότυπο:Κλικ για μελωδία

<lilymidi>

\clef treble

\time 9/8

d16 cis16 d16 e16 d16 c16 c16 b16 c16 a16 b16 gis16 a16 b16 c16 cis16 d16 d16

d16 cis16 d16 e16 d16 c16 c16 b16 c16 b16 a16 gis16 a16 a16 a16 a16 a8

a16 gis16 a16 gis16 f16 e16 d8 f16 e16 d16 cis16 d16 e16 f16 gis16 a8

a16 gis16 a16 gis16 f16 e16 d8 f16 e16 d16 cis16 d16 a16 d16 a16 d8

f8 f16 f16 gis8 gis8 a16 gis16 f16 gis16 a8 a8 a8

f8 f16 f16 gis8 gis8 a16 gis16 f16 e16 d16 a16 d16 a16 d8

f8 f16 f16 gis8 gis8 a16 gis16 f16 gis16 a8 a8 a8

f8 f16 f16 gis8 gis8 a16 gis16 f16 e16 d16 a16 d16 a16 d8

</lilymidi>

Ο μπουφετζής :: Μπάτης Γ. - Μπάτης Γ. :: 1935

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2258

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1100>

Θέλω να γίνω μπουφετζής σε τούρκικους ντεκέδες

Να 'ρχονται οι χανούμισσες νά πίνουν αργιλέδες

και οταν μπαινω στον τεκέ, βλέπω τρία μεράκια

Τρεις κοπελες έμορφες να πίνουν τσιμπουκάκια

Η μιά βαστάει τόν αργιλέ κι άλλη τόν πατάει

κι η τρίτη η μικροτερη γυρεύει νά φουμάρει

Η μιά παίζει τόν μπαγλαμά κι η άλλη τό μπουζούκι

κι η τρίτη η μικρότερη τρελλή στό μαστουρλούκι

(γεια σου λεβέντη Μπάτη)

Δερβίσης και Άννα (Όρκο στο λουλά σου κάνω) :: Μοντανάρης Ι. - Περπινιάδης Σ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: DG-6052

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2575>

Για την απονιά σου Άννα
ντερβισάκι θα γινώ
το μαυράκι θα φουμάρω
τον καημό μου να ξεχνώ.

Βρε μπερμπάντη και τσαχπίνη
ζούλα μου την κοπανάς
σαν τρακάρεις καμιάν άλλη
ίδια της την αμολάς.

Όρκο στο λουλά σου κάνω
άλληνε δεν αγαπώ
Άννα μου καλέ μου στο ειπα
θέλεις να στο ξαναειπώ.

Βρε μπερμπάντη με τουμπάρεις
και δική σου θα γινώ
με τους όρκους που μου κάνεις
αρχινώ να σε πονώ.

Κούκλα μου θα σε φωνάζω
ταίρι μου σαν θα γενείς
θα πονώ θ' αναστενάζω
Άννα μου όταν πονείς.

Με κατάφερους ντερβίση
να με κάνεις ταίρι σου
το λουλά να σου φουντώνω

να περνάς το ντέρτι σου.

Γεια σου Στέλιο μου ντερβίση!!

Γεια σου Άννα μου!!