

Playlist με τίτλο: ΓΚΟΓΚΟΣ

Δημιουργήθηκε από Geoman στις 9 Ιανουαρίου 2018

Δε θέλω να σε ξέρω πιά :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Ευγενικός Α. :: 1939

Αριθμός δίσκου: AO-2601

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3407>

Έχω καημό μες στην καρδιά και πως θα τονε γιάνω

[κι αν δεν τον γιάνω ο φτωχός ίσως μ' αυτόν πεθάνω.]]

Γελάστηκα και μπλέχτηκα μαζί σου καρδιοκλέφτρα,

[με γέλασαν τα μάτια σου, πανούργα και πλανεύτρα.]]

Δε θέλω να σε ξέρω πια, άπονη και γκρινιάρα,

[μιαν άλλη τώρα αγαπώ, αφού ήσουνα ζηλιάρα.]]

Έλα να με μπερμπαντέψεις :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: GA-7388

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1675>

Μη μ' αρνηθείς κι αν έμαθες, πως είμ' απ' τον Περαία
κι αν στο Χατζηκυριάκειο, κάνω τρελή παρέα
κι αν στο Χατζηκυριάκειο, κάνω τρελή παρέα.

Και μη ζητήσεις άλλονε, πλούσιο κι αριστοκράτη
και μένανε μη με ξεχνάς και μη με λες μπερμπάτη
και μένανε μη με ξεχνάς και μη με λες μπερμπάτη.

Μεσ' στη μπερμπάτικη ζωή, θα βρεις το ότι γυρέψεις,
γι' αυτό μαζί μου μια βραδιά, έλα να μπερμπαντέψεις,
γι' αυτό μαζί μου μια βραδιά, έλα να μπερμπαντέψεις.

Θα βρεις ρετσίνα όμορφη, πέρα στου Καλαμπάκα
και μια βαρκούλα με πανιά, που θα μας πάει τσάρκα,
το Σταύρο το σκυλόψαρο, που θα μας πάει τσάρκα.

Έχω απόψε τρελλό μεράκι :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1949

Αριθμός δίσκου: DG-6768

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2231>

Παίξε μου φίλε το μπουζουκάκι
όσο μπορέσεις πιο γλυκά
[γιατί έχω απόψε τρελό μεράκι
να μου γλυκάνεις την καρδιά] χ2

Σ' αυτή τη σφαίρα κι εγώ μια μέρα
με μια γυναίκα μπλέχτηκα
[μια μαυρομάτα μ' έχει πληγώσει
στον κόσμο αυτόν που βρέθηκα] χ2

Γι' αυτό γυρνάω τα κοπανάω
τις νύχτες και τα δειλινά
[με μια ελπίδα μες στην καρδιά μου
πως θ' ανταμώσουμε ξανά] χ2

Σχόλιο: Είναι του Γκόγκου, αλλά στο όνομα της Γεωργακοπούλου

Η μικρή απ' το Πασαλιμάνι (Κάποια μικρή καμωματού) :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Περπινιάδης Σ. ::
1938

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2522

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7768>

Θα κλέψω μια μελαχρινή (Χατζηκυριάκειο) :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2480

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17244>

Από βραδύς ξεκίνησα
μ' έναν παλιό μου φίλο,
[για το Χατζηκυριάκειο
και για τον Άγιο Νείλο.] Χ2

Που έχει ρετσίνα δροσερή
και όμορφα κορίτσια,
[μόνο που σε μπερδεύουνε
με νάζια και καπρίτσια.] Χ2

Έχει και μια μελαχρινή
που είναι όλο νάζι,
[πρώτα με κέρναγε φιλιά
και τώρα δεν την νοιάζει.] Χ2

Και κάθε βράδυ καρτερώ
στον δρόμο να περάσει,
[κι αν δεν την κλέψω μια βραδιά
ο κόσμος θα χαλάσει.] Χ2

Θέλω να σ' ανταμώσω (Ξαβεριώτισσα) :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938

Αριθμός δίσκου: 2522

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7755>

Μαραίνεται η καρδούλα μου

από πικρό μαράζι

[για κάποια Ξαβεριώτισσα

που όλο καημούς μου βάζει] χ2

Και νυχτοξημερώνομαι

πάντα στη γειτονιά της

[να μ' ανταμώσει δεν μπορεί

φοβάται τη μαμά της] χ2

Έλα και σου 'χω κούκλα μου

βοτάνι να σου δώσω

[να την κοιμήσεις μια βραδιά

να 'ρθεις να σ' ανταμώσω] χ2

Πόσες φορές θα σου το πω

με μια γλυκιά κιθάρα

[πως έχω αγάπη στην καρδιά

για σε κρυφή λαχτάρα] χ2 |

Μάτια γλυκά και γαλανά :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. :: 1940

Αριθμός δίσκου:

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2124>

Μάτια γλυκά και γαλανά, εκοίταξα ένα βράδυ

κι αυτά μου ρίξανε ματιές, που μοιάζανε σα χάνδι] 2x

Και τώρα λιώνω και πονώ κι αν δεν τα δω τα χάνω

παραμιλάω, τραγουδώ, χωρίς αυτά δεν κάνω] 2x

Να τα φιλήσω πόθησα, μες από τη καρδιά μου

γιατί μ' ανάψανε φωτιές, σβήσαν κάθε χαρά μου] 2x |

Το δρόμο μόνος πήρα (Παντέρημος μες στο ντουινιά) :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Ευγενικός Α. :: 1950

Αριθμός δίσκου: DG-6824

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2249>

Παντέρημο μες στο ντουινιά

μ' άφησε πια η μοίρα

[και μες στη μαύρη μοναξιά

το δρόμο μόνος πήρα] χ2

Φίλους πολλούς εγνώρισα

στην ψεύτρα αυτή τη σφαίρα

[κι όμως δε μου γλυκάνανε

τα χείλη μου μια μέρα] χ2

Κι έχω πια μείνει μοναχός

σαν έρημο καράβι

[σαν το λιθάρι το φτωχό

με πήρε το ποτάμι] χ2 |

Το τραγούδι της αγάπης :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2658

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2801>

Ζούσα μοναχός, χωρίς αγάπη
όλα γύρω μου ήταν σκοτεινά
και θλιμμένος τις βραδιές περνούσα
στον άχαρο σπιτιού μου τη γωνιά

Όλα τώρα γύρω μου γελούνε
κι απ' αγάπη τώρα με μεθούνε
σαν φιλώ γλυκά τα δυο σου χείλη
που είναι σαν τριαντάφυλλα τ' Απρίλη

Έλα οι δυο κρασί παλιό να πιούμε
κι έτσι με χαρά μαζί να πούμε
της αγάπης τό όμορφο τραγούδι
που 'ναι σαν της άνοιξης λουλούδι

Μια τράτα κουλουριώτικη :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Περπινιάδης Σ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2835

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5172>

Μια τράτα Κουλουριώτικη γεμάτη παλικάρια, γεμάτη παλικάρια
κάθε πρωί με τη δροσιά καλάρει βγάζει ψάρια, καλάρει βγάζει ψάρια.

Κουλουριώτικη μου τράτα, που γεμάτη είσαι νιάτα,
Κουλουριώτικη μου τράτα, που γεμάτη είσαι νιάτα.

Καπεταναίοι και παιδιά είν' όλοι ένα κι ένα, είν' όλοι ένα κι ένα,
στης θάλασσας τα κύματα ειν' όλα γεννημένα, ειν' όλα γεννημένα.

Μεσ' στο κύμα τα καημένα, είναι πάντα μαθημένα,
μεσ' στο κύμα τα καημένα, είναι πάντα μαθημένα.

Κι απ' τα ταξίδια όταν γυρνούν είναι γεμάτοι ψάρια, είναι γεμάτοι ψάρια,
σε όμορφες ακρογιαλιές γλεντούν τα παλικάρια, γλεντούν τα παλικάρια

Όμορφα, καλά γλεντάνε, κι έπειτα για ψάρια πάνε,
όμορφα, καλά γλεντάνε, κι έπειτα για ψάρια πάνε

Πάρτε κι εμένανε κοντά στη τράτα παλικάρια, στη τράτα παλικάρια
και θα τραβώ τα δίχτυα σας που 'ναι γεμάτα ψάρια, που 'ναι γεμάτα ψάρια,

Εεεε, πήρα τρόπο, πήρα κάρτα, και τα δίχτυα έχουν ψάρια,
πήρα τρόπο, πήρα κάρτα, και τα δίχτυα έχουν ψάρια.

Εεεε, πήρα τρόπο, πήρα κάρτα, και τα δίχτυα έχουν ψάρια,
πήρα τρόπο, πήρα κάρτα, και τα δίχτυα έχουν ψάρια. |

Ψηλά στις Πίνδου τα βουνά (Ψηλά βουνά κι' απάτητα) :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας
(Γκόγκος) Δ. :: 1940

Αριθμός δίσκου:

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4536>

Ψηλά βουνά κι απάτητα, μανούλα μου, περνούμε
|Νεμέρτσκα, Πίνδο, Μόροβα και πάντοτε νικούμε.| x2

Μην κλαις, γλυκιά μανούλα μου, που πήγα μακριά σου,
|γρήγορα θα νικήσουμε και θα βρεθώ κοντά σου.| x2

Κι αν δεν γυρίσω, μάνα μου, μη κλάψεις, μη πονέσεις
|τη νίκη να 'χεις για χαρά και μη μαυροφορέσεις.| x2 |

Τους Κενταύρους δεν φοβάμαι :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. :: 1940

Αριθμός δίσκου:

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5501>

Για ντουφέκι δεν με νοιάζει

ούτε βάζω πια μαράζι

Συντροφιά έχω τη λόγχη

τη γλυκιά μου ξιφολόγχη. x2

Αγκαλιά μ' αυτή κοιμάμαι

τους Κενταύρους δε φοβάμαι

Θαύματα με κείνη κάνω

στις βουνοκορφές απάνω. x2

Οι φρατέλοι σαν με ειδούνε

ψάχνουν δρόμο για να βρουνε

Μα τους στρώνω στο κυνήγι

και αυτοί όπου φύγει φύγει. x2 |

Κι αν χωρίσαμε δεν φταίω :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1948

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2835

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5597>

Κι αν χωρίσαμε δεν φταίω

με παράπονο στο λέω

{Θα γυρίσεις κάποια μέρα

όταν θα σκεφτείς καλά} (2x)

Στην καρδιά μου σ'έχω πάντα

και ποτέ μου δεν ξεχνάω

{τα ολόγλυκα φιλιά σου

και την μαύρη σου ελιά} (2x)

Ας αφήσουμε το πείσμα

που μας πότισε φαρμάκια

{κι ας γυρίσουμε σαν πρώτα

στην παλιά μας την φωλιά} (2x)

Μέσα στις ζωής τα μονοπάτια (Γυρνώ σαν νυχτερίδα) :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Παγιουμτζής Σ. ::
1939

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2591

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6033>

Μέσα στις ζωής τα μονοπάτια,
μπρος στ' αρχοντικά σου σκαλοπάτια,
τριγυρίζω σαν τη νυχτερίδα,
λίγη για να βρω χαρά κι ελπίδα.

Βλέπεις πως για σένα ξενυχτάω,
σαν σε χάσω λίγο, δεν βαστάω,
στο κρασί ζητώ τη συντροφιά σου,
άλληνε δεν βάζω 'γώ μπροστά σου.

Μη μου κάνεις σκέρτσα που τα ξέρω
και μη θες για σε να υποφέρω,
έλα πια λοιπόν και δώσ' μου χάνια,
μη μ' αφήνεις μοναχό τα βράδια. |

Παντα με γλυκό χασίσι :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. :: 1935

Αριθμός δίσκου: DG-6163

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7758>

Πάντα μέ γλυκό χασίσι πώς μ'αρέσει νά μεθώ
και μέ έμορφες τσαχπίνες την ζωή μου πάντα να περνώ

Απ'τα χείλη τους να πέρνω μάγκικα γλυκά φιλιά
και το χάραμα να στρίβω για ρεμπέτικη φωλιά

Κι αν μού λάχει να μεθύσω στή ρεμπέτικη φωλιά
μάγκικα θά ξεψυχήσω μ'όμορφη γλυκιά πενιά (Ωπα)

Πάντα μέ γλυκό χασίσι πώς μ'αρέσει νά μεθώ
και μέ έμορφες τσαχπίνες την ζωή μου πάντα να περνώ (Ωπα)

Απ'τα χείλη τους να πέρνω μάγκικα γλυκά φιλιά
και το χάραμα να στρίβω για ρεμπέτικη φωλιά
(Γειά σου ρε Μπαγιαντέρα)

Όλα για σένα :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μαυρίδης Χ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2680

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=11449>

[Κλαίω και πονώ για σένα σαν δε σ' ανταμώνω,
κατ' απ' τα παράθυρά σου κάθε βράδυ λιώνω.]

[Ξημερώνομαι, βραδιάζω μες στη γειτονιά σου,
τραγουδώντας τον καημό μου για την απονιά σου.]

[Άδικα μη θες φαρμάκια πια να με ποτίζεις,
έλα και μη με παιδεύεις, μη με βασανίζεις.]

Φεύγεις ταξίδι για να πας :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Χρυσάφη Α. :: 1952

Αριθμός δίσκου: GA-7705

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=14782>

[Φεύγεις ταξί, φεύγεις ταξίδι για να πάς,]x3

πουλί μου για τα ξένα,

φεύγεις να πας στα μακρινά και στα ξενητεμένα.

[Στο μακρινό, στο μακρινό σου το γιαλό,]x3

η Παναγιά κοντά σου

κι η σκέψη μου παντοτινά θε να 'ναι συντροφιά σου.

[Ήσυχη να, ήσυχη να 'ναι η θάλασσα,]x3

όπου και αν αρμενίσεις,

σ'όποια λιμάνια κι αν βρεθείς να μη με λησμονήσεις.

[Με την ελπίδα στην καρδιά,]x3

θα μείνω στ' ακρογιάλι,

θα καρτερώ να ξαναρθείς κοντά μου, φως μου, πάλι.

Στ'αμπέλι, στ'αμπελάκι σου θα μπω :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Χρυσάφη Α. :: 1952

Αριθμός δίσκου: GA-7705

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=14783>

Τη σούστα μου θα ζέψω και θα 'ρθω,
στ'αμπέλια, στα χωράφια σου θα μπώ,
σταφύλια, σταφυλάκια θα τρυγώ,
στ'αμπέλια, στ'αμπελάκια σου θα μπώ.
τη σούστα μου θα ζέψω και θα 'ρθω,
στ'αμπέλια, στα χωράφια σου θα μπώ.

Θα μπώ να 'ρθεις, για να τρυγήσουμε
κι οι δυο σταφύλια να πατήσουμε
κι αν η μανούλα σου μαζί μας δει,
να πεις ότι για σένα έχω πει,
θα μπώ να 'ρθεις, για να τρυγήσουμε
κι οι δυο σταφύλια να πατήσουμε.

Τη σούστα μου θα ζέψω και θα 'ρθω,
μια νύχτα στ' όμορφό σου το χωριό,
τα τριανταφυλάκια θα τρυγώ,
στ'αμπέλια, στα χωράφια σου θα μπώ,
τη σούστα μου θα ζέψω και θα 'ρθω,
μια νύχτα στ' όμορφό σου το χωριό.

Σταφύλια, σταφυλάκια θα τρυγώ,
στ'αμπέλια, στα χωράφια σου θα μπώ,
τη σούστα μου θα ζέψω και θα 'ρθω,
μια νύχτα στ' όμορφό σου το χωριό.

Σαν με κοιτούν :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Περδικόπουλος Δ. :: 1937

Αριθμός δίσκου: GA-7071

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15471>

[Σαν με κοιτούν χαδιάρικα, τα όμορφα σου μάτια,]]

[θαρρώ, γλυκιά τσαχπίνα μου, με κάνουν κομμάτια.]]

[Το λυγερό σου το κορμί, το παχουλό σου χέρι,]]

[θα σου το πω, γλυκιά ναζού, αλλού, δεν είδα ταίρι.]]

[Πλούσιος αν γινόμουν και τάληρα σαν είχα,]]

[παλάτια θα σου έφτιαχνα, να σ' είχα μέρα-νύχτα.]]

[Παλάτια θα σου έφτιαχνα να σ' είχα, μέρα-νύχτα.]]

Του Κυριάκου το γαϊδούρι :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. :: 1946

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2729

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1564>

Του Κυριάκου το γαϊδούρι το 'χαν όλοι τους για γούρι,
σαν γυρνούσε στο παζάρι, το 'χαν για κρυφό καμάρι,
σαν γυρνούσε στο παζάρι, το 'χαν για κρυφό καμάρι.

Με κουδούνια στολισμένο, λαχανίδα φορτωμένο,
μες' στις γειτονιές γυρνούσε, ταλαράκια οικονομούσε
μες' στις γειτονιές γυρνούσε, ταλαράκια οικονομούσε.

Το είχε σαν μικρό παιδάκι και γι' αυτό το 'χει μεράκι,
του το σφάξαν ένα βράδυ για μοσχάρι στο σκοτάδι,
του το σφάξαν ένα βράδυ με την πείνα την μεγάλη.

Τώρα μοναχός στους δρόμους τα καλάθια του στους ώμους,
διαρκώς παντού κοιτάζει, το γαϊδούρι του φωνάζει,
διαρκώς παντού κοιτάζει, το γαϊδούρι του φωνάζει.

Ξεκινά μια ψαροπούλα :: Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. - Περπιτιάδης Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: DG-6677

DCG-167

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=433>

Ξεκινά μια ψαροπούλα απ'το γιαλό απ'το γιαλό

Ξεκινά μια ψαροπούλα , απ'την Ύδρα τη μικρούλα
και πηγαίνει για σφουγγάρια , όλο γιαλό όλο γιαλό.

Έχει μέσα παλικάρια απ'το γιαλό απ'το γιαλό

έχει μέσα παλικάρια , που βουτάνε για σφουγγάρια
γιούσερ κι όμορφα κοράλια , απ'το γιαλό απ'το γιαλό.

Έχει Συμιακούς Καλύμνιους απ'το γιαλό απ'το γιαλό

έχει Υδραίους και Ποριώτες Αιγενίτες και Σπετσιώτες
που 'ναι όλοι παλικάρια μες στο γιαλό μες στο γιαλό.

Γεια χαρά σας παλικάρια και στο καλό και στο καλό

γεια χαρά σας παλικάρια να μας φέρετε σφουγγάρια
γιούσερ και μαργαριτάρια απ'το γιαλό απ'το γιαλό.

Έχει μέσα παλικάρια , που βουτάνε για σφουγγάρια

γιούσερ κι όμορφα κοράλια , απ'το γιαλό απ'το γιαλό. |