

Playlist με τίτλο: My List

Δημιουργήθηκε από d_chadjis στις 12 Νοεμβρίου 2017

Αερόπλανο θα πάρω :: Τούντας Π. - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: GA-1710

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2582>

1. Αερόπλανο θα πάρω - Δίσκος Columbia DG-454 / 1933 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Ρόζα Εσκενάζυ & Στελλάκης Περπινιάδης

Εγώ φεύγω και σ' αφήνω μια για πάντα, βρ' αλανιάρη,
στην Αμερική θα πάω, κάποιον για να βρω.

Και μαζί του πια θα μείνω, που με θέλει να με πάρει,
με δολάρια θα μεθάω κι όλο θα γλεντώ.

Κόψε τα παλιογινάτια, πεισματάρα μου,
να χαρείς τα δυο σου μάτια, παιχνιδιάρα μου.
Ξέρεις τι καπνό φουμάρω, και για σένα πως μπορώ,
αερόπλανο να πάρω, να 'ρθω πάλι να σε βρω.

Και μ' αεροπλάνο να 'ρθεις, κι όσο γρήγορα να φτάσεις,
στο 'πα και στο ξαναλέγω πως δεν σ' αγαπώ.
Μόρτη μου κακό θα πάθεις, κι απ' τη ζήλια σου θα σκάσεις,
στην Αμερική θα πάω για να παντρευτώ.

Βρε, μη μου πατάς τον κάλο πεισματάρα μου,
θα τα μπλέξεις, δίχως άλλο, παιχνιδιάρα μου.
Και μη μου γλιστράς σαν χέλι, αφού ξέρεις πως μπορώ,
με την κάμα μου στο χέρι να 'ρθω πάλι να σε βρω.

Δε φοβούμαι, βρε μαγκίτη, και θα φύγω απ' την Αθήνα,
στην Αμερική θα πάω, πώς να σου το ειπώ.
Μέσα στον ουρανοξύστη θα περνάω όλο φίνα,
με ούισκι θα μεθάω, κι όλο θα γλεντώ.

Μάθε, πως απ' την Αθήνα, πεισματάρα μου,
δεν μπορείς να κάνεις βήμα, παιχνιδιάρα μου.
Και πως δε ψηφώ τον Χάρο, κι αν μου φύγεις πως μπορώ,
αερόπλανο να πάρω, να 'ρθω πάλι να σε βρω.

2. Αερόπλανο θα πάρω - Δίσκος HMV AO-2090 / 1934 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Στέλλα Βογιατζή
& Κώστας Νούρος

Εγώ φεύγω και σ' αφήνω μια για πάντα, βρ' αλανιάρη,

στην Αμερική θα πάω, κάποιον για να βρω.
Και μαζί του πια θα μείνω, που με θέλει να με πάρει,
με δολάρια να γλεντάω κι όλο να μεθώ.

Πάψε τα παλιογινάτια, πεισματάρα μου,
να χαρείς τα δυο σου μάτια, παιχνιδιάρα μου.
Ξέρεις τι καπνό φουμάρω, και για σένα πως μπορώ,
αερόπλανο να πάρω, να 'ρθω πάλι να σε βρω.

Και μ' αεροπλάνο να 'ρθεις, κι όσο γρήγορα να φτάσεις,
στο 'πα και στο ξαναλέγω πως δε σ' αγαπώ.
Μόρτη μου κακό θα πάθεις, κι απ' τη ζήλια σου θα σκάσεις,
στην Αμερική θα πάω και θα παντρευτώ.

Βρε, μη μου πατάς τον κάλο πεισματάρα μου,
θα τα μπλέξεις, δίχως άλλο, παιχνιδιάρη μου.
Και μη μου γλιστράς σαν χέλι, αφού ξεύρεις πως μπορώ,
με την κάμα μου στο χέρι να 'ρθω πάλι να σε βρω.

Δε φοβούμαι, βρε μαγκίτη, και θα φύγω απ' την Αθήνα,
στην Αμερική θα πάω, πώς να σου το ειπώ.
Μέσα στον ουρανοξύστη θα περνάω όλο φίνα,
με ουίσκι θα μεθάω, κι όλο θα γλεντώ.

Μάθε, πως απ' την Αθήνα, πεισματάρα μου,
δεν μπορείς να κάνεις βήμα, παιχνιδιάρη μου.
Και πως δε ψηφώ τον Χάρο, κι αν μου φύγεις πως μπορώ,
αερόπλανο να πάρω, να 'ρθω πάλι να σε βρω.

3. Αερόπλανο θα πάρω - Δίσκος Odeon GA-1710 / 1934 Συνθ.: Πάνος Τούντας, Τραγ.: Ρίτα Αμπατζή
& Ζαχ. Κασσιμάτης

Εγώ φεύγω και σ' αφήνω μια για πάντα, βρ' αλανιάρη,
στην Αμερική θα πάω, κάποιον για να βρω.
Και μαζί του πια θα μείνω, που με θέλει να με πάρει,
με δολάρια θα γλεντάω κι όλο θα μεθώ.

Πάψε τα παλιογινάτια, πεισματάρα μου,
να χαρείς τα δυο σου μάτια, παιχνιδιάρη μου.
Ξέρεις τι καπνό φουμάρω, και για σένα πως μπορώ
αερόπλανο να πάρω, να 'ρθω πάλι να σε βρω.

Και μ' αεροπλάνο να 'ρθεις, κι όσο γρήγορα να φτάσεις,
στο 'πα και στο ξαναλέγω πως δεν σ' αγαπώ.
Μόρτη μου κακό θα πάθεις, κι απ' τη ζήλια σου θα σκάσεις,
στην Αμερική θα πάω για να παντρευτώ.

Βρε, μη μου πατάς τον κάλο πεισματάρα μου,
θα τα μπλέξεις, δίχως άλλο, παιχνιδιάρη μου.
Και μη μου γλιστράς σαν χέλι, αφού ξέρεις πως μπορώ,
με την κάμα μου στο χέρι να 'ρθω πάλι να σε βρω.

Δε φοβούμαι, βρε μαγκίτη, και θα φύγω απ' την Αθήνα,
στην Αμερική θα πάω, πώς να σου το πώ.
Μέσα στον ουρανοξύστη θα περνάω όλο φίνα,
με ούισκι θα μεθάω, κι όλο θα γλεντώ.

Μάθε, πως απ' την Αθήνα, πεισματάρα μου,
δεν μπορείς να κάνεις βήμα, παιχνιδιάρη μου.
Και πως δε ψηφώ τον Χάρο, κι αν μου φύγεις πως μπορώ
αερόπλανο να πάρω, να 'ρθω πάλι να σε βρω.

Αθηναίισσα :: Δελιάς Α. - Δελιάς Α. :: 1937

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2375

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4909>

Μες στην Αθήνα ξενουχτώ για σένα βρε μικρό μου

και κάθε μέρα εγώ για σε βρ' αμάν αμάν βρίσκω το διάβολό μου(x2)

Για σένανε πίνω κρασί για σένανε σουρώνω

για σένα βρ' Αθηναίισσα βρ' αμάν αμάν πίνω και μαραζώνω(x2)

Αν θέλεις βρ' Αθηναίισσα μαζί μου για να ζήσεις

και τη φωτιά που μ' άναψες βρ' αμάν αμάν φρόντισε (πρόσεξε) να τη σβήσεις(x2)

Κοίτα βρε Αθηναίισσα τα κόλπα σου μην κάνεις

μ' εμένανε που έμπλεξες βρ' αμάν αμάν πέρα δε θα τα βγάλεις(x2)

Άνθρωπε (Πάλι κι απόψε σκεφτικός) :: Καλδάρας Α. - Χασκήλ Σ. :: 1949

Αριθμός δίσκου: B-74165

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=679>

Πάλι σε βλέπω σκεφτικό, τί έχεις άνθρωπέ μου;

Ποιο βάσανο σε τυραννά, τυραννά

και δε μιλάς καλέ μου!

Ποιο βάσανο σε τυραννά, άνθρωπε

και δε μιλάς καλέ μου!

Απόψε θέλω να χαρείς, μη μου χαλάς τα κέφια!

Μήπως κι εμείς δεν έχουμε, έχουμε,

μες την καρδιά μας ντέρτια!

Μήπως κι εμείς δεν έχουμε, άνθρωπε,

μες την καρδιά μας ντέρτια!

Καθένας κρύβει στην καρδιά και το δικό του δράμα.

Κουράγιο θέλει η ζωή, η ζωή,

τι βγαίνει με το κλάμα;

Κουράγιο θέλει η ζωή, άνθρωπε,

τι βγαίνει με το κλάμα;

Άνοιξε γιατί δεν αντέχω (Το παράθυρο κλεισμένο) :: Παπαϊωάννου Ι. - Μπέλλου Σ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2799

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5500>

Το παράθυρο κλεισμένο, σφαλιγμένο σκοτεινό

[για ποιο λόγο δεν τ' ανοίγεις, πεισματάρα
να σε δω.] x2

[Άνοιξε άνοιξε γιατί δεν αντέχω,
φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννάς.] x2

Ξεροστάλιασα στ' αγιάζι ώρες να σου τραγουδώ,
[η καρδιά μου φλόγες βγάζει, μα δεν βγαίνεις
να σε δω.] x2

[Άνοιξε άνοιξε γιατί δεν αντέχω,
φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννάς.] x2

Αντιλαλούνε τα βουνά :: Τσιτσάνης Β. - Νίνου Μ. :: 1951

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-5009

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16550>

Αντιλαλούνε τα βουνά,
σαν κλαίω εγώ τα δειλινά,
περνούν οι ώρες θλιβερές σ' ένα παλιό ρολόι,
κι εγώ τους αναστεναγμούς τους παίζω κομπολόι.

Αντιλαλούνε τα βουνά,
σαν κλαίω εγώ τα δειλινά.

Εμπάφιασα απ' τα ντέρτια μου,
κι απ' τα πολλά σεκλέτια μου,
κουράγιο είχα στη ζωή, μα τώρα που σε χάνω,
θα είναι προτιμότερο για μένα να πεθάνω.

Αντιλαλούνε τα βουνά,
σαν κλαίω εγώ τα δειλινά.

Μουγκρίζω απ' τις λαβωματιές,
κι απ' τις δικές σου μαχαιριές,
λαβωματιές με γέμισες και μ' έφαγαν οι πόνοι,
και στη φωτιά που μ' έριξες τίποτα δεν με σώνει.

Αντιλαλούνε τα βουνά,
σαν κλαίω εγώ τα δειλινά.

Απ' τη μάνα μου διωγμένος :: Τσιτσάνης Β. - Βαμβακάρης Μ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: GA-7475

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1537>

Απ' τη μάνα μου διωγμένος κι απ' αγάπη ορφανός!

[Έκανα τους δρόμους ζηλευτό παλάτι μου, ω,ω,ω,
και τους πάγκους, μες στα πάρκα, για κρεβάτι μου!] x2

Σαν την ρημαγμένη χώρα, μοιάζει η δόλια μου η καρδιά!

[Κι αν οι ομορφιές μου όλες νεκρωθήκανε, ω,ω,ω,
η ψυχή κι η αρχοντιά μου, δε χαθήκανε!] x2

Απ' τη μάνα μου διωγμένος κι από σένα μακριά!

[Στη σκληρή μου αλητεία σκανδαλίζομαι, ω,ω,ω,
μια ζωή καταστραμένη, συλλογίζομαι.] x2

Απόψε κάνεις μπαμ :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1953

Αριθμός δίσκου: GA-7716

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3009>

[Απόψε κάνεις μπαμ,] x2

σε βλέπουν και φρενάρουνε και σταματούν τα τραμ,
κουρδίστηκες κυρά μου στην πένα στο καντίνι,
να ζήσει κι ο λεβέντης, ο λεβέντης που σε ντύνει.

Απόψε κάνεις μπαμ.

[Ξαπλώσου στο ταξί,] x2

και πάμε να γλεντήσουμε σε φίνο μαγαζί,
απόψε στην ταβέρνα, πω πω τι έχει να γίνει,
κι αν κάνεις να χορέψεις ποτήρι δεν θα μείνει.

Απόψε κάνεις μπαμ.

[Αμάν και τι είσαι συ,] x2

για χάρη σου σταθήκανε οι μάγκες προσοχή,
απόψε σε γλέντάω κι ο κόσμος πάει να σκάσει,
κοντεύει απ' τη ζήλια να τους φύγει το καφάσι.

Απόψε κάνεις μπαμ.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Τσαουσάκης Π. :: 1949

Αριθμός δίσκου:

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1157>

Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό
που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια κλαίνε
|είμαι μονάχος, μονάχος κι έρημος
γιατί δυο μά-, γιατί δυο μάτια φταίνε | x2

Τριγύρω ό-, τριγύρω όλοι σκυθρωποί
οι φίλοι δεν, οι φίλοι δεν μιλιούνται
|τέτοιους καημούς, καημούς γνωρίσανε
γι αυτό και με, γι αυτό και με λυπούνται | x2

Μ' ένα καρά-, μ' ένα καράβι έφυγε
αυτή που είχα, αυτή που είχα αγαπήσει
|πήγε στα ξένα, στα ξένα μακριά
και πια δεν θα, και πια δεν θα γυρίσει | x2 |

Αραπίνες (Νύχτες μαγικές) :: Τσιτσάνης Β. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1946

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2722

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9790>

Νύχτες μαγικές ονειρεμένες

αγάπες λάγνες ξεχασμένες

στην ξενητεία.

Τρέχει ο νους μου προς τα περασμένα

τα βράδια μου τ' αγαπημένα

στην Αραπιά.

Σας μιλάω με καημό με σπαραγμό

για τόσες τρέλες που νοσταλγώ.

Αραπίνες λάγνες ερωτιάρες

με ούισκι με γλυκές κιθάρες

γλέντι και πιετό.

Αραπίνες μάτια φλογισμένα

και κορμιά φιδίσια καμωμένα

σαν εξωτικά. |

Αχάριστη :: Τσιτσάνης Β. - Περπινιάδης Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2740

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3032>

Δε ρώτησες τόσον καιρό για μένα,
πώς πέρασα τρελή στην ξενιτιά.
Σ' αγάπησα, δυστύχησα για σένα
και σέρνομαι πανούργα μακριά.

Τα βάσανά μου μ' έριξαν στα ξένα
και μ' έχουν της ζωής κατάδικο.
Αχάριστη, δεν πόνεσες για μένα
κι αυτό το βρίσκω να 'ναι άδικο.

Μου είπανε πως ζεις ευτυχισμένη,
θεότρελη στα πλούτη κολυμπάς,
μα μια κατάρα πάντα θα σε δέρνει,
του προδομένου ο πόνος της καρδιάς.

Βόλτα στην Ελλάδα (Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα) :: Τσιτσάνης Β. - Λαμπίρη Ε. :: 1952

Αριθμός δίσκου: GA-7670

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3283>

Πόσο ήθελα ρε φίλε να 'χα φουλ το πορτοφόλι,
με μια κούρσα να βολτάρω μέσα στην Ελλάδα όλη.
[Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα να γλεντήσω μια βραδιά,
και να καταλήξω σουάρας στα στενά του Σαρκαφλιά.] x2

Στη Θεσσαλονίκη έχω μια παλιά μου φιλενάδα,
με τους φίλους μου θα πάω να της κάνω μια καντάδα.
[Πάτρα, Τρίπολη και Σπάρτη μια βδομάδα θα τα πιω,
κι από 'κει στην Καλαμάτα σ' ένα κόλπο μου παλιό.] x2

Κι όταν κουραστώ, ρε φίλε, στην Αθήνα θα γυρίσω,
στον Περαία και στα πέριξ στα μπουζούκια να γλεντήσω,
[Φάληρα και Βουλιαγμένη φέρε μπύρα και μεζέ,
το κορίτσι μου στο πλάι και η κούρσα αγκαζέ.] x2

Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή) :: Τζοβένος Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2201

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5700>

Δυό μάγκες μεσ'τη φυλακή
τα βάλαν με τον διαφυντή,
τον αέρα να του πάρουν
κι ότι θέλουν για να κάνουν.

Βαρά μαγκά το μπουζούκι
κι άσε το μαστουρουλούκι,
θέλω η πενιά να κλαίει
και τα ντέρτια μου να λέει.

Ωπα, γεια σας μάγκες.

Κι απ'τα σίδερα σαν βγώ
μάγκα θα σου ξηγηθώ,
θε να ψήσω τη μικρούλα
να στα κουβαλάει ούλα.

Θα σου στείλω και μαυράκι
μέσα απ'του Καραϊσκάκη,
πρόσεξε μην την τσιμπήσουν
και στη σήμανση την κλείσουν.

Γεια σου Ρίτα.

Θα σου στείλω στ'όνομα σου
τέλια για τον μπαγλαμά σου,
μην μιλάς και κάνε μόκο
θα σου ξηγηθώ μπαγιόκο.

Για μια γυναίκα χάθηκα -(Γεντί Κουλέ) :: Τσιτσάνης Β. - Τσαουσάκης Π. :: 1951

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2984

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3933>

Αν θέλεις μάνα να το δεις, το δύστυχο παιδί σου,
[έλα μες στο Γεντί-Κουλέ, να κλάψει η ψυχή σου.] x2

Για μια γυναίκα χάθηκα, σκληρά καταδικάστηκα!

Μες στο κελί το σκοτεινό, περνώ χωρίς ελπίδα
και τη βαριά, μανούλα μου, την σέρνω αλυσίδα.

Για μια γυναίκα χάθηκα, σκληρά καταδικάστηκα!

Τα ρούχα, το ρολόι μου, θα στα γυρίσω πίσω,
γιατί μες στο Γεντί-Κουλέ, τα νιάτα μου θ' αφήσω.

Για μια γυναίκα χάθηκα, βαριά καταδικάστηκα!

Γι' αυτά τα μαύρα μάτια σου :: Τσιτσάνης Β. - Κηρομύτης Σ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: DG-6547

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=97>

[Γι' αυτά τα μαύρα μάτια σου τα βράδια ξενυχτάω]x2

κι απ' όξω από το σπίτι σου για σένα τραγουδάω,
γι' αυτά τα μαύρα μάτια σου τα βράδια ξενυχτάω.

[Να βγεις μικρούλα να σε ειδώ, λίγο να σου μιλήσω]x2

τα κόκκινα χειλάκια σου γλυκά να τα φιλήσω
να βγεις μικρούλα να σε ειδώ, λίγο να σου μιλήσω.

[Έχω σεβντά, έχω νταλγκά, έχω για σένα πόνο,]x2

για σένα μες στα καπελειά απ' τον καημό σουρώνω,
έχω σεβντά, έχω νταλγκά, έχω για σένα πόνο. |

Για μένα δεν σε μέλει :: Καρίπης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1931

Αριθμός δίσκου: DG-6415

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=837>

Αφού δυο χρόνια την καρδιά μου έκανες κουρέλι, 1.

για μένα τώρα κάθεσαι και λες πως δε σε μέλλει. 2.2.1

Τι σού'χω κάνει, δε μου λες, που τά' βαλες μαζί μου, 1.

κι ένα μαρτύριο μού 'κανες τη δόλια τη ζωή μου. 2.2.1

Αν ήξερα πως θα τραβώ ετούτα τα μαρτύρια, 1.

με σένα δε θα τά 'μπλεκα κι ας είχες 'κατομμύρια. 2.2.1

Μα βλέπεις με ξεγέλασες με τα τρελά σου χάδια, 1.

και μ' έκανες και σ' έκλεισα βαθιά στα φιλοκάρδια. 2.2.1

Τώρα που το μετάνιωσα και θέλω να σ' αφήσω, 1.

χωρίς εσένα δε μπορώ στον κόσμο πια να ζήσω. 2.2.1 |

Για σένα μαυρομάτα μου (Ναζιάρα μου Μπομπίνα) :: Περιστέρης Σ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1937

Αριθμός δίσκου: GA-7046

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=13072>

Κάθε βραδάκι τραγουδώ για σένανε τσαχπίνα
για σένα μαυρομάτα μου ναζιάρα μου μπομπίνα
για σένα μαυρομάτα μου ναζιάρα μου μπομπίνα
Κάθε βραδάκι τραγουδώ σκληρόκαρδη τσαχπίνα.

Τα μάτια σου τα φρύδια σου κι αυτά σου τα χειλάκια
με βάζουνε καθημερινώς σε χίλια δυό μεράκια
με βάζουνε καθημερινώς σε χίλια δυό μεράκια
τα μάτια σου τα φρύδια σου κι αυτά σου τα χειλάκια.

Γεια σου Σαμιωτάκι

Γεια σου Στράτο

Μα 'συ μου λες πως δε με θες , γιατί' είμαι αλανιάρης
και μου χτυπάς κατάμουτρα , πως πλούσιο θα πάρεις
και μου χτυπάς κατάμουτρα , πως πλούσιο θα πάρεις
μα 'συ μου λες πως δε με θες , γιατί' είμαι αλανιάρης.

Γεια σου Σπύρο μου με το μπουζουκάκι σου.

Κορόιδο είσαι μάθε το κορόιδο με τα ούλα
αφού πουλάς τέτοια καρδιά , για πλούσια σακούλα
αφού πουλάς τέτοια καρδιά , για πλούσια σακούλα
κορόιδο είσαι μάθε το κορόιδο με τα ούλα.

Κι αν είμ' αλάνης έχω εγώ , τα πλούτη στην καρδιά μου
και για παλάτια με χρυσά έχω την αγκαλιά μου
και για παλάτια με χρυσά έχω την αγκαλιά μου

κι αν είμ' αλάνης έχω εγώ , τα πλούτη στην καρδιά μου

Όπα άιντες ωχ ωχ ωχ. |

Για σταματήστε μουσικοί :: Τζουανάκος Σ. - Τζουανάκος Σ. :: 1953

Αριθμός δίσκου: AO-5101

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8339>

Για σταματήστε μουσικοί
και σπάστε τα μπουζούκια
το δάκρυ απόψε χάραξε, χάραξε
στα μάγουλά μου λούκια.

Ένα κλάμα, ένα κλάμα
μου σπαράζει, σπαράζει την καρδιά.

Είναι το κλάμα μιας καρδιάς
κι αν το συμμεριστείτε
τον πόνο μου θα νιώσετε, θα νιώσετε
και θα με λυπηθείτε.

Ένα κλάμα, ένα κλάμα
μου σπαράζει, σπαράζει την καρδιά.

Για σταματήστε μουσικοί
τα μάτια δεν αντέχουν
του χωρισμού τα δάκρυα, τα δάκρυα
τα μάγουλά μου βρέχουν.

Ένα κλάμα, ένα κλάμα
μου σπαράζει, σπαράζει την καρδιά.

Για τα μάτια π' αγαπώ :: Τσιτσάνης Β. - Νίνου Μ. :: 1949

Αριθμός δίσκου: DG-6786

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5275>

Ξημερώνει και βραδιάζει

πάντα στον ίδιο το σκοπό,

[φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιετό

εγώ πληρώνω, τα μάτια π' αγαπώ.] x2

Όταν βλέπεις, ταβερνιάρη,

να σπάω να παραμιλώ,

[μη με κατακρίνεις, μη με παίρνεις για τρελό,

εγώ πληρώνω, τα μάτια π' αγαπώ.] x2

Η καρδιά μου συννεφιάζει,

τρέχουν τα δάκρυα βροχή,

[σίγουρα θα πάμε, μια και φτάσαμε ως εκεί

εσύ στο χώμα κι εγώ στη φυλακή.] x2

Γιατί με ξύπνησες πρωί :: Τσιτσάνης Β. - Τσαουσάκης Π. :: 1948

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2814

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17597>

Γιατί με ξύπνησες πρωί,
μέσα στο ύπνο το βαρύ;
Γιατί την πόρτα μου χτυπάς,
τί θέλεις τώρα, τί ζητάς, ω,ω,ω,
δε θέλω πια να μ' αγαπάς.

Να με γελάς κουράστηκα,
βαριά σε καταράστηκα,
απ' τη ζωή μου πέρασες,
με τσάκισες με γέρασες, ω,ω,ω,
με τσάκισες με γέρασες.

Στον ύπνο είχα βυθιστεί
και όλα είχαν ξεχαστεί.
Γιατί την πόρτα μου χτυπάς,
πρωί-πρωί και με ξυπνάς, ω,ω,ω,
δε θέλω πια να μ' αγαπάς!

Γιατί να με γελάσεις :: Σκαρβέλης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1937

Αριθμός δίσκου: ΑΟ 2383

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=301>

Γλυκά λογάκια μου 'λεγες φιλιά για να μου κλέβεις
[και τώρα την καρδούλα μου δεν μου την εγιατρεύεις] x2

Αιτία μόνον μου 'δωσες και βάσανα να κλαίγω
[κι όταν σε βλέπω με καημό με πόνο να σου λέγω] x2

Δεν σου 'φταιξα σε τίποτα γιατί να με γελάσεις
[να με αφήσεις να πονώ κι άλληνη ν' αγκαλιάσεις] x2

- Γεια σου, Ρίτα! (φωνή της Ρίτας Αμπατζή)

Ήθελες το κορμάκι μου να μαραθεί να λιώσει
[αυτή οπού θα παντρευτείς όλα να στα πληρώσει] x2

Γιατί να φύγεις μακριά :: Τσιτσάνης Β. - Χασκήλ Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: GA-7416

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16934>

Γιατί να φύγεις μακριά και να με δέρνει ο πόνος,

[χωρίς εσένα στη ζωή, τι θ' απογίνω μόνος;] x2

Κι οι δυο μας ζήσαμε καιρό και σ' είχα συνηθίσει,

[έχει η καρδιά μου πληγωθεί και πως θα λησμονήσει!] x2

Έλα και γύρνα όπως και πριν κι είμαι μονάχος τώρα,

[προτού τα μαύρα σύννεφα, μας φέρουνε τη μπόρα.] x2

Γιοβάν Τσαούς :: Τσαούς Γ. - Καλυβόπουλος Α. :: 1936

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2295

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8439>

Πρότυπο:Αποσαφήνιση επιμέρους

Στίχοι[επεξεργασία]

Το μπουζούκι μου βαστάω, το ζεϊμπέκικο βαρώ

|Εμπρός φίλοι, σηκωθείτε και αρχίστε το χορό| 2x

- Γειά σου Καλυβόπουλε

Ο Γιουβάν Τσαούς βαράει το μπουζούκι του γλυκά

|η κιθάρα ακολουθάει το ζεϊμπέκικο σιγά| 2x

Βάλε κάπελα ρετσίνα στου Τσαούση την υγεία

|για να παίξει το μπουζούκι, να χορέψουν τα παιδιά| 2x

-Γεια σου Κικίδη Αούτο(Αούτος=Πόντιος)

Γκαρσόνα :: Τούντας Π. - Αμπατζή Ρ. :: 1937

Αριθμός δίσκου: DG-6281

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8045>

Η πιο καλή γκαρσόνα είμ' εγώ,
γιατί με τέχνη όλους τους κερνώ.
Κι αυτοί μου λένε: "Μάνα μ', τί είσαι συ";
"Γλυκιά γκαρσόνα, φέρε μας κρασί!"

Στα πεταχτά μοιράζω τις μισές,
στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί.
Τότε κι αυτοί μου δίνουν πουρμπουάρ,
τους λέγω "Ορεβουάρ" και φεύγουνε στουπί!

Πουλώ κρασί οκάδες με μεζέ,
χωρίς ποτέ να δίνω βερεσέ.
Κι όταν αρχίσω τις γλυκιές ματιές,
τότε μεθάνε όλοι δυο φορές!

Στα πεταχτά μοιράζω τις μισές,
στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί.
Τότε κι αυτοί μου δίνουν πουρμπουάρ,
τους λέγω "Ορεβουάρ" και φεύγουνε στουπί!

Κι όταν μου πει κανείς πως μ' αγαπά,
πληρώνει τρεις φορές τη μια οκά,
του βάζω μέσα στο κρασί νερό
και τον ταραάζω στο λογαριασμό.

[Στα πεταχτά μοιράζω τις μισές,
στο πιάτο κι ο μεζές, μαρίδα και τυρί.
Τότε κι αυτοί μου δίνουν πουρμπουάρ,

τους λέγω "Ορεβουάρ" και φεύγουνε στουπί!] x2

Τα βλέπω σκοτεινά (Γλυκοχαράζουν τα βουνά) :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1952

Αριθμός δίσκου: Β-74271

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5517>

Δεν με στεφανώνεσαι :: Τσιτσάνης Β. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1946

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2704

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5634>

Τι σε μέλει εσένα κι αν γυρνώ
το κορμί μ' ακόμα κι αν πουλώ
πέντε χρόνια συ με τυραννάς
δε με στεφανώνεις με γελάς.

Μια γυναίκα πες πως πέρασε
χάδια και φιλιά σε κέρασε
κάποια μέρα θα με θυμηθείς
όταν στη ζωή θα κουραστείς.

Κάποιος άλλος αν με παντρευτεί
η καρδούλα σου θα ματωθεί
τότε πλέον μόνος θα γυρνάς
στο μεθύσι εμένα θα ζητάς. |

Δώδεκα η ώρα (Θα 'ρθω βρε Μαριώ) :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939

Αριθμός δίσκου: 6528

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8391>

Δώδεκα η ώρα θα 'ρθω βρε Μαριώ,
στο παράθυρό σου κάτι να σου ειπώ.
Στο παράθυρό σου κάτι να σου ειπώ,
δώδεκα η ώρα θα 'ρθω βρε Μαριώ.

Αν σε καταλάβει, Μαριώ, η μάνα σου,
πες της πως πονούνε τα φυλλοκάρδια σου.
Πες της πως πονούνε τα φυλλοκάρδια σου,
αν σε καταλάβει Μαριώ η μάνα σου.

Πες της για να πάει να φέρει το γιατρό,
ώσπου να τον φέρει έχουμε καιρό.
Όσπου να τον φέρει έχουμε καιρό,
πες της για να πάει να φέρει το γιατρό.

Η βάρκα μας προσμένει στην ακρογιαλιά,
να φύγουμε Μαριώ μου μακριά στην ξενητιά.
Να φύγουμε Μαριώ μου μακριά στην ξενητιά,
η βάρκα μας προσμένει στην ακρογιαλιά.

Στο παράθυρό σου κάτι να σου ειπώ,
δώδεκα η ώρα θα 'ρθω βρε Μαριώ. |

Δώδεκα χρονώ κορίτσι :: Γαβαλάς Σ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: GA-1761

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6416>

Άϊντε δώδεκα χρονών κορίτσι,
άϊντε χήρα πάει στη μάνα του,
άϊντε τα στεφάνια στην ποδιά του
κι έκλαιγε τον άντρα του.

Σώπα, κόρη μου, μην κλαίγεις
και ξαναπαντρεύεσαι,
άϊντε και τα μαύρα θα πετάξεις
κι έτσι ελευθερώνεσαι.

Άϊντε μη μου λες, καημένη μάνα,
άϊντε για να ξαναπαντρευτώ,
άϊντε σαν τον πρώτο μου, τον άντρα,
δεν θα τονε ξαναβρώ.

Εγώ τα μαύρα δεν τα βγάζω,
θα κλειστώ σ' ένα κελί,
άϊντε πες κι εσύ καημένη μάνα,
αχ, πως δεν έκανες παιδί.

Άϊντε δώδεκα χρονών κορίτσι,
άϊντε χήρα πάει στη μάνα του,
άϊντε τα στεφάνια στην ποδιά του
κι έκλαιγε τον άντρα του.

Εγώ μάγκας φαινόμενα :: Γενίτσαρης Μ. - Γενίτσαρης Μ. :: 1937

Αριθμός δίσκου: DG-6312

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6482>

-Ωπα, ωχ, άιντε

Εγώ μάγκας φαινόμενα να γίνω από μικράκι
[κατάλαβα τα έξυπνα κι έμαθα μπουζουκάκι] x2
εγώ μάγκας φαινόμενα να γίνω από μικράκι.

Αντί σκολιό μου πάγαινα μες του Καραϊσκάκη
[έπινα διάφορα πιοτά να μάθω μπουζουκάκι] x2
αντί σκολιό μου πάγαινα μες του Καραϊσκάκη.

-Γεια σου Μιχάλη Γενίτσαρη, λεβέντη

Οι συγγενείς μου λέγανε να το απαρατήσω
[αυτό το παλιομπούζουκο για θα τους ξεφτιλίσω] x2
οι συγγενείς μου λέγανε να το απαρατήσω.

Εγώ όμως δεν το άφηνα να λείψει από κοντά μου
[αυτό το παλιομπούζουκο που το 'χα συντροφιά μου] x2
εγώ όμως δεν το άφηνα να λείψει από κοντά μου.

-Ωπα, ωχ

Σχόλια[επεξεργασία]

Ζειμπέκικο. Το πρώτο τραγούδι του Μιχάλη Γενίτσαρη. Έχει γραφτεί και συνθεθεί το 1935 και το γραμμοφώνησε το 1937. Ο ίδιος παίζει μπουζούκι και τραγουδάει και κιθάρα παίζει ο Στέλιος Χρυσίνης, που ήταν τυφλός. Μπαγλαμά παίζει ο αδερφός του Παναγιώτης Χρυσίνης, που ήταν και αυτός τυφλός. Από την άλλη πλευρά του δίσκου είναι η «Φαληριώτισσα» του φίλου του του Παπαϊωάννου. Ήταν γραμμοφωνημένη στην Οντεόν και σε δεκαπέντε μέρες την έβγαλε και η Κολούμπα μαζί με το «Εγώ

μάγκας φαινόμενα».

Βιβλιογραφία[επεξεργασία]

«Μάγκας από Μικράκι», εκδόσεις «Δωδώνη», επιμέλεια: Στάθης Gauntlett, Αθήνα 1992

Εδώ πληρώνονται όλα :: Γρυπάρης Β. - Χατζηχρήστος Α. :: 1939

Αριθμός δίσκου: GA-7257

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=69>

Τώρα που βρήκες άλλονε και την περνάς πιο φίνα, 1.

εμένα μ' απaráτησες σκληρόκαρδη τσαχπίνα. 2.2.1

Κρίμα κι εγώ που νόμιζα πως ήσουνα μαγκιόρα, 1.

λίγα λεφτά σε θάμπωσαν και κάτι ψευτοδώρα. 2.2.1

Σαν την δική μου την καρδιά, δεν θα 'βρεις να σε θέλει, 1.

και τώρα την κατάντησες αληθινό κουρέλι. 2.2.1

Για το καλό σου πρόσεξε, παμπόνηρη μαργιώλα, 1.

γιατί στον ψεύτικο ντουινιά, εδώ πληρώνονται όλα. 2.2.1

Είμαι μια δυστυχισμένη (Κλαίω και σ' αναζητώ) :: Τσιτσάνης Β. - Τσαουσάκης Π. :: 1950

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-5000

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3879>

Έφυγες και κάθε μέρα κλαίω και σ' αναζητώ

[με τρων τα έρημα σοκάκια, νομίζοντας πως θα σε βρω.] x2

Είμαι μια δυστυχισμένη, μ' έχει πνίξει η μοναξιά,

[το αισθανόμουν πως θα σε χάσω, απ' τη δική μου αγκαλιά.] x2

Έφυγες γλυκιά μου αγάπη, που να βρω παρηγοριά,

[που να σταθώ να ξαποστάσω, την κουρασμένη μου καρδιά.] x2

Είμαι στον καημό σου θύμα :: Παπαϊωάννου Ι. - Μοσχονάς Ο. :: 1947

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2771

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3913>

Σαν βράχος στην ακρογιαλιά, δέρνουμ' αγάπη μου παλιά,
είμαι στον καημό σου θύμα και με δέρνει κάθε κύμα.

Με δέρνουν μπόρες του βοριά κι έχω πληγή μες στην καρδιά
και χειμώνα καλοκαίρι μ' έκαψες γλυκό μου ταίρι.

Βαθιά στο πέλαγος θωρώ μα γιατρεία δεν καρτερώ,
τώρα που'φυγες στα ξένα όλα γκρέμισαν για μένα.

Έλα όπως είσαι :: Τσιτσάνης Β. - Νίνου Μ. :: 1954

Αριθμός δίσκου: GA-7765

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8711>

Έλα όπως είσαι, έλα όπως είσαι,
μη μου χαλάς τα γούστα μου και τη φωτιά μου σβήσε!
Την κούρσα σου 'χω αγκαζέ, μ' όλα τα μεγαλεία,
θυμάρι, θέλεις, κούκλα μου ή μήπως παραλία;

Έλα, μάνα μου, όπως είσαι,
έλα, όπως είσαι!

Η νύχτα είναι δική μας, η νύχτα είναι δική μας
και πρέπει να γλεντήσουμε με όλη την ψυχή μας.
Στα κέφια πάνω, κούκλα μου, θα κάνουμε στραπάτσα,
για γούστο θα το κάψουμε, λεφτά υπάρχουν μάτσα!

Έλα, μάνα μου, όπως είσαι,
έλα, όπως είσαι!

Μες την αγκαλιά σου, μες την αγκαλιά σου,
με ζάλισαν τα χάρδια σου, με κάψαν τα φιλιά σου!
Όπου κι αν σε περπάτησα, φωνάξαν "Μπράβο, μάγκα!"
"Κι η κοπελάρα που γλεντάς, πολλά αξίζει φράγκα!"

Έλα, μάνα μου, όπως είσαι,
έλα, όπως είσαι!

Σχολιο: Διεκδικητής της πατρότητας των στίχων (ή πιθανός συνδημιουργός) είναι ο Γεράσιμος Τσάκαλος.

Έννοια σου, έννοια σου :: Παπαϊωάννου Ι. - Τζιβάνης Ι. :: 1952

Αριθμός δίσκου: AO-5046

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9632>

Όσον καιρό με γλένταγες, ήμουν παιδί τζιμάνι
και τώρα με κατηγορείς, για πονηρό κι αλάني.

R: Έννοια σου, έννοια σου, ποιός είμαι θα το νιώσεις,
[άλλες θα βρω και θα γλεντώ και 'σύ θα μετανιώσεις.]

Ενόμιζες πως θα χαθώ, σαν θα μ' εγκαταλείψεις,
καρφί πια δεν μου καίγεται, για πάντα κι αν μου λείψεις.

R

Για τέτοια μικροπράγματα, δε σκάω την καρδιά μου,
όπου γουστάρεις πήγαινε κι ώρα καλή, κυρά μου.

R

Εσύ θα μετανιώσεις :: Παπαϊωάννου Ι. - Μοσχονάς Ο. :: 1949

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2874

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2045>

Τι σου 'φταιξα μικρό και μου χεις φύγει
και μ' άφησες για πάντα μοναχό
δεν δίνεις σημασία πιο για 'μένα
να πεθάνεις το 'βαλες σκοπό.

Μ' αρνήθηκες και πια δεν με θυμάσαι
σε άλλονε τα χάδια σου σκορπάς
καθόλου δε με σκέφτεσαι και 'μένα
με ξέχασες και πια δε μ' αγαπάς.

Μου μάρανες τη δόλια την καρδιά μου
και σα σκουπίδι τώρα με πετάς
εσύ θα μετανιώσεις κάποια μέρα
θα τρέχεις σαν τρελή να με ζητάς

Εσύ 'σαι η αιτία που υποφέρω :: Χιώτης Μ. - Σπαγγαδώρος Α. :: 1949

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2860

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15276>

Εσύ 'σαι η αιτία που υποφέρω,
γιατί με άφησες το δυστυχή,
γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο
πρόσεξε, γιατί μπορεί να παλαβώσω
δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς,
γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο
πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε παλαβώσω
πάψε πλέον να με τυραννάς.

Η μόνη μου λαχτάρα κι ευτυχία,
και τ' όνειρό μου, φως μου, είσ' εσύ,
[σε αγαπώ, πώς να στο πω μωρό μου, πίσω έλα
μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα,
στο 'χω πει χωρίς εσε' να ζήσω δεν μπορώ,
σε αγαπώ, πώς να στο πω μωρό μου, πίσω έλα
μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα,
γύρισε ξανά, σε συγχωρώ.] δις

Ζουρλοπαινεμένης γέννα :: Παπάζογλου Β. - Περπινιάδης Σ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: DG-6067

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1553>

Καρσιλαμάς.

Δύο παράλληλες εκτελέσεις.

Με το Στελλάκη Περπινιάδη, δίσκος Columbia DG 6067 του 1935.

Με τη Ρίτα Αμπατζή, δίσκος HMV AO 2191 του 1935

Στίχοι[επεξεργασία]

Ζουρλοπαινεμένης γέννα, έλα στην αγκάλη μου (x2)

κι ό,τι σου 'χω καμωμένα, κάνε τα χαλάλι μου (x2)

Έλα, το σεβντά να σβήσεις, που 'χω εγώ για σένανε (x2)

και για τα παλιά μας ντέρτια μην ακούς κανένανε (x2)

Ζουρλοπαινεμένης γέννα, ζούρλανες και μένανε (x2)

Τημανούλα μου λυπήσου, γιατί μ' έχει ένανε (x2)

Βιβλιογραφία[επεξεργασία]

Μανιάτης Δ. Διονύσης (Καταγραφή και επιμέλεια) 2006. Η εκπεράτων δισκογραφία γραμμοφώνου.

Μητρόπολις ΑΕ: Αθήνα.

Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης "Μάγκες αλήστου εποχής"

Παναγιώτης Κουνάδης: "Αρχείο: Συνθέτες του Ρεμπέτικου - Ευάγγελος Παπάζογλου I & II" (ένθετα)

Η Ελένη η ζωντοχήρα :: Τσαούς Γ. - Καλυβόπουλος Α. :: 1936

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2321

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8440>

Η Ελένη η ζωντοχήρα, ντέρτι έχει η κακομοίρα
Ένα γέρο άντρα έχει κι η καημένη δεν αντέχει
Κάθε μέρα αναστενάζει απ' το στόμα φλόγες βγάζει
Νέα είμαι, δεν ταιριάζει, γέρος να με αγκαλιάζει
Σάν ξεπόρτισε και λέει, τι να κάνω, κι όλο κλαίει
Ο μπακάλης τη λυπάται, κάθε βράδυ τη θυμάται
Κι ο μανάβης σαν περνάγει, στέκει, την παρηγοράει
Έτσι το 'θελεν η μοίρα, Λένη να 'σαι ζωντοχήρα
Σαν τ' ακούει το μπαρμπεράκι να και τρέχει με μεράκι
Έλα δω βρε Ελενάκι, να σου σβήσω το φαρμάκι
Το 'μαθε το χασαπάκι, τηνε στέλνει ένα αρνάκι
Ψήσε το με το σπανάκι, γιατί θα 'ρθω το βραδάκι
(ώπα αρνί μέ τό σπανάκι...γεια σου Τσαούση μου)

Κι αν πάθεις και καμιά ζημιά - ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΜΟΥ (Η Ζημιά) (Απόψε το μπουζούκι σου) :: Τσιτσάνης Β. -
Νίνου Μ. :: 1950

Αριθμός δίσκου: DG-6886

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1461>

Απόψε το μπουζούκι σου, θα στο μαλαματώσω,

[ρίξε την πιο γλυκιά πενιά

κι αν πάθεις και καμιά ζημιά, Τσιτσάνη μου,

εγώ θα την πληρώσω!] x2

Απ' της γυναίκας το νταλκά, να φύγω να γλιτώσω,

[παίξε να βρω παρηγοριά

κι αν κάνω και καμιά ζημιά, Τσιτσάνη μου,

εγώ θα την πληρώσω!] x2

Απόψε με τον πόνο μου, καρδούλες θα ματώσω,

για τη σκληρή της την καρδιά,

αν κάνω και καμιά ζημιά, Τσιτσάνη μου,

εγώ θα την πληρώσω!

Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή :: Τσιτσάνης Β. - Νίνου Μ. :: 1950

Αριθμός δίσκου: DG-6819

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1833>

Το δρόμο τον κακό που πήρες θα στον κόψω

και την καρδιά σου τη σκληρή,

[θα την κάνω ν' αλλάξει το χρώμα

κι από μαύρη να γίνει χρυσή.] χ2

Πείσμα το έβαλα δική μου να σε κάνω

κι όποια θυσία χρειαστεί,

[θα την κάνω ν' αλλάξω την καρδιά σου,

κι από μαύρη να γίνει χρυσή.] χ2

Όσο σκληρά κι αν μου φερθείς πρέπει να ξέρεις,

θα μ' αγαπήσεις δε μπορεί,

[θα κερδίσω για πάντα την καρδιά σου

κι από μαύρη θα γίνει χρυσή.] χ2

Η κατάρα της μάγισσας :: Τζουανάκος Σ. - Τζουανάκος Σ. :: 1952

Αριθμός δίσκου: AO-5062

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5383>

Ένα παιδί, μοναχοπαίδι, αγόρι
ξεμύλισε της μάγισσας την κόρη
κι αφού τη γλέντησε, αγκάλιασε μιαν άλλη
κι η μάνα της κατάρα του 'δωσε μεγάλη.

"Ποτέ αγάπη εσύ να μη χαρείς,
καταραμένος να 'σαι όσο ζεις."

Παντού η κατάρα αυτή τον κυνηγάει
και στη ζωή του όποια αγαπάει
την βρίσκει μ' άλλον και τον καίει η λαχτάρα,
της μάγισσας έχει αληθεύσει η κατάρα.

"Ποτέ αγάπη εσύ να μη χαρείς,
καταραμένος να 'σαι όσο ζεις."

Η ζήλια πια τα μάτια του θολώνει,
την άπιστη αγάπη του σκοτώνει
και μεσ' στη φυλακή κλεισμένος συλλογιέται
της μάγισσας πως η κατάρα εκδικιέται.

"Ποτέ αγάπη εσύ να μη χαρείς,
καταραμένος να 'σαι όσο ζεις."

Η μάνα μου με δέρνει :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2856

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9206>

Η μάνα μου με δέρνει, καλέ μου και πονώ,
με δέρνει με σκοτώνει, τα βράδια που γυρνώ.
Και το παράπονό μου, σε σένα θα το πω,
η μάνα μου με δέρνει γιατί σε αγαπώ.

Βρε μάνα, μη με δέρνεις, σεβντά έχω τρελό,
αδίκως κοπιάζεις, δε βάζω εγώ μυαλό.
Γιατί στην αγκαλιά του, μια ώρα σαν περνώ,
το ξύλο που έχω φάει, αμέσως το ξεχνώ.

Τη γνώμη δεν αλλάζω, τον όρκο δεν πατώ,
τον άντρα π' αγαπάω δεν τον απαρατώ.
Βρε μάνα, σκότωσέ με, δε βγάζω εγώ μιλιά,
εσύ μου δίνεις ξύλο κι αυτός γλυκά φιλιά.

Η μάνα μου με δέρνει, καλέ μου και πονώ,
με δέρνει με σκοτώνει, τα βράδια που γυρνώ.
Και το παράπονό μου, σε σένα θα το πω,
η μάνα μου με δέρνει γιατί σε αγαπώ.

Η νοσταλγία :: Πετσάς Π. - Τζουανάκος Σ. :: 1950

Αριθμός δίσκου: DG-6861

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9631>

Όταν πέφτει το σκοτάδι

κι όταν είναι συννεφιά

[έρχεται η νοσταλγία

να μου κάψει την καρδιά.] x2

Νιώθω δίπλα μου πως είσαι

και μεθάμε με φιλιά

[μα σαν δω πως είμαι μόνος

ένα δάκρυ μου κυλά.] x2

Έτσι μ' όνειρα παρμένος

με θλιμμένη την καρδιά

[νοσταλγώ τα δυο σου μάτια

που δε θα ξανάβρω πια.] x2

Ηλιοβασίλεμα σωστό :: Λάυκας Γ. - Κρεούζης Ο. :: 1950

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2915

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4904>

Ηλιοβασίλεμα σωστό την ώρα που νυχτώνει

{τραβώ σκυφτός το δρόμο μου, δρόμο μου

καημός με μαραζώνει} (2x)

Γκρίζα γινήκαν τα μαλλιά λύγισε το κορμί μου

{και το μαράζι ρίζωσε, ρίζωσε

βαθιά μες τη ψυχή μου} (2x)

Πόνοι με δέρνουνε πολλοί καημοί με βασανίζουν

{και κάθε μέρα που περνά, που περνά

τα νιάτα μου τσακίζουν} (2x)

Θα γυρίσεις κάποιο δείλι :: Μητσάκης Γ. - Μπέλλου Σ. :: 1949

Αριθμός δίσκου: DG-6773

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=11042>

Θα γυρίσεις κάποιο δείλι, μα δεν θα' μαστε πια φίλοι,

[όπως υπόφερα εγώ κι εσύ θα υποφέρεις

κι όταν με γυρεύεις που είμαι δεν θα ξέρεις.] χ2

Θα γυρίζεις τα βραδάκια, μες τ' αμαρτωλά σοκάκια,

[και πάντα μόνη κι έρημη στους δρόμους θα νυχτώνεις

και θα μαραζώνεις που δεν θα μ' ανταμώνεις.] χ2

Ό,τι είχες θα το χάσεις, δεν θα ξέρεις που ν' αράξεις,

[σαν βάρκα στον ωκεανό που δεν έχει τιμόνι,

το παλιό μεράκι σου διπλά θα σε πληγώνει.] χ2

Θά ρθω μια γλυκιά βραδυά (Θα 'ρθω μια γλυκειά βραδυά) :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1938

Αριθμός δίσκου: DG-6357 CG-1679

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8223>

[Θα 'ρθω μια γλυκιά βραδιά, μια χιονισμένη νύχτα,]x2

[στο παραθύρι σου κοντά με χίλια καρδιοχτύπια.]x2

[Θα παίζω και θα τραγουδώ, ώσπου να σε ξυπνήσω,]x2

[να φύγει ο πόνος της καρδιάς, τη φλόγα μου να σβήσω.]x2

[Εγώ για την αγάπη σου και για την ομορφιά σου]x2

[θε να βαφτίσω ένα παιδί, να βγάλω τ' όνομά σου.]x2

[Θα 'ρθω μια γλυκιά βραδιά, μια χιονισμένη νύχτα,]x2

μέσ' στο σκοτάδι το βαθύ, στου ύπνου σου τη γλύκα,

όπου διαβάτης δε γυρνά στο παραθύρι δίπλα.

Θα χαθώ μικρή μου :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1939

Αριθμός δίσκου: GA-7215

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2963>

Θα χαθώ μικρή μου

Κάθε βράδυ τριγυρίζω

μα ποτέ δε σ' αντικρίζω

να σου πω γλυκιά παρηγοριά μου

πως πονά για σένα η καρδιά μου

να σου πω γλυκιά παρηγοριά μου

πως πονά για σένα η καρδιά μου

Σαν ψαράκι είμαι μπλεγμένος

μεσ' τα δίχτυα σου ο καϋμένος

σπαρταρώ ελπίδα σου γυρεύω

σώσε με για σένα κινδυνεύω

σπαρταρώ ελπίδα σου γυρεύω

σώσε με για σένα κινδυνεύω

Αν δε βγεις να μου μιλήσεις

και να με παρηγορήσεις

θα χαθώ μικρή μου δε θα ζήσω

μπρος στην πόρτα σου θα ξεψυχήσω

θα χαθώ μικρή μου δε θα ζήσω

μπρος στην πόρτα σου θα ξεψυχήσω |

Θέλω βαριά να κοιμηθώ :: Κυριαζής Ι. - Τσαουσάκης Π. :: 1952

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-5099

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5356>

Θέλω βαριά να κοιμηθώ
τα μάτια μου να κλείσω
για πάντα να ξεκουραστώ
να μη ξαναξυπνήσω.

Απ' τη ζωή βαρέθηκα
όλα τα 'χω μισήσει
και η φτωχή μου η καρδιά
για πάντα έχει κλείσει.

Αν κοιμηθώ μη με ξυπνάς
γλυκά νανούρισέ με
και τελευταία πια φορά
σκύψε και φίλησέ με.

Καίγομαι, καίγομαι :: Κλουβάτος Γ. - Τσαουσάκης Π. :: 1951

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2995

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3153>

Βασανισμένο μου κορμί για πες μου πως αντέχεις
που πάντα το προσκέφαλο, με δάκρυα το βρέχεις.

Καίγομαι-καίγομαι και ποιος θα με νιώσει,
καίγομαι-καίγομαι, ποιος θα με γλιτώσει;

Το πως βασιτέσαι απορώ, μετά από τόσες μπόρες
και βρίσκεις το κουράγιο σου, στις δύσκολες τις ώρες.

Καίγομαι-καίγομαι και ποιος θα με νιώσει,
καίγομαι-καίγομαι, ποιος θα με γλιτώσει;

Χωρίς αγάπη στη ζωή και την ψευτιά του κόσμου,
μου έχει μείνει ο στεναγμός για μόνος σύντροφος μου.

Καίγομαι-καίγομαι και ποιος θα με νιώσει,
καίγομαι-καίγομαι, ποιος θα με γλιτώσει;

Καλαμπακιώτισσα (Στην Καλαμπάκα μια βραδιά) :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2610

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=13923>

Στην Καλαμπάκα μια βραδιά, θα πάω να μεθύσω,

[γιατί με κάποια τρελλή ξανθιά έχω σεβντά, θέλω να της μιλήσω.]x2

Στους βράχους στα Μετέωρα, τα δροσερά βραδάκια,

[το ραντεβού θα δίνουμε, τρελλή ξανθιά, θ' αλλάζουμε φιλάκια.]x2

Πολλά τραγούδια θα σου ειπώ, γιατί πολύ μ' αρέσεις,

[Καλαμπακιώτισσα τρελή, μικρή, ξανθιά, πρέπει να με προσέξεις.]x2

Σχόλια[επεξεργασία]

Μπουζούκι παίζει ο Τσιτσάνης, κιθάρα ο Κώστας Καρίπης και μπαγλαμά ο Στέλιος Χρυσίνης.

Γραμμοφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 1938. Γραμμένο για την Κούλα Καρακαντά, την καλλονή από την Καλαμπάκα, που έφυγε για την Αμερική, το 1940, σε ηλικία 20 ετών. (Σχόλιο του Σάκη Πάπιστα)

Κάνε υπομονή (Μην απελπίζεσαι) :: Τσιτσάνης Β. - Μπέλλου Σ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: DG-6747

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6302>

Μην απελπίζεσαι
και δε θ' αργήσει
κοντά σου θα 'ρθει
μια χαραυγή.

Καινούργια αγάπη
να σου ζητήσει
κάνε λιγάκι υπομονή [X2]

Διώξε τα σύννεφα
απ' την καρδιά σου
και μες στο κλάμα
μην ξαγρυπνάς.

Τι κι αν δεν βρίσκεται
στην αγκαλιά σου,
θα 'ρθει μια μέρα
μην το ξεχνάς! [X2]

Γλυκοχαράματα
θα σε ξυπνήσει
κι ο έρωτάς σας
θ' αναστηθεί.

Καινούργια αγάπη
θα ξαναζήσει,
κανε λιγάκι υπομονή. [X2]

Κάπελα καταραμένε :: Γαβριήλ Μ. (Μαρινάκης) - Παγιουμτζής Σ. :: 1961

Αριθμός δίσκου:

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=554>

Κάπελα καταραμένε, μη νερώνεις το καλό,

[γιατί με το νερωμένο δε ζαλίζω το μυαλό] x2

κάπελα καταραμένε, μη νερώνεις το καλό.

Έχω βάσανα και πίκρες και μεράκι στην καρδιά

[γι' αυτό ήρθα να μεθύσω να ξεσκάσω μια βραδιά] x2

έχω βάσανα και πίκρες και μεράκι στην καρδιά.

Βάλε μας απ' το βαρέλι που 'ν' αθώο και καλό

[κάπελα καταραμένε να ζαλίσω το μυαλό] x2

βάλε μας απ' το βαρέλι που 'ν' αθώο και καλό.

Καρδιά ορφανή :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1952

Αριθμός δίσκου: B-74262

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=11234>

Καρδιά ορφανή γιατί να κλαις

σου χωρισμού την απονιά

[κι αν είναι η πίκρα σου βαριά,μα βαριά

θα βρεις αλλού παρηγοριά]χ2

Γιατί πονάς αφού μπορείς

να ζήσεις πιο όμορφες στιγμές

[αγάπες βρίσκεις όσες θες,όσες θες

μη μαραζώνεις πια μην κλαις]χ2

Καρδιά ορφανή τι κι αν πονάς

στην μοναξιά που τώρα ζεις

[με τον καιρό θα γιατρευτείς,θα γιατρευτείς

και την χαρά θα ξαναβρείς]χ2

Ο Χρήστος (Κάτσε ν' ακούσεις μια πενιά) :: Τσιτσάνης Β. - Παγιουμτζής Σ. :: 1946

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2717

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1175>

Κάτσε ν' ακούσεις μια πενιά,
πιες κι ένα ποτηράκι
[κι αν θες ζεϊμπέκικο καλό, ω,
περίμενε λιγάκι!] x2

Πάρε σειρά γιατί μπορεί
ίσως να μην προκάνεις
[μη μας συμβεί το σοβαρό, ω,
και τη σειρά σου χάνεις!] x2

Κι αν δε σ' αρέσουν όλ' αυτά,
που σου 'χα πει πρωτίστως,
[το ζεϊμπεκάκι είν' έτοιμο, ω,
έχει το λόγο ο Χρήστος!] x2

Κάτω από τα γεφύρια :: Παπαϊωάννου Ι. - Άλλος Καλλιτέχνης :: 1953

Αριθμός δίσκου: DG-6969

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17454>

Κάτω απ' τα γεφύρια σαν βραδιάζει,
πέφτει ένας αλήτης και πλαγιάζει,
[από τη ζωή, ζωή κυνηγημένος,
μέσα στα κουρέ-, κουρέλια του χωμένος.]]

Ζούσε μέσα σε πλούτη και παλάτια,
μα τον ξεγελάσανε δυο μάτια,
[πήρε τον κατήφορο μοιραία
κι έχει την κατά-, κατάντια του παρέα.]]

Κάτω απ' τα γεφύρια σαν κοιμάται,
μια αγάπη πάντοτε θυμάται,
[το γλυκό και ψεύτικο φιλί της
κι όλο σιγοκλαίει, κλαίει ο αλήτης.]] |

Κάτω στο Πασαλιμάνι (Γυναικομάνι) :: Πετσάς Π. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1947

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2769

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8957>

Το βράδυ, σαν πυκνώσει, την πιο καλή ωρίτσα,
πέρνουνε τον κατήφορο τα όμορφα κορίτσια,
ε ρε, τι γυναικομάνι, γύρω-γύρω στο λιμάνι,
ε ρε, τι γυναικομάνι, κάτω στο Πασαλιμάνι.

Βαράνε τα κορίτσια την ίδια πάντα βιόλα
και βρίσκουνε τ' αγόρια τους και πίνουνε απ' όλα
κι ύστερα ποτήρια σπάνε και στη Φρεαττύδα πάνε,
βάρκα 'δώ έλα βαρκάρη, πάμε τσάρκα με φεγγάρι.

Κι εκεί που ξημερώνει, η μια κρατά τιμόνι,
η άλλη νανουρίζεται, τραβά κουπί και λιώνει,
[έγια μόλα-έγια λέσα, στο Πασαλιμάνι μέσα.]]

Ε ρε, τι γυναικομάνι, κάτω στο Πασαλιμάνι.

Κορίτσι άπονο :: Περιστερης Σ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: GA-7320

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8387>

Ήρθα κι απόψε να σου πω, ένα πικρό παράπονο,
που 'χω για σένα στην καρδιά, τρελό κορίτσι άπονο,
που 'χω για σένα στην καρδιά, τρελό κορίτσι άπονο.

Μ'είδες προχθές όπως και χθες, μα δεν εκαταδέχτηκες,
μια καλημέρα να μου πεις, όπως μου υποσχέθηκες,
μια καλημέρα να μου πεις, όπως μου υποσχέθηκες.

Όλους σ'αρέσει να τους σκας, με τ'άσπλαχνα τα μάτια σου,
να τους πικραίνεις σαν περνάς με τα τρελά γινάτια σου,
να τους πικραίνεις σαν περνάς με τα τρελά γινάτια σου.

Για τη σκληρή σου την καρδιά όλοι έχουνε παράπονο,
γι αυτό και σ'ονομάσανε, τρελό κορίτσι άπονο,
γι αυτό και σ'ονομάσανε, τρελό κορίτσι άπονο.

Κυβέρνησε τα βήματά μου :: Χατζηχρήστος Α. - Τζάνετ Μαίρη :: 1954

Αριθμός δίσκου: GA-7806

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=618>

Τα πάντα ομίχλη σκέπασε,
δεν βλέπω να βαδίσω,
χωρίς εσένα χάνομαι,
πως να σ' ακολουθήσω.

Μείνε κοντά μου, μείνε κοντά μου,
κυβέρνησε εσύ τα βήματά μου.

Ζωή γεμάτη σύννεφα,
ζωή γεμάτη ομίχλη,
τον δρόμο χάνει η καρδιά,
όταν τραβά στην τύχη.

Μείνε κοντά μου, μείνε κοντά μου,
κυβέρνησε εσύ τα βήματά μου.

Αφου κρατούν τα σύννεφα,
κι η καταχνιά δεν σβήσει,
πως η ψυχή μου θες να βρει,
τον δρόμο να βαδίσει.

Μείνε κοντά μου, μείνε κοντά μου,
κυβέρνησε εσύ τα βήματά μου. |

Λαρισινή :: Παγιουμτζής Σ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2647

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6103>

Στης Λάρισας τον ποταμό

δυο μάτια μ' άναψαν καημό,

[μάτια ολόγλυκα και μαύρα

Λαρ'σινή, μου ανάψαν λαύρα.]x2

Τα μάτια σου δεν τα ξεχνώ,

μ' έχουν σκλαβώσει και πονώ,

[Λαρ'σινή, γλυκιά κυρά μου,

πήρες σκλάβα την καρδιά μου.]x2

Στη Λάρισα, πώς να στο πω,

μια μαυρομάτα εγώ αγαπώ

[Λαρ'σινή που είσαι όλο νάζι,

στην καρδιά μου έχω μαράζι.]x2

Καίγουμε και σε λαχταρώ

και πάλι θα 'ρθω να σε βρω,

[μ' έχει δέσει η ομορφιά σου,

Λαρ'σινή, σκλάβο κοντά σου.]x2

Σχόλια[επεξεργασία]

"Τσιτσανικού ύφους" τραγούδι (ένα από τα μερικές δεκάδες), που κυκλοφόρησε στο όνομα του ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗ, αλλά είναι σύνθεση του ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ, χαρισμένο στο φίλο και συνεργάτη του. Οι στίχοι μπορεί να είναι δημιουργία του Στράτου Παγιουμτζή.

Μα είναι και Θεός :: Τζουανάκος Σ. - Τζουανάκος Σ. :: 1953

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-5101

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8786>

Βασανιστήρια μου έκανες πολλά

και η αγάπη που σου είχα πήγε στράφι

[μα είναι και Θεός που βλέπει από ψηλά

και ένα ένα στο τεφτέρι του τα γράφει.] x2

Κι αν τσαλαπάτημα είμαι καθενός

και μες στο βούρκο που με πέταξες κυλιέμαι

[μα είναι και Θεός που βλέπει από ψηλά

και με την σκέψη πια αυτή παρηγοριέμαι.] x2

Κι αν είμαι βάρκα στη ζωή χωρίς κουπιά

και την καρδιά μου η απονιά σου την πληγώνει

[μα είναι και Θεός που βλέπει από ψηλά

κι από τη κρίση του κανένας δε γλιτώνει.] x2

Μαζί σου ξεμυαλίστηκα :: Χιώτης Μ. - Χασκήλ Σ. :: 1949

Αριθμός δίσκου: GA-7506

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=218>

Θαρρείς και μάγια μου' κανες
και σ' έχω αγαπήσει
κι αν θα σε χάσω η καρδιά
στη μέση θα βαίσει.

[Μαζί σου ξεμυαλίστηκα, στα δίχτυα σου τυλίχτηκα,
το σπίτι μου αρνήθηκα, γιατί σε αγαπώ.] x2

Όλοι μου λεν τι σου 'χω βρει
και σ' έχω στην καρδιά μου,
θα βλέπανε αν είχανε,
τα μάτια τα δικά μου.

[Μαζί σου ξεμυαλίστηκα, στα δίχτυα σου τυλίχτηκα,
το σπίτι μου αρνήθηκα, γιατί σε αγαπώ.] x2

Δεν έχω μάτια τώρα πια,
καμιά για να κοιτάξω,
τον κόσμο κι αν μου δώσουνε,
ποτέ δε θα σ' αλλάξω.

[Μαζί σου ξεμυαλίστηκα, στα δίχτυα σου τυλίχτηκα,
το σπίτι μου αρνήθηκα, γιατί σε αγαπώ.] x2

Μ' έδωκες σε πλούσιο :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: Β-21876

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1951>

Μ' έδωκες σε πλούσιο

Μη με ρωτάς μανούλα μου, πως είμαι και τι κάνω
μαραίνουμαι σαν το δεντρί και τη ζωή μου χάνω

Δεν ήθελες να παντρευτώ μ' αυτόνε π' αγαπούσα
γιατ' ήταν μάνα μου φτωχός δεν θα καλοπερνούσα

-Γεια σου Κάβουρά μου να χαρώ το στόμα σου

Με έδωσες σε πλούσιο για να 'μαι ευτυχισμένη
ο πόνος που 'χα μάνα μου μεσ' στην καρδιά μου μένει

Με μάρανε μανούλα μου χάνουμαι δεν θα ζήσω
και με πικρό παράπονο τα μάτια μου θα κλείσω

-Γεια σου Περιστέρη μου με το μπουζούκι σου

Με πολεμάς μπαμπέσικα :: Περιστεύρης Σ. - Χατζηχρήστος Α. :: 1946

Αριθμός δίσκου: GA-7343

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4109>

Με πολεμάς μπαμπέσικα
τρικλοποδιές μου βάζεις
να με τουμπάρεις δε μπορείς
και άδικα κοπιάζεις

Στην πιάτσα που μεγάλωσα
αυτά δεν τα μασάμε
άσε λοιπόν τις μηχανές
γιατί δεν σου περνάνε

Γιατί θα ζήσω πια και γω
τα ίδια θα σου κάνω
και στο κεφάλι σου πολλούς
μπελάδες θα σου βάλω

Αν δεν καθήσεις φρόνιμα
λαχτάρεις που θα πάθεις
και το τρελό κεφάλι σου
στον τοίχο θα το σπάσεις |

Με τυλίξανε δυο φίνες :: Γούναρης Ν. - Κηρομύτης Σ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2646

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6112>

Με τυλίξανε δυο φίνες
πάνε τώρα πέντε μήνες
στον Περαία στην Καστέλλα
έχω τώρα σύρε κι έλα
έχω τώρα σύρε κι έλα
στον Περαία στην Καστέλλα

Μες τη μέση μ'έχουν βάλει
με τ'αφράτα τους τα κάλλη
η καρδιά μου τάχει μπλέξει
ποια απ' τις δυο τους να διαλέξει
ποια απ' τις δυο τους να διαλέξει
η καρδιά μου τα 'χει μπλέξει

Και τις δύο τις γουστάρω
και δεν ξέρω ποια να πάρω
τα 'χασα δεν είναι ψέμμα
μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα
μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα
τα 'χασα δεν είναι ψέμμα

Σχόλια[επεξεργασία]

Ο δίσκος των 78 στροφών εμφανίζει τους δημιουργούς με τα ψευδώνυμά τους: συνθέτης: Κουρνάζος (Ν. Γούναρης) και στιχουργός: Β. Ταμβάκης (Μπάμπης Βασιλειάδης ή Τσάντας). Ορχήστρα με μπουζούκι (ο Β. Τσιτσάνης), κιθάρα (ο Κ. Καρίπης) και μπαγλαμά (ο Στράτος Παγιουμτζής). Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1940.

Μέσα στο Πασαλιμάνι :: Σκαρβέλης Κ. - Αμπατζή Ρ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: 38-3095

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5314>

Αλανιάρα και τσαχπίνα μου τη κοπανάς

[και στη ζούλα ολοένα πας και τριγυρνάς] x2

Μέσα στο Πασάλιμάνι στην ακρογιαλιά

[αλανιάρα που τα δίνεις τα γλυκά φιλιά] x2

Τώρα πια δε θα μπορέσεις για να ξαναπάς

[μέσα στο Πασαλιμάνι που το λαχταράς] x2

Θα σε κλείσω αλανιάρα σε κρυφή φωλιά

μόνο εγώ να σου τα παίρνω τα γλυκά φιλιά

μόνο 'γω να σου τα παίρνω τα γλυκά φιλιά

-Αμαν ώπλες μόνο 'γω

-Γεια σου Ρίτα

Μη μου ξαναφύγεις πια (Το Ξερα μια μέρα πως θα ρθείς) :: Τσιτσάνης Β. - Τσαουσάκης Π. :: 1950

Αριθμός δίσκου: DG-6886

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4928>

Τό Ξερα μια μέρα πως θα ρθεις,
και τις τρέλες σου θα βαρεθείς.

[Μή μου ξαναφύγεις πια μάγκα μου,
μείνε μες την αγκαλιά μου.] x2

Ήταν άδικος ο χωρισμός,
και ανυπολόγιστα σκληρός.

[Μή μου ξαναφύγεις πια μάγκα μου,
μείνε μες την αγκαλιά μου.] x2

Βρέθηκα στη στράτα της ζωής,
δίχως μάνα δίχως συγγενείς.

Μή μου ξαναφύγεις πια μάγκα μου,
μείνε μες την αγκαλιά μου.

Μου 'φαγες τα δαχτυλίδια :: Μητσάκης Γ. - Σωφρονίου Έλ. :: 1949

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2869

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=7490>

Από πιτσιρικά με λέγανε μπαμπέσα

κι έτυχε σε σένα να δώσω τόση μπέσα.

[Μου 'φαγες όλα τα δαχτυλίδια

και κοιμάμαι τώρα, τώρα στα σανίδια.]x2

Ότι και αν είχα προτού να σε γνωρίσω,

όλα στα 'χω δώσει για να σ' ευχαριστήσω.

[Κι ύστερα από τόσα δαχτυλίδια,

μ' έχεις και κοιμάμαι, κοιμάμαι στα σανίδια.]x2

Μπράβο σου, τσαχπίνη, που μ' έχεις καταφέρει,

πως αντέχω ακόμα ένας Θεός το ξέρει.

[Δεν με νοιάζει για τα δαχτυλίδια

μόνο που κοιμάμαι, κοιμάμαι στα σανίδια.]x2

Μπατίρης :: Τσιτσάνης Β. - Κηρομύτης Σ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2695

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16544>

Μπατίρη με κατάντησες
στους δρόμους να γυρίζω
[κι απόξω από την πόρτα σου
μόρτικα να σφυρίζω.]x2

Παλάτια έχασα πολλά
για τα γλυκά σου μάτια,
[με πλάνεψαν το φουκαρά
και μ' έκαναν κομμάτια.]x2

Μέσα στην τόση συμφορά
οι φίλοι με γελούνε,
[μπατίρη με φωνάζουνε
και με κατηγορούνε.]x2 |

Μπιρ Αλλάχ (Σαν βγαίνει ο χότζας στο τζαμί) :: Σταμούλης Ι. - Χασκήλ Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: GA-7407

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5385>

Σαν βγαίνει ο χότζας στο τζαμί, αργά, σαν σουρουπώνει.

[Όταν θα πει το Μπιρ-Αλλάχ! (Μπιρ-Αλλάχ)

Το στήθος μου ματώνει.] x2

Τέτοια στιγμή σε γνώρισα, στα μακρινά, στα ξένα.

[Κι όταν ακούω "Μπιρ-Αλλάχ"! (Μπιρ-Αλλάχ)

Ο νους μου πάει σε σένα.] x2

Στα βάθη της Ανατολής, στη μαύρη ξενιτιά μου.

[Όταν ακούω "Μπιρ-Αλλάχ"! (Μπιρ-Αλλάχ)

Ραίζεται η καρδιά μου.] x2

Να γιατί περνώ (Να γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα) :: Τσιτσάνης Β. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: GA-7005

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6048>

Να γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα,
να γιατί πάντα τα κοπανώ,
γιατί έχω εγώ μεράκι,
έχω μέσα μου σαράκι
για μια όμορφη κοπέλα π' αγαπώ, βρ' αμάν αμάν
γι αυτήν εγώ θα τρελλαθώ.

Να γιατί περνώ απ' τη γειτονιά σου,
να γιατί σε παίρνω απ' το κοντό,
γιατί μ'έκανες μικράκι
κι έχω το διπλό φαρμάκι,
για μια νύχτα που σε γνώρισα κι εγώ, βρ' αμάν αμάν
ζαλίστηκα πια, δε βαστώ.

Να γιατί γυρίζω με τ' αμάξι,
να γιατί σιγά σιγά περνώ,
για ένα σου γλυκό φιλάκι,
για να φύγει το φαρμάκι,
γιατι εσένα κοπελιά μου αγαπώ, βρ' αμάν αμάν
στο ξαναλέγω, σ'αγαπώ.

Δερβίσης και Άννα (Όρκο στο λουλά σου κάνω) :: Μοντανάρης Ι. - Περπινιάδης Σ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: DG-6052

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2575>

Για την απονιά σου Άννα
ντερβισάκι θα γινώ
το μαυράκι θα φουμάρω
τον καημό μου να ξεχνώ.

Βρε μπερμπάντη και τσαχπίνη
ζούλα μου την κοπανάς
σαν τρακάρεις καμιάν άλλη
ίδια της την αμολάς.

Όρκο στο λουλά σου κάνω
άλληνε δεν αγαπώ
Άννα μου καλέ μου στο ειπα
θέλεις να στο ξαναειπώ.

Βρε μπερμπάντη με τουμπάρεις
και δική σου θα γινώ
με τους όρκους που μου κάνεις
αρχινώ να σε πονώ.

Κούκλα μου θα σε φωνάζω
ταίρι μου σαν θα γενείς
θα πονώ θ' αναστενάζω
Άννα μου όταν πονείς.

Με κατάφερους ντερβίση
να με κάνεις ταίρι σου
το λουλά να σου φουντώνω

να περνάς το ντέρτι σου.

Γεια σου Στέλιο μου ντερβίση!!

Γεια σου Άννα μου!!

Ξενύχτης πάλι έμεινα :: Σκαρβέλης Κ. - Παπαϊωάννου Ι. :: 1938

Αριθμός δίσκου: GA-7167

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1589>

[Ξενύχτης πάλι έμεινα

στην πόρτα σου μικρό μου] χ2

[και με τραγούδια σου 'λεγα

τον πόνο τον καημό μου] χ2 αντίστροφα

[Για πάρε την καρδούλα μου

και κάνε την κομμάτια] χ2

[σ' αυτή μονάχα θε να βρείς

τα δυό γλυκά σου μάτια] χ2 αντίστροφα

[Ορκίζομαι στα νιάτα μου

αλήθεια ακούς σου λέω] χ2

[αν δε σε κάνω ταίρι μου

για πάντοτε θα κλαίω] χ2 αντίστροφα

[Αν θέλεις άντρα πλούσιο

να μου το πεις μικρό μου] χ2

[να χάσω την ελπίδα μου

να σβήσω τον καημό μου] χ2 αντίστροφα

[Έλα μ' εμένα το φτωχό

τα πλούτη μην κοιτάζεις] χ2

[δίχως αγάπη αν παντρευτείς

βαριά θ' αναστενάζεις] χ2 αντίστροφα |

Ξεσπά η μπόρα :: Παπαϊωάννου Ι. - Καζαντζίδης Σ. :: 1953

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-5100

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=11237>

Ξεσπάει η μπόρα η μπόρα με οργή, αστράφτει, μπουμπουνίζει,
το κύμα απόψε θέριψε, βογκάει και μουγκρίζει,
θάλασσα κακιά,
το κύμα απόψε θέριψε, βογκάει και μουγκρίζει,
βοήθα Παναγιά.

Στ' αγριεμένο πέλαγος καράβι κινδυνεύει,
απελπισμένο κι έρημο βοήθεια γυρεύει,
θάλασσα κακιά,
απελπισμένο κι έρημο βοήθεια γυρεύει,
βοήθα Παναγιά.

Βοήθα αγιέ Νικόλα μου βοήθα κι είναι κρίμα,
καράβι και ναυτόπουλα για να τα φάει το κύμα,
θάλασσα κακιά,
καράβι και ναυτόπουλα για να τα φάει το κύμα,
βοήθα Παναγιά. |