

Playlist με τίτλο: ρεμπετικά

Δημιουργήθηκε από MPASSOS στις 29 Μαρτίου 2017

Πήρα το δρόμο τον κακό :: Καλδάρας Α. - Στάμου Ρ. :: 1951

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-5043

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2276>

Γιατί πονάς και βασανίζεσαι κουτή
και προσπαθείς στον ίσιο δρόμο να με φέρεις,
της αμαρτίας έχω πάρει το στρατί,
γι' αυτό για μένα άδικα μην υποφέρεις.

Και αν μαύρη ώρα το 'φερε να μ' αγαπάς,
με άλλον μπλέξε και θα δεις θα με ξεχάσεις.
Γιατί μαζί μου στο χαμό και συ θα πας
και στην ζωή σου μια φορά δεν θα γελάσεις.

Κοιτά να βρεις κάνα παιδί εργατικό,
να παντρευτείς και ευτυχισμένη πια να ζήσεις,
εγώ επήρα πια τον δρόμο τον κακό
και δεν αξίζει ένα ρεμάλι να αγαπήσεις.

Το βασανάκι (Την τόση παραζάλη) :: Χατζηχρήστος Α. - Στάμου Ρ. :: 1952

Αριθμός δίσκου: DG-6954

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=801>

Απ' την τόση παραζάλη, πονεί το κεφαλάκι μου!

Πάρε με στην αγκαλιά σου, πάρε με, βασανάκι μου!

Πάρε με στην αγκαλιά σου, πάρε με, πάρε με, βασανάκι μου!

Το γιατρό και το σπετσιέρη, δε ζητώ μανάκι μου!

Πάρε με στην αγκαλιά σου, πάρε με, βασανάκι μου!

Πάρε με στην αγκαλιά σου, πάρε με, πάρε με, βασανάκι μου!

Συ που μ' έχεις αρρωστήσει, διώξε το φαρμάκι μου!

Πάρε με στην αγκαλιά σου, πάρε με, βασανάκι μου!

Πάρε με στην αγκαλιά σου, πάρε με, πάρε με, βασανάκι μου!

Τσιγγάνε σπάσε το βιολί :: Τσιτσάνης Β. - Στάμου Ρ. :: 1950

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2909

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17496>

Κτύπα το ντέφι σου, τσιγγάνα, να πονέσει

και 'σύ τσιγγάνε, σπάσε το βιολί,

[απόψε θέλω, η καρδιά μου να πιστέψει,

πως η γυναίκα το πουλάει το φιλί.]]

Απόψε θέλω το μυαλό μου να θολώσω,

φέρε μου κάπελα ανόθευτο κρασί,

[παίξε, τσιγγάνε μου κι εγώ θα σε πληρώσω,

κτύπα το ντέφι σου, τσιγγάνα μου και 'σύ.]]

Δεν ήρθ' απόψε εδώ εγώ, για να γλεντήσω,

ήρθα μονάχα να παρηγορηθώ,

[παίξε τραγούδια, το μυαλό μου να ζαλίσω,

να την ξεχάσω και να μη τη θυμηθώ.]]

Παίξε, τσιγγάνε μου κι εγώ θα σε πληρώσω,

κτύπα το ντέφι σου, τσιγγάνα μου και 'σύ.

Θέλω βαριά να κοιμηθώ :: Κυριαζής Ι. - Τσαουσάκης Π. :: 1952

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-5099

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5356>

Θέλω βαριά να κοιμηθώ
τα μάτια μου να κλείσω
για πάντα να ξεκουραστώ
να μη ξαναξυπνήσω.

Απ' τη ζωή βαρέθηκα
όλα τα 'χω μισήσει
και η φτωχή μου η καρδιά
για πάντα έχει κλείσει.

Αν κοιμηθώ μη με ξυπνάς
γλυκά νανούρισέ με
και τελευταία πια φορά
σκύψε και φίλησέ με.

Ζωή ειν' αυτή Ζωίτσα μου :: Μητσάκης Γ. - Καζαντζίδης Σ. :: 1953

Αριθμός δίσκου: DG-7068

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16823>

Ζωή είν' αυτή, Ζωίτσα μου, μαζί σου που περνάω,
κάθε στιγμή την τύχη μου για σένα βλαστημάω.

R: Να πεθάνω, να χηρέψεις, να βρεις άλλον να παιδέψεις.

Γλυκό ψωμί δεν έφαγα, Ζωίτσα μου, μια μέρα,
δεν έκοβα το χέρι μου, που φόρεσα τη βέρα.

R

Ζωή είν' αυτή, Ζωίτσα μου, που μ' έριξε η μοίρα,
εγώ να μπω στη μαύρη γη και εσύ να μείνεις χήρα.

R

Έλα να πάμε τσάρκα :: Χατζηχρήστος Α. - Χατζηχρήστος Α. :: 1947

Αριθμός δίσκου: B-74089

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16562>

Έλα να πάμε τσάρκα μια βραδιά,
η βάρκα μας προσμένει στην ακροθαλασσιά
που ο βοριάς φυσάει, τι έμορφη βραδιά!

Έγια-μόλα, έγιαλό!

Γιαλό-γιαλό!

Με τα κουπιά μας και μ' αγκαλιές,
στο Φάληρο να πάμε, πέρα στις Τζιτζιφιές,
ν' ακούσουμε μπουζούκια και όμορφες πενιές!

Έγια-μόλα, έγιαλό!

Γιαλό-γιαλό!

Βγάλε τη μάσκα :: Τσιτσάνης Β. - Τσαουσάκης Π. :: 1950

Αριθμός δίσκου: 26-8252

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3067>

Για μένα πάντα θα μείνεις ξένη,

ψεύτρα γυναίκα, ψεύτρα καρδιά.

[Βγάλε τη μάσκα σου, να σε γνωρίσω

κι ας καθαρίσουμε τούτη τη βραδιά.] x2

Την πονηριά σου, κανείς δε φτάνει,

άλλα πιστεύεις κι άλλα μου λες.

[Βγάλε τη μάσκα σου, να ξηγηθούμε,

γιατί αργότερα άδικα θα κλαις.] x2

Πες μου ποια είσαι, πες μου τι θέλεις

κι άκου και μένα τι θα σου πω.

[Βγάλε τη μάσκα σου, να μ' αγαπήσεις,

πέτα τη μάσκα σου, για να σ' αγαπώ.] x2

Το κουκλί της Κοκκινιάς :: Τούντας Π. - Ρούκουνας Κ. :: 1930

Αριθμός δίσκου: DG-47

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1239>

[Κλαίω μυστικά, κουκλάκι μου

μην το μάθει ο ντουνιάς] X2

[ότι για σένα λιώνω και πονώ, μικράκι μου

έμορφο κουκλί της Κοκκινιάς.] X2

Μ' άναψαν σεβντά μέσ' την καρδιά, τα κάλλη σου

πάρε με μικρό μου μέσα στην αγκάλη σου

και μες τα φιλιά θα σβήσει ο πόνος της καρδιάς

έμορφο κουκλί της Κοκκινιάς.

[Μ' άνοιξες πληγή, κουκλάκι μου

μεσ' τα φύλλα της καρδιάς] x2

[και η ζωή μου σβήνει πια για σε μικράκι μου

έμορφο κουκλί της Κοκκινιάς] x2

Μ' άναψαν σεβντά μέσ' την καρδιά, τα κάλλη σου

πάρε με μικρό μου μέσα στην αγκάλη σου

και μες τα φιλιά θα σβήσει ο πόνος της καρδιάς

έμορφο κουκλί της Κοκκινιάς

Δυό χρόνια με κολάκευες :: Σκαρβέλης Κ. - Σταυροπούλου Ν. :: 1940

Αριθμός δίσκου: DT-179

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2289>

Δίχως αιτία άρχισες παράπονα και κάνεις

[την πονεμένη μου καρδιά δεν θέλεις να τη γειάνεις] x2

Με άλλη ξελογιάστηκες με άλλη θες να ζήσεις

[και λίγη αν μ' άφησες ζωή κι αυτή θα μου τη σβήσεις] x2

Δυο χρόνια με κολάκευες κι όλο με ξεγελούσες

[πως θα με πάρεις μου 'λεγες και με γλυκοφιλούσες] x2

Ερηνάκι :: Σκαρβέλης Κ. - Ρούκουνας Κ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: 21885

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1933>

Ερηνάκι για την εμορφιά σου,
τριγυρίζω μες τη γειτονιά σου,
[τραγουδώ, πονώ και κλαίω,
τον καημό μου και σου λέω.] x2

Ερηνάκι μου, παρηγοριά μου,
χάνομαι για σε, πονεί η καρδιά μου.
Δε μ' ακούς, δε με λυπάσαι,
ούτε και Θεό, φοβάσαι.
Αχ, σκληρή καρδια δε με πονεις
τι σου κάνω και με τυραννείς!

Έλα, έλα Ερηνάκι να μου γειάνεις την καρδιά,
[που στον κόσμο μόνο εσένα έχω για παρηγοριά.] x2
Να μου δώσεις τα φιλιά σου, που πολύ τα λαχταρώ
[και τα έμορφά σου κάλλη, Ερηνάκι να χαρώ.] x2

Να γιατί περνώ (Να γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα) :: Τσιτσάνης Β. - Βαμβακάρης Μ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: GA-7005

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=6048>

Να γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα,
να γιατί πάντα τα κοπανώ,
γιατί έχω εγώ μεράκι,
έχω μέσα μου σαράκι
για μια όμορφη κοπέλα π' αγαπώ, βρ' αμάν αμάν
γι αυτήν εγώ θα τρελλαθώ.

Να γιατί περνώ απ' τη γειτονιά σου,
να γιατί σε παίρνω απ' το κοντό,
γιατί μ'έκανες μικράκι
κι έχω το διπλό φαρμάκι,
για μια νύχτα που σε γνώρισα κι εγώ, βρ' αμάν αμάν
ζαλίστηκα πια, δε βαστώ.

Να γιατί γυρίζω με τ' αμάξι,
να γιατί σιγά σιγά περνώ,
για ένα σου γλυκό φιλάκι,
για να φύγει το φαρμάκι,
γιατι εσένα κοπελιά μου αγαπώ, βρ' αμάν αμάν
στο ξαναλέγω, σ'αγαπώ.

Αργοσβήνεις μόνη (Ο έρωτας) :: Τσιτσάνης Β. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1947

Αριθμός δίσκου: DG-6683

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=2311>

Α στις ζωής τη στράτα

αργοσβήνεις μόνη δίχως να 'χεις καμιά

συντροφιά μαυρομάτα

πως κλαίω και θρηνώ για τα γλυκά σου νιάτα.

{Αν σε απάτησε

και σε τραυμάτισε

ο έρωτας σου φωτίζει τα μάτια σου

τα πανάκριβα παλάτια σου

η αγάπη μου θα σε γιατρέψει

και τ' όνειρό σου το παλιό θα ζωντανέψει}x2 |

Αρχίζεις να παραπατάς :: Μητσάκης Γ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1947

Αριθμός δίσκου: DT-266

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1999>

Αρχίζεις και παραπατάς, υπάκοη δεν είσαι,
παιχνιδιάρη, πεισματάρη, φαίνεται πως άλλον αγαπάς,
μα στο λέω, δε σ' αφήνω και μ' αυτόν που θέλεις δεν θα πας!

Μου το 'πανε δυο φίλοι μου, πως σ' είδαν χτες το βράδυ,
στον Περαία, με παρέα, ήσουν και γλεντούσες μ' άλλονε.
Κι η πανούργα, η κακούργα, η γριά σου μού τα μπάλωνε.

Για όλα φταίει η μάνα σου, που σ' έχει κακομάθει,
και με κάνει να γυρίζω μες τους δρόμους τώρα να σε βρω.
Στον Περαία, στην Αθήνα και να σε πετύχω δεν μπορώ.

Παιχνιδιάρη, πεισματάρη, φαίνεται πως άλλον αγαπάς,
μα στο λέω, δε σ' αφήνω και μ' αυτόν που θέλεις δεν θα πας!

Για σε μεθώ κάθε βραδυά :: Γεωργακοπούλου Ι. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1948

Αριθμός δίσκου: DG-6722

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5657>

Για σε μεθώ κάθε βραδιά, πώς να σε σβήσω απ' την καρδιά
[που σ' ένα βράδυ, σε μια ώρα ξαφνικά μου 'φερες μπόρα
και ζητώ να βρω τη λησμονιά.]x2

Μια νύχτα ζήσαμε μαζί μα πάντα ο νους σε ξαναζεί
[όνειρο ήσουν στο σκοτάδι, μια μαστόρισα στο χάδι
μ' άφησες αγιάτρευτη πληγή.]x2

Ήσουνά τόσο ελκυστική, μια άγνωστη περαστική
[λίγο εγλέντησα κοντά σου κι αν δε ξέρω τ' όνομα σου
πάντα η καρδιά μου σε ποθεί.]x2

Γυναίκα απ' το σωρό :: Καλδάρης Α. - Τσαουσάκης Π. :: 1949

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2886

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=3724>

Χτες το βράδυ σε ένα κέντρο
μπήκα μόνος περαστικός
[και σε βλέπω σε μια άκρη
και στο πλάι σου ο νιος.]χ2

Αν μου το' λεγε ένας άλλος,
θα γινόμουν κεραυνός,
[μα σε είδα με τα μάτια,
είναι πλέον γεγονός.]χ2

Γω ζητούσα λίγη αγάπη
και να δώσω ό,τι μπορώ,
μα τι κρίμα να αγαπήσω
μια γυναίκα απ' το σωρό.

Ο τρελός τσιγγάνος (Τρελέ τσιγγάνε για πού τραβάς) :: Γεωργακοπούλου Ι. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1947

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2737

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5596>

Τρελέ τσιγγάνε, για πού τραβάς
μέσα στη νύχτα μόνος πού πας
ο χωρισμός σου είναι καημός
μες στην καρδιά μου παντοτινός
μες στην καρδιά μου παντοτινός
ο χωρισμός σου είναι καημός

Τι φεύγεις μόνος και βιαστικός
σα να 'σουν ξένος περαστικός
σκλάβα σου μ' έχεις παντοτινά
πάρε κι εμένα στα μακρινά
πάρε κι εμένα στα μακρινά
σκλάβα σου μ' έχεις παντοτινά

Τρελέ τσιγγάνε τι με κοιτάς
έρημη μόνη με παρατάς
πάμε τσιγγάνε, πριν την αυγή
θα 'ρθω μαζί σου και όπου βγει
θα 'ρθω μαζί σου και όπου βγει
πάμε τσιγγάνε, πριν την αυγή

Στο σταυροδρόμι της ζωής :: Τσιτσάνης Β. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1946

Αριθμός δίσκου: DG-6629

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9814>

Γιατί με διώχνεις και θυμώνεις κι όλο βρίσκεις να κακιώνεις,

αφού ξέρεις πως για σε παραμιλάω;

[Δεν το στοχάζεσαι, τρελή, ποιος θα μπορέσει να βρεθεί,

μες στον κόσμο άλλος να σε παντρευτεί;]x2

Ταπεινωμένη και θλιμμένη, σαν κουρέλι πεταγμένη,

μες στο δρόμο λίγη αγάπη μου ζητούσες.

[Στο σταυροδρόμι της ζωής, γιατί μπροστά μου να βρεθείς

και τη μάσκα της ψευτιάς να μου φορείς;]x2

Όταν σε είδα μες στο δάκρυ, αραγμένη σε μιαν άκρη,

ένας άγγελος πως είσαι σε θαρρούσα.

[Και η θλιμμένη σου ματιά, μού' χε ραίσει την καρδιά,

δε φαντάστηκα πως ήσουν σατανάς.]x2

Ψιλό γαζί :: Χιώτης Μ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1946

Αριθμός δίσκου: 26-8200

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5623>

Με τους καβγάδες στήσαμε κι οι δυο ψιλό γαζί,
κι η γκρίνια που αρχίσαμε δεν ξέρω τι θα βγάλει.
[Σαν πέφτει η γκρίνια ανάμεσα, ο έρωτας δε ζει,
το φταις και φταίω θα μας φάει το κεφάλι.]x2

Κακό βιολί αρχίσαμε, βρε μάγκισσα, που λες,
τον τσακωμό τον πήραμε, θαρρώ, σκοινί-γαϊτάνι.
[Το καβγαδάκι π' άρχισε κι οι γκρίνιες μας αυτές,
που να το βρεις σε τι μπελάδες θα μας βάλει.]x2

Η φαγωμάρα μας αυτή δεν έχει τελειωμό,
ούτε κι η γκρίνια μας ποτέ θα φτάσει σε μίαν άκρη.
[Ίσως μας φέρει, όπως πάει, στερνά στο χωρισμό
και θα μας πνίξει και τους δυο στο μαύρο δάκρυ.]x2

Σχόλια[επεξεργασία]

Πρώτη λαϊκή ηχογράφιση της HIS MASTER'S VOICE μετά τον πόλεμο, την 12η Ιουνίου 1946!

Ως πότε πιά τέτοια ζωή :: Τσιτσάνης Β. - Τσαουσάκης Π. :: 1947

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2761

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9821>

Ως πότε πια τέτοια ζωή,
να ζούμε χωρισμένοι
και στη δική μας συμφορά, ω,ω,ω,
να χαίρονται οι ξένοι!
Να χαίρονται και να γελούν, ω,ω,ω,
φίλοι, γνωστοί και ξένοι.

Μπορούμε να ξεχάσουμε
τα τόσα όνειρά μας,
[που κάνανε σ' ένα σκοπό, ω,ω,ω,
οι κτύποι της καρδιάς μας!] x2

Κι αυτοί που μας χωρίσανε,
απ' τον καημό ας λιώσουν!
[Ζωή χρυσή για μας θα 'ρθεί, ω,ω,ω,
κι αυτοί θα μετανιώσουν.] x2

Σχόλια[επεξεργασία]

-Χτυπημένο τον Σεπτέμβρη του 1947. Για ένα χρονικό διάστημα είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία του γιατί οι στίχοι του κρύβουν πολιτικά μηνύματα. Σόλο μπουζούκι και διεύθυνση λαϊκής ορχήστρας: Βασίλης Τσιτσάνης. Διεκδικητής της πατρότητας των στίχων (ή πιθανός συνδημιουργός) είναι ο Μπάμπης Μπακάλης.

Καρδιοκλέφτρα :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1938

Αριθμός δίσκου: GA-7147

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17001>

Μες στη γειτονιά μου , καίει την καρδιά μου

[μια μικρή πολύ πλανεύτρα , όμορφη και καρδιοκλέφτρα
πω πω πω αχ μ'έχει σαν τρελό] χ2

Όταν με κοιτάει , πονηρά γελάει

[με μαγεύει η ματιά της και η τόση τσαχπινιά της
πω πω πω με κάνει και πονώ] χ2

Θα παραμονέψω και θα της το κλέψω

[της τσαχπίνας το φιλάκι, από το γλυκό χειλάκι
πω πω πω αχ πως το λαχταρώ] χ2

Σαν την αντικρίζω , κλαίω και δακρύζω

[και της λέω καρδιοκλέφτρα , είσαι πονηρή πλανεύτρα
πω πω πω για σένα θα χαθώ] χ2 |

Όταν σε βλέπω να γυρίζεις :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: B-21894

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4674>

Όταν σε βλέπω να γυρίζεις

Όταν σε βλέπω μες τους δρόμους να γυρίζεις
να ξέρεις την καρδούλα μου πως την ραίζεις
γιατί είσαι όμορφη πολύ σαν το κουκλάκι
φοβούμαι μην σου πάρει άλλος το φιλάκι
γιατί είσαι όμορφη πολύ σαν το κουκλάκι
φοβούμαι μην σου πάρει άλλος το φιλάκι

Στην αγορά ποτέ μονάχη μην πατήσεις
στους χασαπάδες και ψαράδες μη μιλήσεις
τα μαναβάκια να προσέχεις μη σε δούνε
τα όμορφα κορίτσα αυτοί τα κυνηγούνε
τα μαναβάκια να προσέχεις μη σε δούνε
τα όμορφα κορίτσα αυτοί τα κυνηγούνε

-Γειά σου Κάβουρα!

Να μη βρεθεί κανένας και σε ξελογιάσει
το παχουλό σου το χεράκι και στο πιάσει
δεν θέλω άλλος από με να σου μιλήσει
και τ'αχειλάκι σου μικρή μου να φιλήσει
δεν θέλω άλλος από με να σου μιλήσει
και τ'αχειλάκι σου μικρή μου να φιλήσει |

Γιατί να φύγεις μακριά :: Τσιτσάνης Β. - Χασκήλ Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: GA-7416

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16934>

Γιατί να φύγεις μακριά και να με δέρνει ο πόνος,

[χωρίς εσένα στη ζωή, τι θ' απογίνω μόνος;] x2

Κι οι δυο μας ζήσαμε καιρό και σ' είχα συνηθίσει,

[έχει η καρδιά μου πληγωθεί και πως θα λησμονήσει!] x2

Έλα και γύρνα όπως και πριν κι είμαι μονάχος τώρα,

[προτού τα μαύρα σύννεφα, μας φέρουνε τη μπόρα.] x2

Μαζί σου ξεμυαλίστηκα :: Χιώτης Μ. - Χασκήλ Σ. :: 1949

Αριθμός δίσκου: GA-7506

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=218>

Θαρρείς και μάγια μου' κανες
και σ' έχω αγαπήσει
κι αν θα σε χάσω η καρδιά
στη μέση θα βαίσει.

[Μαζί σου ξεμυαλίστηκα, στα δίχτυα σου τυλίχτηκα,
το σπίτι μου αρνήθηκα, γιατί σε αγαπώ.] x2

Όλοι μου λεν τι σου 'χω βρει
και σ' έχω στην καρδιά μου,
θα βλέπανε αν είχανε,
τα μάτια τα δικά μου.

[Μαζί σου ξεμυαλίστηκα, στα δίχτυα σου τυλίχτηκα,
το σπίτι μου αρνήθηκα, γιατί σε αγαπώ.] x2

Δεν έχω μάτια τώρα πια,
καμιά για να κοιτάξω,
τον κόσμο κι αν μου δώσουνε,
ποτέ δε θα σ' αλλάξω.

[Μαζί σου ξεμυαλίστηκα, στα δίχτυα σου τυλίχτηκα,
το σπίτι μου αρνήθηκα, γιατί σε αγαπώ.] x2

Μπορεί να το 'χουν πλανέψει (Ακρογιαλιές, δειλινά) :: Τσιτσάνης Β. - Χασκήλ Σ. :: 1948

Αριθμός δίσκου: DG-6715

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1331>

Βραδιάζει γύρω κι η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ,
κορίτσι ξένο σαν ίσκιος πλανιέται μονάχο στη γη.

Χωρίς ντροπή, αναζητεί,
τον ήλιο που έχει χαθεί,
στα σκοτάδια να βρει.

Μπορεί να το χουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά
και σκλαβωμένη για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά.

Μπορεί, ακόμα, μπορεί, να έχει πια τρελαθεί
και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί!

Παραστρατημένη :: Καλδάρας Α. - Χασκήλ Σ. :: 1947

Αριθμός δίσκου: B-74091

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17456>

Αργά σε βρίσκω μόνη, κάθε βράδυ,
να κρυφοκλαίς, στου δρόμου τη γωνιά
κορίτσι δεκαοχτώ χρονών, ρημάδι,
δυστυχισμένο θύμα του ντουινιά.

Γιατί να είσαι παραστρατημένη
και να σε δέρνει η μοίρα σου σκληρά,
σαν το καράβι δίχως τιμονιέρη,
σαν το πουλάκι δίχως τα φτερά.

Σαν θα σκεφτείς καλά, το πως τραβιέσαι,
θα βγεις μετανιωμένη στη ζωή,
θα κλαις και στα χαμένα θα χτυπιέσαι,
της νιότης σαν περάσει η ορμή.

Της φτώχειας τα κουρέλια :: Τσιτσάνης Β. - Χασκήλ Σ. :: 1952

Αριθμός δίσκου: Β-74271

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=17487>

Φτώχεια που με κουρέλιασες
με νύχια ματωμένα,
μες στα πολλά σου θύματα
γράψε ακόμα ένα.

[Φτώχεια κι αν έχεις θύματα,
κρύβεις ψυχές μ' αισθήματα.]]

Φτωχολογιά στον πόνο σου
ποτέ σου δεν δειλιάζεις
και τα κουρέλια που φορείς
με γέλιο τα σκεπάζεις.

[Φτώχεια κι αν έχεις θύματα,
κρύβεις ψυχές μ' αισθήματα.]]

Μέσα στην φτώχεια τον μπαξέ
είμαι κι εγώ λουλούδι
που θρέφομαι με δάκρυα
και με πικρό τραγούδι.

Φτώχεια κι αν έχεις θύματα,
κρύβεις ψυχές μ' αισθήματα.

Το καφεδάκι (Το τσαρδάκι) :: Χιώτης Μ. - Χασκήλ Σ. :: 1950

Αριθμός δίσκου: B-74204

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=10320>

Συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς

και μ' άλλες γκόμενες γυρνάς

[και στο τσαρδάκι σου, και στο τσαρδάκι σου,

έρχεσαι μόνο για να πιεις το καφεδάκι σου!] x2

Κλαίω χτυπάω το κεφάλι το ξερό,

μα στο φινάλε η κουτή σε συγχωρώ

[και στο τσαρδάκι σου, και στο τσαρδάκι σου,

σε περιμένω για να πιεις το καφεδάκι σου!] x2

Απ' τη λαχτάρα μου θα βγάλω τη χρυσή,

κάλλιο να λείπει η αγάπη σου κι εσύ,

[και στο τσαρδάκι σου, και στο τσαρδάκι σου,

μη σώσεις να 'ρθεις για να πιεις το καφεδάκι σου.] x2