

Playlist με τίτλο: Τα επαγγέλματα

Δημιουργήθηκε από Admin στις 27 Δεκεμβρίου 2015

Περιγραφή: Τραγούδια με αναφορές σε επαγγέλματα

Ο χασάπης :: Βαμβακάρης Μ. - Βαμβακάρης Μ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: DG-2063

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=8599>

---

Χασάπη μου, με την ποδιά που σαν την δέσεις πίσω  
όταν σε δω χασάπη μου τώρα θα ξεψυχήσω  
χασάπη μου όταν σε δω τώρα θα ξεψυχήσω

Γυαλίζουν τα θηκάρια σου στη μέση που τα βάνεις  
με την ποδιά την κόκκινη εσύ θα με τρελάνεις (2)

-Γεια σου Μάρκο μου γειά σου (φωνή Στράτου Παγιουμτζή)

Αστράφτουν τα μαχαίρια σου λάμπει και το μασσάτι  
Λάμπουν τα μαύρα μάτια σου μαγκίτη μου χασάπη (2)

Παλεύεις με τα αίματα μα δεν πονεί η καρδιά σου  
σε αγαπώ, χασάπη μου, μ' αυτήν την λεβεντιά σου  
Χασάπη μου σε αγαπώ, μ' αυτήν την λεβεντιά σου

Το εισπρακτοράκι :: Σέμσης Δ. - Αμπατζή Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2144

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5027>

---

Με λένε τα κορόιδα "σερέτη, μπελαλή",  
μα σαν τσουλάει η ρόδα, δε δίνω, βρε, ψιλή.  
Γιατί το 'σπρακτοράκι, είν' όλο λεβεντιά,  
φίνο, καλό παιδάκι και με χρυσή καρδιά.

[Το 'σπρακτοράκι, βρε παιδιά, είναι μαγκάκι με καρδιά,  
είναι σερέτης και πολύ τσαμπουκαλής!  
Κι από τα μπούνια ως την κορφή,  
μέχρι τακούνι πι και φι,  
κάργα φιλότιμο, τσαγκός και μπελαλής!] x2

(Σπραχτοράκι μου, εσύ θα μου τα φας όλα!) (φωνή Ρίτα Αμπατζή)

Τις γκόμενες στ' αμάξι, με γλύκα τους μιλά  
και είναι πάντα εντάξει κι όλο χαμογελά!  
Μπανίζει πάντα στήθη κι αμέσως στο φτερό,  
ξηγιέται παραμύθι, δε χάνει τον καιρό!

[Το 'σπρακτοράκι, βρε παιδιά, είναι μαγκάκι με καρδιά,  
είναι σερέτης και πολύ τσαμπουκαλής!  
Κι από τα μπούνια ως την κορφή,  
μέχρι τακούνι πι και φι,  
κάργα φιλότιμο, τσαγκός και μπελαλής!] x2

(Αχ, Ρίτα μου, εσύ θα μου τα φας, κούκλα μου, όλα!) (φωνή Δ. Σέμσης)

Όταν σε βλέπω να γυρίζεις :: Σκαρβέλης Κ. - Κάβουρας Γ. :: 1936

Αριθμός δίσκου: B-21894

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4674>

---

Όταν σε βλέπω να γυρίζεις

Όταν σε βλέπω μες τους δρόμους να γυρίζεις  
να ξέρεις την καρδούλα μου πως την ραίζεις  
γιατί είσαι όμορφη πολύ σαν το κουκλάκι  
φοβούμαι μην σου πάρει άλλος το φιλάκι  
γιατί είσαι όμορφη πολύ σαν το κουκλάκι  
φοβούμαι μην σου πάρει άλλος το φιλάκι

Στην αγορά ποτέ μονάχη μην πατήσεις  
στους χασαπάδες και ψαράδες μη μιλήσεις  
τα μαναβάκια να προσέχεις μη σε δούνε  
τα όμορφα κορίτσα αυτοί τα κυνηγούνε  
τα μαναβάκια να προσέχεις μη σε δούνε  
τα όμορφα κορίτσα αυτοί τα κυνηγούνε

-Γειά σου Κάβουρα!

Να μη βρεθεί κανένας και σε ξελογιάσει  
το παχουλό σου το χεράκι και στο πιάσει  
δεν θέλω άλλος από με να σου μιλήσει  
και τ'αχειλάκι σου μικρή μου να φιλήσει  
δεν θέλω άλλος από με να σου μιλήσει  
και τ'αχειλάκι σου μικρή μου να φιλήσει |

Μέσα στη βαρυχειμωνιά (Ο καστανάς) :: Σέμσης Δ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2683

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9619>

---

Μέσα στη βαρυχειμωνιά τώρα που κάνει κρύο,  
με τη φουφού μου στηγωνιά περνάω μεγαλείο,  
[έχω κάστανα στην πένα, κάστανα ξεροψημένα.] χ2

Είναι σα ζάχαρη γλυκά, τα κάστανα που ψήνω,  
μ' ένα φραγκάκι μοναχά τέσσερ' αμέσως δίνω,  
[στα κορίτσια, βρε τι χάνω, δίνω κι ένα παραπάνω.] χ2

Πήγαινε μια στο σινεμά και στάθηκε μπροστά μου,  
τα κάστανά σου είν' ωμά, μου είπε, καστανά μου,  
[φούρνος μ' έκανε να γίνω και μαζί της πια τα ψήνω.] χ2

Ο πασατεμπάς :: Σέμσης Δ. - Γεωργακοπούλου Ι. :: 1940

Αριθμός δίσκου: DT-172

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=1281>

---

Ο πασατεμπάς εδώνωω! (φωνή Ιωάννα Γεωργακοπούλου)

Μες τους δρόμους τριγυρνάω, πασατέμπο (ε)γώ πουλάω,

[και φωνάζω γελαστός: "Φίνος και καβουρδιστός!"] x2

Όλοι κι όλες τον ζητάνε και τις ώρες τους περνάνε.

Από κάθε παραθύρι κάποια, σαν περνώ, θα γείρει,

[να μου πει: "Παρακαλώ, πασατέμπο, απ' τον καλό!"] x2

Η δουλειά λεφτά μου φέρνει, όποια παίρνει, ξαναπαίρνει.

Ο τσάακα-τσούκααας! (φωνή Ιωάννα Γεωργακοπούλου)

Σε μια πόρτα, μια δουλίτσα, με την κεντητή ποδίτσα,

[με φωνάζει σιγαλά, να μου πει δειλά-δειλά:] x2

"Μιας δραχμής κι ας μην αργήσω και θα πα' να συγυρίσω!"

Τον πουλώ και στο σκοτάδι, μες τα θέατρα το βράδυ,

[παίζω μ' όλους και γελώ, με τ' αστεία μου πουλώ!] x2

Πόντους ρίχνω και πειράζω και "Πασατεμπάς!" φωνάζω.

Τα τσαγκαράκια :: Βαμβακάρης Μ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: GA-7323

Od-275156

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16518>

---

Μέσ' στο τσαγκάρικο το λέν' πως είμαι σ' όλα εντάξει

{και τα κορίτσια μ' έχουνε μη βρέξει και μη στάξει.} (2x)

Γοβάκι φτιάχνω διαλεχτό και με πολύ μεράκι

{και σαν εμένα δεύτερο δε βρίσκεις τσαγκαράκι.} (2x)

Δουλεύω μερακλίδικα και πάντα με τη μόδα

{γι' αυτό κι η πελατεία μου ποτέ δε κόβει ρόδα.} (2x)

Ο μυλωνάς ο νέος :: Παντελίδης Σ. - Εσκενάζυ Ρ. :: 1934

Αριθμός δίσκου: ΑΟ-2123

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15133>

---

Αμάν μυλωνά, γιαβρούμ μυλωνά,  
αμάν αμάν μυλωνά, κάνε μου τη χάρη,  
θα μ'αλέσεις μάτια μου το σιτάρι.

Να στ' αλέσω δε μπορώ,  
μάτια μου να σε χαρώ,  
τρίβε τρίβε, χάλασε το λιθάρι.

Αμάν μυλωνά, κουζούμ μυλωνά,  
αμάν τι με τυραννείς  
άλεστο, να με χαρείς  
κι ότι θέλεις θα το βρεις, αχ μανάρι.

Σου το είπα, δε μπορώ,  
τσούπρα μου να σε χαρώ,  
σήμερα ο μύλος ντιπ δε λειτουργάει.

Αμάν μην το λες, κουζούμ, μη το λες  
Άλεστο, αχ, να χαρείς  
κι από με ότι ποθείς,  
αμάν αμάν μυλωνά μου, θα το βρεις.

Αμάν μ' έκαψες, αμάν μ'έλιωσες,  
θα στ'αλέσω μάτια μου, παρ' και την καρδούλα μου,  
να κι ο μύλος χάρισμά σου, αμάν τσούπρα μου.

Ίσα ρε σωφεράκι :: Τούντας Π. - Νούρος Κ. :: 1931

Αριθμός δίσκου: DG-0134

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=4015>

---

Αχ πάψε πια την τσάρκα και το κλάξον να βαράς,  
να μη μας πιάσουνε στη φάκα, αχ σωφεράκι, απ' το σπίτι μην περνάς.  
Μπροστά στην πόρτα μη φρενάρεις, να μην το μάθει η γειτονιά πως σ' αγαπώ  
και πως μαζί σου θε να με πάρεις και 'πως μαζί σου θε να 'ρθώ να ξηγηθώ.

Ίσα ρε σωφεράκι, να με διδάξεις το τιμόνι να κρατώ,  
να κάνω τσάρκες μικρό μαγκάκι και το τενόρο και το κλάξον να βαρώ.

Πιο πέρα κάνε στάση, αχ σωφεράκι μου γλυκό,  
λιγάκι ακόμα να βραδιάσει στην αγκαλιά σου αλανιάρη μου θα 'ρθώ  
και το τιμόνι θα κρατήσω με τα γλυκά σου τα φιλιά να οδηγώ  
κι έτσι μαζί σου θα συνηθίσω πρώτη και δεύτερη να βάζω πια κι εγώ.

Ίσα ρε σωφεράκι, να με διδάξεις το τιμόνι να κρατώ,  
να κάνω τσάρκες μικρό μαγκάκι και το τενόρο και το κλάξον να βαρώ.



Το μαναβάκι :: Τούντας Π. - Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ. :: 1940

Αριθμός δίσκου: DG-6590

<http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=16887>

---

Είμαι' γω το μαναβάκι  
όλο σκέρτσο και μεράκι  
[έχω φρούτα μυρωμένα  
δροσερά και γινωμένα] Χ2

Γειτονιές όταν γυρίζω  
τις κοπέλες ξεμυαλίζω  
[κοριτσόπουλα και χήρες  
και ναζιάρες ζωντοχήρες] χ2

Μόνα κάποια χαϊδεμένη  
δίχως φράγκο μου τα παίρνει  
[σαν μου δίνει ένα φιλάκι  
όλο σκέρτσο και μεράκι] χ2

Σαν μου δίνει ένα φιλάκι  
όλο σκέρτσο και μεράκι.